



DET JØDISKE
SAMFUND
I DANMARK

Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2023

AKVAH

Indholdsfortegnelse

EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH:	4
AKVAH: ANTISEMITIC INCIDENTS IN DENMARK IN 2023	4
KEY FINDINGS	4
ANALYSES AND TRENDS.....	5
NOTE ON THE "PRELIMINARY STATUS REPORT ON REPORTS TO AKVAH IN THE PERIOD FROM OCTOBER 7, 2023 - NOVEMBER 7, 2023".....	6
UNREPORTED AND UNDERREPORTING OF ANTISEMITIC INCIDENTS	7
ANTISEMITISM IN THE UK AND FRANCE	7
EXECUTIVE SUMMARY	9
AKVAH: ANTISEMITISKE HÆNDELSER I DANMARK I 2023	9
VIGTIGSTE RESULTATER.....	9
ANALYSER OG TENDENSER	11
BETYDNINGEN AF INDBERETNINGER FRA "FORELØBIG STATUSRAPPORT OVER INDBERETNINGER TIL AKVAH I PERIODEN 7. OKTOBER 2023 - 7. NOVEMBER 2023"	13
MØRKETAL.....	14
ANTISEMITISME I STORBRITANNIEN OG FRANKRIG.....	15
1. INDLEDNING	16
1.1 OM AKVAH	16
1.2 JØDER I DANMARK.....	16
1.3 INDHOLDET I DENNE RAPPORT	16
2. NOTE OM "FORELØBIG STATUSRAPPORT OVER INDBERETNINGER TIL AKVAH I PERIODEN 7. OKTOBER 2023 - 7. NOVEMBER 2023"	18
3. TEORI OG METODE	19
3.1 BEGREBET ANTISEMITISME	19
3.2 BEGREBET HÆNDELSE	19
3.3 KATEGORISERING AF EN HÆNDELSE SOM ANTISEMITISK.....	20
3.4 INDSAMLING AF DATA.....	21
3.5 ANTALLET AF ANTISEMITISKE HÆNDELSER SOM MÅLESTOK FOR ANTISEMITISMEN I DANMARK	22
3.6 NOTE OM PROJEKT #AMOS	23
4. ANALYSER OG TENDENSER	24
4.1 ANTISEMITISKE HÆNDELSER I KØLVANDET PÅ TERRORANGREBET I ISRAEL D. 7. OKTOBER.....	24
4.1.a Jøder i Danmark holdes kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger	25
4.1.b Antisemitisme med udgangspunkt i antipati mod Israel	26
4.1.c Zionist som antisemitisk skældsord.....	27
4.2 BØRNE- OG UNDERVISNINGSSOMRÅDET	29
4.2.a Nazistiske symboler og nazistiske gestusser blandt børn og unge	29
4.2.b Antisemitiske ytringer blandt børn og unge med relation til 7. oktober og krigen i Gaza.....	30
4.3 RETORIK OG SYMBOLER FORBUNDET MED NAZISMEN	30
4.3.a Nazistisk antisemitisme og antisemitisme fra den yderste højrefløj	31

4.3.b Nazistiske symboler og Holocaustreferencer i relation til krigen i Israel og Gaza	32
4.4 Antisemitiske konspirationsteorier	33
4.4.a Jøders magt over og indflydelse i samfundet	34
4.4.b Konspirationsteorier om jøder og antisemitiske budskaber i forbindelse med udsagn om eller kritik af Israel.....	37
4.4.c The Great Replacement og Covid-19.....	40
4.4.d Holocaustbenægtelse	42
4.4.e Holocaustforvrængning	43
4.5 ANTISEMITISKE STEREOTYPER OG KARIKATURER	45
5. HÆNDELSESOVERSIGT FOR 2023 FORDELT PÅ KATEGORIER.....	48
5.1 TRUSLER.....	48
5.2 ANTISEMITISKE YTRINGER.....	56
5.3 HÆRVÆRK	90
5.4 TEKSTMATERIALE	91
6. EKSEMPLER PÅ GENERELLE ANTISEMITISKE YTRINGER FRA INTERNETTET	96
LITTERATURLISTE	112

EXECUTIVE SUMMARY IN ENGLISH:

AKVAH: Antisemitic Incidents in Denmark in 2023

AKVAH is the Jewish Community's Department for Mapping and Sharing Knowledge of Antisemitic Incidents. This Executive Summary gathers the main figures and trends from the final report on antisemitic incidents in 2023.

Key Findings

- **In 2023, AKVAH recorded 121 antisemitic incidents.** This is the highest number of antisemitic incidents ever recorded by AKVAH. AKVAH has recorded antisemitic incidents and published the results in annual reports since 2012.
- The number of antisemitic incidents for 2023 is **an increase of 112 incidents** from the previous year, 2022, when AKVAH recorded 9 antisemitic incidents. This corresponds to an **increase of 1244%**. The second-highest number of incidents AKVAH has recorded was in 2014 with 53 incidents. Thus, the incident number for 2023 represents an increase of 128% compared to the second-highest number of recorded incidents for a year.
- **102¹ out of the 121 incidents (84%) occurred after Hamas' terrorist attack** on Israel on October 7, 2023. In 88 of the 102 incidents on or after October 7, the content or context of the antisemitic incident can be directly linked to the ongoing war between Israel and Hamas.
- **November had the highest number of incidents** with 42, followed by 39 in October and 22 in December.
- **64² out of 121 antisemitic incidents occurred online.** This corresponds to more than half (53%) of the total number of incidents. The online incidents are grouped as follows:
 - 18 incidents (28%) on Facebook,
 - 20 incidents (31%) via email,
 - 10³ incidents (16%) on the social media platform X (formerly Twitter), and
 - 16 incidents (25%) on Instagram.

¹ This figure has been revised from the Executive Summary released on 21.02.2024 upon review

² This figure has been revised from the Executive Summary released on 21.02.2024 upon review

³ This figure has been revised from the Executive Summary released on 21.02.2024 upon review

Analyses and Trends

- The 121 incidents are placed into the following categories: **1) Threats, 2) Antisemitic expressions, 3) Damages and desecration, 4) Text material.**
- The incidents are placed as follows:
 - 20 cases of threats,
 - 88 cases of antisemitic expressions,
 - 2 cases of damages and desecration, and
 - 11 cases of text material.
- **AKVAH recorded the highest number of threats for a single year in 2023 with 20 incidents.** All 20 threats either contain direct death threats aimed at individuals or express a desire for the death or eradication of Jews. 14 threats were expressed on social media, 5 were directed at Jewish individuals in public spaces, and 1 threat occurred as vandalism at the home of a Jewish person.
- **17 (14%) of the 121 antisemitic incidents involve children,** either as recipients or perpetrators of antisemitism. Of the 17 incidents, 2 occurred before October 7 and the remaining 15 after October 7. The terrorist attack on Israel on October 7 and the subsequent war in Gaza has had a noticeable impact on antisemitic incidents occurring between children and within the educational system in Denmark.
- Of the antisemitic incidents in the child and educational sector, there are two recurring trends:
 - 1) The normalization of symbols, gestures, and rhetoric associated with Nazism, and**
 - 2) Harassment, intimidation, and bullying of Jewish children in connection with the war in the Middle East.**
- In 32 (26%) of the 121 incidents, Jewish individuals or Jewish institutions in Denmark are held responsible for the actions of the state of Israel. This may occur, for example, by accusing Jews in Denmark of acting on behalf of the Israeli state or publicly demanding that Jews distance themselves from the actions of the Israeli state. Holding Jews collectively responsible for the actions of the state of Israel solely because they are Jews is an antisemitic act according to the IHRA's working definition of antisemitism.
- **35 (29%) of the 121 incidents contain references to Nazism,** such as Nazi symbols or gestures, such as the swastika and the Nazi salute "Heil," or by statements referring to the Holocaust (such as the extermination of Jews in gas chambers in concentration camps, Auschwitz, glorification of Hitler and the Nazis), or by accusing Jewish individuals or institutions of being Nazis.

- Of the 88 incidents directly related to current events in the Middle East, 16 incidents contain Nazi symbols or references to the Holocaust. There is an identifiable pattern in the use of Nazi symbols, rhetoric, and references to the Holocaust when discussing the war in Israel and Gaza. It involves weaponizing the most traumatic part of the collective Jewish history and using it actively against Jews in Denmark in connection with debates about the current war in the Middle East.
- **15 (12%) of the 121 antisemitic incidents for 2023 contain antisemitic conspiracy theories about Jews.** Examples of this include antisemitic conspiracies about Jewish power and influence in society, that Jews were behind Covid-19 or Holocaust denial.
- **7 (6%) of the 121 incidents contain classic antisemitic stereotypes** about Jews as greedy, stingy, or dishonest or have caricatures of Jews with grotesquely distorted and exaggerated facial features.
- **42 (35%) of the 121 incidents contain hate speech or derogatory language** about and towards Jews. This can include the use of words such as "Jewish pigs," "Zionist pigs," the use of derogatory terms in reference to Jews, or descriptions of Jews as animals.

Note on the "Preliminary Status Report on Reports to AKVAH in the Period from October 7, 2023 - November 7, 2023"

On November 8, 2023, AKVAH published a status report that tallied the number of reports of antisemitism received by AKVAH in the first month after Hamas' terrorist attack in Israel on October 7. The status report provided a snapshot intended to illustrate the overwhelming increase in reports of antisemitism in the period immediately following October 7.

During this period, AKVAH received 80 reports of antisemitic incidents, which represented an overwhelming increase in the number of reports to AKVAH by 2300% compared to the average monthly number of reports in the preceding 9 months of 2023.

The reported data were not yet fully processed or independently analysed by AKVAH based on the methodically stringent analysis, mapping, and sorting procedures that AKVAH uses to determine whether a reported incident can be categorized as an antisemitic incident.

The number of reports is an objective figure that solely indicates the quantity of reports of antisemitism received by AKVAH during the period in question. It neither reflects nor is identical to the final number of antisemitic incidents in that period.

Unreported and underreporting of antisemitic incidents

AKVAH exclusively deals with actively reported cases of antisemitism. Research shows that most antisemitic incidents are never reported. In a survey conducted by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) on discrimination and hate crimes against Jews in 13 EU countries in 2018, it was found that over 80% of Jews in Denmark who had experienced antisemitic harassment in the previous five years had not reported it to authorities or other institutions.⁴

Additionally, AKVAH does not collect data on antisemitism reported to other institutions, such as the police, workplaces, or other organizations. Therefore, these figures are also not included in AKVAH's reporting figures. The actual occurrence of antisemitism in Denmark should thus be considered significantly higher than AKVAH's records and incident statistics show. The recorded antisemitic incidents for 2023 provide an insight into the occurrence of antisemitism in Denmark in 2023 but does NOT provide a comprehensive picture of antisemitism in Denmark.

Finally, it is important to emphasize that most Danish Jews rarely display their religious affiliation publicly. In a survey by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) on Jews' experiences of antisemitism in EU member states in 2018, it was found that 56% of Jews in Denmark never wear visible Jewish symbols or Jewish religious garments, such as the Star of David or kippah, and that 80% of Jews in Denmark occasionally refrain from wearing symbols that visibly indicate affiliation with Judaism.⁵ The occurrence of antisemitism in Denmark must therefore be presumed to be significantly higher if Danish Jews were more visible as Jews.

Antisemitism in the UK and France

Abroad, there has also been an increase in the number of antisemitic incidents which is also linked to events in Israel. AKVAH's equivalent in **the UK**, Community Security Trust (CST), **recorded the highest number of antisemitic incidents ever in 2023** with 4103 incidents.⁶ This was an increase of 147% compared to 2022 and 81% higher than the second-highest number in 2021 of 2261 incidents. Of the 4103 incidents in the UK in 2023, 2699 (66%) occurred on or after October 7. It is estimated that around 292,000 Jews live in the UK.⁷

AKVAH's equivalent in **France**, Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ), recorded 1676 antisemitic incidents for 2023. **This is almost four times as high as the previous year, 2022**, where SPCJ recorded 436 incidents.⁸ SPCJ recorded as many antisemitic incidents in the last 3 months of 2023 as in the preceding 3 years combined. According to SPCJ, the increase began on October 7, 2023, when the number of antisemitic incidents reported on a single day increased by

⁴ FRA, "Second Survey on Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States - Technical Report," 2018.

⁵ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_da.pdf

⁶ <https://cst.org.uk/news/blog/2024/02/15/antisemitic-incidents-report-2023>

⁷ https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-united-kingdom?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4akhUGo8uPhH5f9QapglfFM8yxwi57TTvyqG4J6UZl6lafYXPSz0VPxoCcllQAvD_BwE

⁸ <https://www.spcj.org/antis%C3%A9mitisme/figures-for-antisemitism-france-2023>

700% compared to the daily average across years. It is estimated that around 442,000 Jews live in France.⁹

⁹ https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-france?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4ahi2MNY1LNZ_WjpsHhr8wl_0RLgpcnAjqDBVKJQiiWV7tBtMO1QDBoC-F4QAvD_BwE

EXECUTIVE SUMMARY

AKVAH: Antisemitiske hændelser i Danmark i 2023

AKVAH er Det Jødiske Samfunds Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser. Dette executive summary samler de vigtigste tal og tendenser fra den endelige rapport om antisemitiske hændelser.

Vigtigste resultater

- **I 2023 har AKVAH registreret 121 antisemitiske hændelser.** Det er det højeste antal antisemitiske hændelser nogensinde registreret af AKVAH, der har registreret antisemitiske hændelser og offentliggjort resultaterne i årsrapporter siden 2012.
- Antallet af registrerede antisemitiske hændelser for 2023 udgør en **stigning på 112 hændelser** fra forrige år, 2022, hvor AKVAH registrerede 9 antisemitiske hændelser. Det svarer til en **stigning på 1244 %**. Det næsthøjeste antal hændelser AKVAH har registreret var i 2014 med 53 hændelser. Antallet for 2023 er således en stigning på 128 % i forhold til det næsthøjeste hændelsestal for et år.



Antallet af registrerede antisemitiske hændelser fra 2013-2023

- **102¹⁰ af de 121 hændelser (84 %) er forekommet efter Hamas' terrorangreb** mod Israel d. 7. oktober 2023. I 88 af de 102 hændelser på eller efter 7. oktober kan hændelsens indhold eller konteksten for hændelsen kobles direkte til den igangværende krig mellem Israel og Hamas.

¹⁰ Dette tal er revideret fra Executive Summary udsendt 21.02.2024 efter genoptælling

- **November havde det højeste antal hændelser** med 42, efterfulgt af 39 i oktober og 22 i december.



Antallet af registrerede antisemitiske hændelser pr. måned i 2023

- **64¹¹ af 121 antisemitiske hændelser er forekommet online.** Det svarer til mere end halvdelen (53 %) af det totale antal hændelser.¹² Hændelserne på internettet fordeler sig således:
 - 18 hændelser (28 %) på Facebook,
 - 20 hændelser (31 %) via e-mail,
 - 10¹³ hændelser (16 %) på det sociale medie X (tidligere Twitter), og
 - 16 hændelser (25 %) på Instagram

¹¹ Dette tal er revideret fra Executive Summary udsendt 21.02.2024 efter genoptælling

¹² Af metodiske årsager registrerer AKVAH kun antisemitiske hændelser på internettet, som er henvendt direkte til enkeltpersoner, grupper eller institutioner.

¹³ Dette tal er revideret fra Executive Summary udsendt 21.02.2024 efter genoptælling



Fordeling af registrerede antisemitiske hændelser på internettet på sociale medier

Analyser og tendenser

- De 121 hændelser er inddelt i følgende kategorier: **1) Trusler, 2) Antisemitiske ytringer, 3) Hærværk, 4) Tekstmateriale.**
- Hændelserne fordeler sig således:
 - 20 tilfælde af trusler,
 - 88 tilfælde af antisemitiske ytringer,
 - 2 tilfælde af hærværk, og
 - 11 tilfælde af tekstmateriale.



Antallet af registrerede antisemitiske hændelser i 2023 fordelt på kategori

- AKVAH har i 2023 registreret det højeste antal trusler for et enkelt år med 20.** Alle 20 trusler indeholder enten konkrete dødstrusler henvendt direkte til individer, eller udtrykker et ønske om jøders død eller udryddelse. 14 trusler er udtrykt på sociale medier, 5 er ytret direkte til jødiske personer i det offentlige rum og 1 trussel er afgivet som hærværk på en jødisk persons bopæl.
- 17 (14 %) af de 121 antisemitiske hændelser involverer børn,** enten som modtagere eller afsendere af antisemitisme. Af de 17 hændelser, er 2 hændelser sket før d. 7. oktober og de resterende 15 efter 7. oktober. Terrorangrebet på Israel d. 7. oktober og den efterfølgende krig i Gaza har således haft mærkbare konsekvenser på børne- og undervisningsområdet i Danmark.
- Af de antisemitiske hændelser på børne- og undervisningsområdet er der særligt to tilbagevendende tendenser:

 - 1) Normalisering af symboler, gestusser og retorik forbundet med nazismen, og
 - 2) Chikane, intimidering og mobning af jødiske børn og unge med udgangspunkt i krigen i Mellemøsten.
- I 32 (26 %) af de 121 hændelser holdes jødiske individer eller jødiske institutioner i Danmark ansvarlige for staten Israels handlinger. Det kan bl.a. forekomme ved at jøder i Danmark anklages for at agere på vegne af den israelske stat eller kræves offentligt at tage afstand fra staten Israels handlinger. At holde jøder kollektivt ansvarlige for staten Israels

handling alene fordi de er jøder, er en antisemitisk handling jf. IHRAs¹⁴ arbejdsdefinition af antisemitisme.

- **35 (29 %) af de 121 hændelser indeholder referencer til nazismen**, fx nazistiske symboler eller gestusser, såsom hagekors og den nazistiske salut “Heil”, eller ved ytringer med reference til Holocaust (fx udryddelsen af jøder i gaskamre i koncentrationslejre, Auschwitz, glorificering af Hitler og nazisterne), eller hændelser, hvor jødiske personer eller institutioner anklages for at være nazister.
- Af de 88 hændelser, der er direkte relateret til de aktuelle begivenheder i Mellemøsten, indeholder 16 hændelser nazistiske symboler eller referencer til Holocaust. Der er et identificerbart mønster i benyttelsen af nazistiske symboler, retorik og referencer til Holocaust, når der tales om krigen i Israel og Gaza. Der er tale om en udnyttelse af den mest traumatiske del af den kollektive jødiske historie, som bruges aktivt mod jøder i Danmark i forbindelse med debatter om den aktuelle krig i Mellemøsten.
- **15 (12 %) af de 121 antisemitiske hændelser for 2023 indeholder antisemitiske konspirationsteorier om jøder**. Eksempler på dette er antisemitiske konspirationer om jøders magt og indflydelse i samfundet, at jøder stod bag Covid-19 eller Holocaustbenægtelse.
- **7 (6 %) af de 121 hændelser indeholder klassiske antisemitiske stereotyper** om jøder som grådige, nærige eller løgnagtige eller har karikaturer af jøder med grotesk forvrængede og overdrevne ansigtstræk.
- **42 (35 %) af de 121 hændelser indeholder hadtale eller nedladende sprogbrug** om og mod jøder. Det kan fx være brug af ord som “jødesvin”, “zionistsvin”, brug af skældsord i omtalen af jøder eller beskrivelser af jøder som dyr.

Betydningen af indberetninger fra “Foreløbig statusrapport over indberetninger til AKVAH i perioden 7. oktober 2023 - 7. november 2023”

8. november 2023 udgav AKVAH en statusrapport, der opgjorde antallet af indberetninger om antisemitisme, som AKVAH havde modtaget i den første måned efter Hamas’ terrorangreb i Israel d. 7. oktober. Statusrapporten gav et situationsbillede, der skulle tjene til at illustrere den overvældende stigning i indberetninger om antisemitisme i perioden umiddelbart efter 7. oktober.

¹⁴ Danmark er medlem af International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), der har lavet en juridisk ikke-bindende [arbejdsdefinition på antisemitisme](#) med en række tilhørende eksempler. Den danske handlingsplan mod antisemitisme henviser til arbejdsdefinitionen.

AKVAH modtog i denne periode 80 indberetninger om antisemitiske episoder, hvilket var en overvældende stigning i antallet af indberetninger til AKVAH på 2300 % i forhold til det gennemsnitlige antal månedlige indberetninger i de forudgående 9 måneder af 2023. De indberettede data var på daværende tidspunkt ikke færdigbehandlet eller selvstændigt analyseret af AKVAH ud fra den metodisk stringente analyse, kortlægnings- og sorteringsprocedure, som AKVAH anvender til at fastslå, om en modtaget indberetning kan kategoriseres som en antisemitisk hændelse.

Indberetningstallet er et objektive tal, der alene angiver mængden af indberetninger om antisemitisme, som AKVAH modtog i den pågældende periode. Det hverken afspejler eller er identisk med det endelige antal antisemitiske hændelser i den periode.

Mørketal

AKVAH arbejder udelukkende med aktivt indberettede tilfælde af antisemitisme. Vi ved, at langt størstedelen af antisemitiske hændelser aldrig bliver indberettet. I en undersøgelse foretaget af *European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)* om diskrimination og hadforbrydelser mod jøder i 13 EU-lande fra 2018 fremgår det, at godt 80 % af jøder i Danmark, der havde været udsat for antisemitisk chikane i løbet af de forudgående fem år, ikke havde anmeldt det til myndigheder eller andre instanser.¹⁵

AKVAH indsamler desuden ikke data om antisemitisme, som rapporteres til andre instanser, såsom politiet, arbejdspladser eller hos andre institutioner. Disse tal fremgår derfor heller ikke i AKVAHs indberetningstal.

Den reelle forekomst af antisemitisme i Danmark må således antages at være væsentlig højere, end AKVAHs opgørelser og hændelsesstatistik kan vise. De registrerede antisemitiske hændelser for 2023 giver et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark i 2023, men giver IKKE et udtømmende billede af antisemitisme i Danmark.

Endelig er det vigtigt at fremhæve, at de fleste danske jøder kun sjældent viser deres religiøse tilhørsforhold offentligt. I en undersøgelse fra *European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)* om jødernes oplevelser af antisemitisme i EU-medlemslandene fra 2018, fremgår det, at 56 % af jøder i Danmark aldrig går med synlige jødiske symboler eller jødiske religiøse beklædningsgenstande, som fx davidsstjerne eller kalot, og at 80 % af jøder i Danmark af og til undlader at gå med symboler, der synligt viser tilknytning til jødedommen.¹⁶ Forekomsten af antisemitisme i Danmark må derfor formodes at ville være væsentlig højere, hvis danske jøder var mere synlige som jøder.

¹⁵ FRA, "Second Survey on Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States - Technical Report," 2018.

¹⁶ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_da.pdf

Antisemitisme i Storbritannien og Frankrig

I Storbritannien og Frankrig er der ligeledes forekommet en stigning i antallet af antisemitiske hændelser, som også kædes sammen med begivenhederne i Israel. AKVAHs ækvivalent i **Storbritannien**, Community Security Trust (CST), **registrerede det højeste antal antisemitiske hændelser nogensinde i 2023** med 4103 hændelser.¹⁷ Det var en stigning på 147 % i forhold til 2022 og 81 % højere end det næsthøjeste antal i 2021 på 2261 hændelser. Af de 4103 hændelser i Storbritannien i 2023, forekom 2699 (66 %) på dagen d. 7. oktober eller efter. Det anslås, at der bor omkring 292.000 jøder i Storbritannien.¹⁸

AKVAHs ækvivalent i **Frankrig**, Service de Protection de la Communauté Juive (SPCJ), registrerede 1676 antisemitiske hændelser for 2023.¹⁹ **Det er næsten 4 gange så højt som forrige år, 2022**, hvor SPCJ registrerede 436 hændelser. SPCJ registrerede lige så mange antisemitiske hændelser i de sidste 3 måneder af 2023, som i de forudgående 3 år tilsammen. Stigningen begyndte ifølge SPCJ på selve dagen d. 7. oktober 2023, hvor antallet af antisemitiske hændelser anmeldt på én enkelt dag steg med 700 % i sammenligning med det daglige gennemsnit på tværs af år. Det anslås, at der bor omkring 442.000 jøder i Frankrig.²⁰

¹⁷ <https://cst.org.uk/news/blog/2024/02/15/antisemitic-incidents-report-2023>

¹⁸ https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-united-kingdom?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4akhUGo8uPhH5f9QapglfFM8yxwi57TTvyqG4J6UZI6lafYXPSz0VPxoCcIIQAvD_BwE

¹⁹ <https://www.spcj.org/antis%C3%A9mitisme/figures-for-antisemitism-france-2023>

²⁰ https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-france?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4ahi2MNY1LNZ_WjpbsHhr8wl_0RLgpcnAjqDBVKJQiiWV7tBtMO1QDBoC-F4QAvD_BwE

1. Indledning

1.1 Om AKVAH

Sikkerhedsorganisationen Jødisk Sikkerhed Danmark, der varetager sikkerheden for Det Jødiske Samfund, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH).

Siden 2011 har AKVAH arbejdet med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark i årlige rapporter. Denne indsats er en del af en bred europæisk politik om at synliggøre et omfattende problem med hadforbrydelser - herunder antisemitisme - i Europa. Der er ligeledes sat fokus på dette område i Danmark som led i den forrige regerings *Handlingsplan mod antisemitisme*,²¹ der blev offentliggjort i januar 2022.

AKVAHs arbejde består ikke blot i kvantitativt at kortlægge og dokumentere tilfælde af antisemitisme i Danmark, men også i at bidrage med viden og oplysning om forekomsten af antisemitisme, samt fremlægge analyser af antisemitismens form og karakter i en dansk kontekst, der kan tjene til en øget forståelse af antisemitisme som fænomen. AKVAHs arbejde består også i at hjælpe, rådgive og bistå personer, der udsættes for antisemitisme. Det er en indsats, som AKVAH har kunne styrke som følge af den forrige regerings *Handlingsplan mod antisemitisme*, som er gældende frem til 2025.

AKVAH tilbyder forskellige former for støtte til dem, der udsættes for antisemitisme, herunder hjælp med kontakt til offentlige myndigheder, juridisk rådgivning og henvisning til krisehjælp. Desuden arbejder AKVAH med at oplyse om forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH deltager i den forbindelse løbende på vegne af Det Jødiske Samfund som samarbejdspartner i diverse offentlige og private projekter, der har fokus på at komme problemer med hadforbrydelser til livs.

1.2 Jøder i Danmark

Den officielle dansk-jødiske historie indledtes i begyndelsen af 1600-tallet, og det er blevet anslået, at der i dag bor omkring 8.000 jøder i Danmark. Omkring en fjerdedel af dette antal er tilknyttet Det Jødiske Samfund som medlemmer eller børn af medlemmer. Derudover findes der to mindre jødiske menigheder i Danmark samt en række selvstændige jødiske foreninger og institutioner.

1.3 Indholdet i denne rapport

Denne rapport beskriver og analyserer antallet af antisemitiske hændelser i Danmark for året 2023, som er registreret af AKVAH på baggrund af aktivt indberettede episoder. Rapporten er udarbejdet med afsæt i et stringent analyse- og kortlægningsarbejde, der har forudsat en lang række teoretiske

²¹ <https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2022/01/Antisemitisme-handlingsplan.pdf>

og metodiske valg med hensyn til indsamling, sortering, behandling og præsentation af data om antisemitiske hændelser.

AKVAH har i den henseende struktureret sit arbejde i denne rapport ud fra følgende tre principielle målsætninger: Indsamling, sortering, behandling og præsentation af data skal: **1)** være metodisk stringent, **2)** være så åben som mulig uden at kompromittere de udsattes anonymitet og **3)** resultere i brugbar viden om forekomsten af antisemitisme i Danmark.

Rapporten er opbygget på følgende måde:

Rapportens afsnit **2** kommenterer på den statusrapport, med titlen “Foreløbig statusrapport over indberetninger til AKVAH i perioden 7. oktober – 7. november 2023”, som blev ekstraordinært udgivet af AKVAH d. 8. november i kølvandet på en stor stigning i antallet af indberetninger om potentielt antisemitiske hændelser efter 7. oktober. Dette afsnit forklarer baggrunden for udgivelsen af statusrapporten og fremlægger betydningen af begrebet indberetninger i relation til begrebet hændelse.

I afsnit **3** redegøres der for vigtige aspekter af den teoretiske og metodiske baggrund for arbejdet med at registrere antisemitiske hændelser. I underafsnit **3.1** redegøres der for, hvad der menes med begrebet antisemitisme, og i **3.2** hvad der menes med begrebet hændelse. I underafsnittet **3.3** redegøres der for, hvordan man i denne rapport har valgt at behandle spørgsmålet om, hvornår en hændelse kan kategoriseres som antisemitisk.

I **3.4** udlægges det, hvordan indsamlingen af informationer om antisemitiske hændelser finder sted i praksis samt visse implikationer heraf, og i afsnit **3.5** fremgår en diskussion om, i hvilket omfang AKVAHs registrerede hændelser afspejler det faktiske niveau af antisemitisme i Danmark i 2023. Slutteligt indeholder afsnit **3.6** en note om projektet #AMOS, der har undersøgt mængden af antisemitisme i den offentlige danske debat på Facebook fra maj 2021-maj 2023. #AMOS’ resultater understreger en voksende problematik, hvad angår spredning af antisemitiske budskaber på internetplatforme, og viser nogle tendenser i antisemitismen på internettet, som også er afspejlet i AKVAHs rapport.

I rapportens afsnit **4** præsenteres en række analyser af de registrerede antisemitiske hændelser samt af generelle antisemitiske ytringer på internettet, som er blevet indsendt til AKVAH, men ikke inkluderes i hændelsesoversigten af metodiske årsager. Afsnittet optegner nogle gennemgående tematikker og tendenser ud fra de indberettede tilfælde af antisemitisme, som kan tjene til at tegne et billede af, hvordan antisemitisme i Danmark kommer til udtryk i 2023.

I rapportens afsnit **5** fremlægges opgørelsen over de 121 registrerede antisemitiske hændelser i 2023. Hændelserne er kategoriseret efter hændelsestyper, og de indeholder – såfremt sådanne oplysninger er givet – desuden en række forskellige oplysninger, som potentielt kan bruges til at videreudvikle forståelsen af antisemitismen som fænomen i Danmark.

I rapportens afsnit **6** bringes udvalgte eksempler på generelle antisemitiske ytringer på internettet, som er blevet indberettet til AKVAH i løbet af 2023. Disse ytringer bliver af metodiske grunde ikke registreret som antisemitiske hændelser og er derfor ikke inddraget i den registrerede opgørelse i

rapportens afsnit 5, som det også vil fremgå af denne rapport's afsnit 3.4 om indsamlingen af data til AKVAH-rapporten.

De udvalgte eksempler på generelle antisemitiske ytringer på internettet bringes i rapporten som en del af en bredere analyse af antisemitismens form og karakter på internetplatforme. Det tjener også til at illustrere den virkelighed, jøder i Danmark må forholde sig til, når de færdes online. Uddragene giver ikke et udtømmende billede hverken af det præcise antal generelle antisemitiske ytringer på internettet, som AKVAH har modtaget indberetninger om i 2023, eller af den mængde antisemitisme, som flourerer generelt på internettet.

2. Note om “Foreløbig statusrapport over indberetninger til AKVAH i perioden 7. oktober 2023 - 7. november 2023”

7. oktober 2023 har vist sig at være en skelsættende dato for antisemitiske hændelser i Danmark. Hamas' terrorangreb mod det sydlige Israel på denne dag var katalysator for en stor stigning i antallet af indberetninger til AKVAH om antisemitiske hændelser i Danmark i perioden umiddelbart efter. Som respons på en overvældende mængde indberetninger om mulige antisemitiske episoder til AKVAH i den første tid efter 7. oktober, og i betragtning af det øgede fokus på en stigende antisemitisme, både i indland og udland, valgte AKVAH ekstraordinært at udgive en statusrapport d. 8. november 2023. Statusrapporten opgjorde antallet af indberetninger om antisemitisme, som AKVAH havde modtaget i den første måned efter Hamas' terrorangreb i Israel d. 7. oktober.

Statusrapporten gav et situationsbillede, der skulle tjene til at illustrere stigningen i indberetninger om antisemitisme i perioden umiddelbart efter d. 7. oktober. AKVAH modtog i denne periode 80 indberetninger om antisemitiske episoder, hvilket var en stigning i antallet af indberetninger til AKVAH på 2300 % i forhold til det gennemsnitlige antal månedlige indberetninger i de forudgående 9 måneder af 2023.

Det indberettede data var dog på daværende tidspunkt ikke færdigbehandlet eller selvstændigt analyseret af AKVAH ud fra den metodisk stringente analyse, kortlægnings- og sorteringsprocedure, som AKVAH anvender til at fastslå, om en modtaget indberetning kan kategoriseres som en antisemitisk hændelse. Indberetningstallet er et objektive tal, der alene angiver mængden af indberetninger om potentielt antisemitiske hændelser, som AKVAH modtog i den pågældende periode. Det hverken afspejler eller er identisk med det endelige antal antisemitiske hændelser i den periode, som fremgår i denne rapport.

En væsentlig andel af de indberetninger AKVAH modtager, i denne periode såvel som generelt, frasorteres og inkluderes ikke i den endelige opgørelse over antisemitiske hændelser i Danmark for 2023. Frasortering af indberetninger kan forekomme af flere årsager og bestemmes af en grundig analyse af det indberettede indhold.

Indberetninger til AKVAH i perioden 7.10-7.11, der ikke er inkluderet i hændelsesoversigten for 2023, er ligesom indberetninger generelt, blevet frasorteret, enten fordi det vurderes, at episoden ikke er blevet vurderet til at være antisemitisk, eller at det er forekommet som generelle antisemitiske ytringer fremsagt på internettet. Udvalgte eksempler på generelle antisemitiske ytringer fremsagt på internettet inkluderes i rapportens afsnit 6. De er ikke en del af den officielle opgørelse over antisemitiske hændelser, men skal tjene til at illustrere tilfælde af antisemitisme, der optræder på internettet.

Det faktiske og præcise antal antisemitiske hændelser for perioden 7.10-7.11 2023 fremgår af denne officielle opgørelse over antisemitiske hændelser for kalenderåret 2023.

3. Teori og metode

3.1 Begrebet antisemitisme

Ethvert arbejde med at registrere antisemitisme forudsætter en forståelse af, hvad begrebet antisemitisme dækker over. AKVAH tager i sine rapporter udgangspunkt i den retligt ikke-bindende arbejdsdefinition på antisemitisme fra International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som den danske stat er medlem af.²² EU arbejder også ud fra arbejdsdefinitionen fra IHRA, jf. fx Europa-Parlamentets og rådets tidligere vedtagelser, ligesom mange EU-lande har vedtaget at anvende arbejdsdefinitionen aktivt. Når der er tale om en arbejdsdefinition, betyder det, at man i praksis kan blive konfronteret med situationer, der gør, at man midlertidigt må udvide eller indskrænke sin forståelse af antisemitisme.

For at bidrage med viden og oplysning om antisemitisme som fænomen og dens forekomst i Danmark, suppleres IHRAs arbejdsdefinition i denne rapport med yderligere eksempler, forklaringer, fortolkninger og kortlægninger af antisemitisme fra akademiske forskningskilder og fra institutter eller organisationer, der arbejder med at kortlægge og fremlægge viden om antisemitisme som fænomen.

3.2 Begrebet hændelse

For at man kan kvantificere antallet af hændelser, er det nødvendigt at fastslå, hvad der menes med begrebet hændelse. En hændelse forstås i denne rapport i udgangspunktet som en eller flere handlinger afgrænset i tid og rum begået af én eller flere personer i forening. Med andre ord opdeles handlinger som udgangspunkt i selvstændige hændelser, hvis de er afgrænset i tid og rum. Hvor lang tid der skal gå og/eller hvor langt væk, man skal bevæge sig, før en hændelse kan betragtes som værende en selvstændig enhed, er i sidste ende en skønssag.

²² <https://holocaustremembrance.com/resources/ihras-arbejdsdefinition-antisemitisme>

3.3 Kategorisering af en hændelse som antisemitisk

Når AKVAH modtager en indberetning om en potentielt antisemitisk hændelse, vurderes det, om hændelsen skal registreres eller ej. I den sammenhæng er det nødvendigt at overveje, hvilke forudsætninger som skal være opfyldte, for at hændelsen kan betegnes som antisemitisk. AKVAH har valgt at betegne en hændelse som antisemitisk, både hvis der har været et eksplicit antisemitisk motiv, eller hvis hændelsen på anden vis indeholder antisemitiske komponenter, uafhængigt af motiv eller intention. Det kan forekomme ved at reproducere antisemitiske udsagn, negative forestillinger og stereotyper om jøder som gruppe, ytre sig nedsættende, fordomsfuldt eller hadefuldt om jøder som gruppe eller rette nedsættende, fordomsfulde eller hadefulde ytringer mod jødiske individer med afsæt i deres jødiske baggrund eller tilknytning til jødedommen.

Hvorvidt en hændelse er antisemitisk i en given situation, er altid kontekstbestemt. For at vurdere om en indberettet hændelse kan kategoriseres som antisemitisk, må man foretage et skøn, som tager udgangspunkt i en fortolkning af de informationer, man har til rådighed. Som et fortolkningsværktøj er det brugbart at kategorisere ens informationer ud fra såkaldte antisemitismeindikatorer, dvs. forhold ved en hændelse, som indikerer, om der har været et antisemitisk motiv til stede eller om hændelsen på anden vis udtrykker antisemitisme. AKVAH har truffet den metodiske beslutning at skelne mellem primære og sekundære antisemitismeindikatorer.

Ved primære antisemitismeindikatorer forstår AKVAH handlinger, der via ord, symboler, billeder eller lignende udtrykker et antisemitisk indhold. En sådan handling (for eksempel at sige "jødsvin") kan stå alene eller ske i forbindelse med en anden handling (for eksempel et overfald, hærværk etc.), der så 'smittes' af det antisemitiske indhold i den første handling. Hvis det konstateres, at der i en hændelse foreligger sådanne primære antisemitismeindikatorer, har AKVAH besluttet at opstille den formodningsregel, at hændelsen betegnes som antisemitisk, medmindre der er forhold ved situationen, som klart taler imod dette.

Ved sekundære antisemitismeindikatorer forstås de 'resterende' forhold ved en situation, som kan indikere, at en hændelse er antisemitisk. Det kan for eksempel være tidspunktet for handlingen; omstændigheder ved personen, som udfører handlingen; lokaliteten, handlingen finder sted på; og mange andre faktorer. I situationer, hvor der kun foreligger sekundære antisemitismeindikatorer, er det AKVAHs metodiske politik, at der ikke gælder nogen formodningsregler. I stedet må det være et forsigtigt skøn i den enkelte situation, som afgør, om der er tale om en antisemitisk hændelse eller ej.

AKVAH inddrager i visse tilfælde også potentielt antisemitiske hændelser i sin oversigt over registrerede antisemitiske hændelser, fordi formålet med oversigten er at bidrage med viden om antisemitisme som fænomen i Danmark. Hvis man stiller for høje krav til sine data, viser de, at der er et for lille problem i forhold til problemets reelle omfang, og det omvendte forhold gør sig gældende hvis man stiller for lave krav til sine data. AKVAHs løsning har været at følge middelvejen.

3.4 Indsamling af data

Antisemitiske hændelser i løbet af 2023 er blevet indberettet til AKVAH via en formular, som er tilgængeligt på Det Jødiske Samfunds hjemmeside.²³ AKVAH modtager dog også indberetninger over telefon, via mail, SMS og ved personlige møder. AKVAH modtager typisk indberetningerne fra de personer, der er blevet udsat for en episode eller fra vidner, men også fra andre. Hver indberetning undersøges så vidt det er muligt i form af uddybende samtaler, samt grundig analyse af tekst-, billede- og videomateriale, når det er vedlagt indberetningen. På trods af dette, er det primært indberetterens og vidners opfattelse af situationerne, som ligger til grund for denne rapport om antisemitiske hændelser i Danmark. AKVAH er kildekritisk i sin behandling af indberetningerne, men der er grænser for, hvor meget af det faktuelle indhold i en anmeldelse, AKVAH har mulighed for selvstændigt at verificere. Dette skal man have in mente, når man læser hændelserne i denne rapport.

AKVAH indsamler udelukkende aktivt indberettede episoder, dvs. tilfælde af antisemitisme, som personer, der har været udsat for det, eller folk der er vidner til episoden, indberetter til AKVAH enten på eget initiativ eller på opfordring fra andre. Indberetninger til AKVAH forudsætter et forudgående kendskab til AKVAHs arbejde og eksistens. På trods af en dedikeret kommunikationsindsats, særligt rettet mod jødiske borgere i Danmark, må AKVAH stadig betragtes som en relativt ukendt aktør for de fleste i Danmark. Den egentlige forekomst af antisemitiske hændelser i Danmark for 2023 er derfor højere, og der er et udtalt mørketal på området, som vil blive yderligere beskrevet i afsnit **3.5**. Man skal også være opmærksom på, at AKVAH i denne og forrige rapporter har frasorteret det, der betegnes som generelle antisemitiske ytringer, når de har været fremsat på internettet. Med generelle antisemitiske ytringer menes antisemitiske ytringer, som ikke har været henvendt direkte til en konkret modtager (en person, en gruppe af personer, en organisation etc.).

Det betyder, at anmeldelser til AKVAH om antisemitiske ytringer på for eksempel personers egne hjemmesider, på deres egne facebookprofiler, på mange offentlige internetfora osv. ikke er blevet inddraget i det samlede antal hændelser registreret af AKVAH i 2023. Dette metodiske valg er i tråd med AKVAHs tidligere årsrapporter, der ligeledes har frasorteret generelle antisemitiske ytringer på internettet. En årsag til denne frasortering er, at AKVAH historisk set ikke har de fornødne ressourcer til at registrere disse ytringer, som vi ved, at internettet er fyldt med. For at sikre, at hændelsesdata er sammenligneligt på tværs af de årlige rapporter om antisemitiske hændelser gennem årene, har AKVAH truffet det metodiske valg at fortsætte med ikke at inkludere indberetninger om generelle antisemitiske ytringer på internettet som en del af opgørelsen af antisemitiske hændelser for 2023, til trods for, at mange af disse indberetninger kan kategoriseres som antisemitiske i indhold og karakter. Det betyder, at meget af den antisemitisme, der indberettes til AKVAH og som forekommer i en dansk kontekst, ikke fremgår af det officielt registrerede antal hændelser for året 2023.

²³ <https://mosaiske.dk/akvah-3/>

3.5 Antallet af antisemitiske hændelser som målestok for antisemitismen i Danmark

Det er afslutningsvist værd at komme med nogle betragtninger om, i hvilken udstrækning de registrerede antisemitiske hændelser afspejler niveauet af antisemitisme i Danmark. Udover de allerede nævnte forhold der understreger, at antallet af registrerede antisemitiske hændelser ikke fuldt ud gengiver det antal af antisemitiske hændelser, som reelt har fundet sted i 2023, er der yderligere nogle særlige forhold, man skal have for øje.

AKVAH er bekendt med flere sager om potentielt antisemitiske hændelser i 2023, som ikke er en del af AKVAHs opgørelse, bl.a. fordi det aldrig er blevet aktivt indberettet til AKVAH. Det gælder både tilfælde af antisemitisme, som har været omtalt i medierne eller har været delt på sociale medieplatforme, episoder som AKVAH er blevet orienteret om, men som aldrig er blevet aktivt indberettet, samt antisemitiske tilfælde fra 2023, som først er blevet indrapporteret til AKVAH i løbet af 2024 og ikke er nået at blive inkluderet i denne opgørelse over antisemitiske hændelser. I 3 konkrete tilfælde i 2023 har AKVAH udeladt indberettede antisemitiske hændelser fra den registrerede hændelsesoversigt efter ønske fra de personer, der har været udsat for hændelserne.

Det er herudover vigtigt at understrege, at langt størstedelen af antisemitiske hændelser aldrig bliver indberettet. I en undersøgelse foretaget af *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA) om diskrimination og hadforbrydelser mod jøder i EU fra 2018 fremgår det, at godt 80 % af jøder i Danmark, der havde været udsat for antisemitisk chikane i løbet af de forudgående fem år, ikke havde anmeldt det til myndigheder eller andre instanser.²⁴ AKVAH indsamler desuden ikke data om antisemitisme, som rapporteres til andre instanser, såsom politiet, arbejdspladser eller hos andre institutioner. Disse tal fremgår derfor heller ikke i AKVAHs indberetningstal. Tager man højde for disse faktorer, fremgår det, at der er et stort mørketal på antisemitismeområdet, og at den reelle forekomst af antisemitisme i Danmark er væsentlig højere, end det tal som AKVAHs opgørelser og hændelsesstatistik angiver.

Det er også vigtigt at fremhæve, at de fleste danske jøder kun sjældent viser deres religiøse tilhørsforhold offentligt. En anden undersøgelse af *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA) om oplevelser af antisemitisme i EU-medlemslandene fra 2018, viser, at 56 % af jøder i Danmark aldrig går med synlige jødiske symboler eller jødiske religiøse beklædningsgenstande, som fx davidsstjerne eller kalot, og at 80 % af jøder i Danmark af og til undlader at gå med symboler, der synligt viser tilknytning til jødedommen.²⁵ Samtidig anslås det, at kun omkring en tredjedel af det samlede antal jøder i Danmark er tilknyttet et jødisk trossamfund, hvorfor synlige jødiske institutioner såsom synagogen kun besøges af et begrænset antal af de danske jøder. Det er derfor en begrundet formodning, at forekomsten af antisemitisme i Danmark ville være væsentlig højere, hvis danske jøder var mere synlige som jøder, både på internettet og i gadebilledet.

De registrerede antisemitiske hændelser samt de analyser, som præsenteres i denne rapport, giver således et indblik i forekomsten af antisemitisme i Danmark i 2023, men kan på ingen måde siges

²⁴ FRA, "Second Survey on Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States - Technical Report," 2018.

²⁵ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_da.pdf

at give et udtømmende billede. AKVAHs registrering af antisemitiske hændelser er i øvrigt ikke den eneste tilgængelige kilde til oplysninger om antisemitisme i Danmark. Rigspolitiet udgiver årligt en rapport om hadforbrydelser i Danmark, som blandt andet redegør for det årlige antal sager hos politiet om antisemitiske hadforbrydelser. Rigspolitiets tal for hadforbrydelser er et centralt bidrag til billedet af forekomsten af antisemitisme i Danmark og er et vigtigt supplement til AKVAHs rapporter.

3.6 Note om projekt #AMOS

#AMOS er et projekt påbegyndt af Jødisk Informationscenter i samarbejde med Nordic Safe Cities, Analyse & Tal og Common Consultancy. Igennem en innovativ big-dataanalyse, udviklet af denne partnerkreds og førende eksperter på området, bidrager #AMOS med den hidtil største kvantitative undersøgelse af antisemitisme på Facebook i Danmark. Analysen undersøger perioden fra maj 2021-maj 2023, og dækker derfor også over de første fem måneder af 2023, som denne rapport omhandler.

#AMOS har undersøgt, hvordan antisemitisme ser ud online i en dansk kontekst, hvordan det bevæger sig, hvornår det dukker op, hvilke debatter, der fungerer som katalysator for antisemitisme, samt hvilke dynamikker og kontekster, der omgiver antisemitisk indhold. Resultaterne af #AMOS' undersøgelse blev offentliggjort i december 2023.

#AMOS-rapporten viser et omfattende problem med antisemitisme i den offentlige danske debat på Facebook. Undersøgelsen har fundet, at hver 10. kommentar om jøder er antisemitiske.²⁶ Ligeledes viser rapporten, at antisemitisk sprogbrug ikke kun dukker op ved ét bestemt emne eller fra én bestemt gruppe, men "forekommer i alt fra diskussioner om jødisk tradition og tro, herunder drengemoeskæring, samt konflikten mellem Israel og Palæstina. Samtidig viser analysen, at antisemitiske ytringer ikke kun er begrænset til disse emner, men også opstår i debatter om emner som COVID-19-håndtering og krigen i Ukraine."

Herudover rummer antisemitiske kommentarer alt fra jokes til voldsopfordringer, og konspirationsteorier. Som det fremgår i rapporten: "I kommentarfeltet på politikerne og mediernes facebooksider beskyldes jøder for at være ansvarlige for verdens problemer, herunder krige og kriser – lige fra drabet på Jesus til udbredelsen af COVID-19 og krigen i Ukraine. Ligeledes bliver både globale og nationale institutioner samt medier som f.eks. TV2 også beskyldt for at være styret og kontrolleret af jøder."²⁷

#AMOS' resultater viser, hvor stort og bredt omfanget af antisemitisme på sociale medier er, og hvordan antisemitisme ikke kun optræder og udbredes i afgrænsede internetfora, men trives i den brede offentligt online debat. #AMOS' resultater underbygger således vigtigheden af en målrettet indsats med at monitorere og undersøge omfanget og karakteren af antisemitisme på internettet,

²⁶ Analyse & Tal og Common Consultancy, #AMOS: *Online antisemitisme i den offentlige debat på Facebook*, 2023

²⁷ #AMOS-Rapporten kan læses her:

https://joediskinfo.dk/files/media/document/Online%20antisemitisme%20i%20Danmark_2023_0.pdf

som AKVAH, med støtte fra *Handlingsplanen mod antisemitisme*, vil afsætte flere ressourcer og sætte større fokus på at undersøge i løbet af 2024.

De aktivt indberettede eksempler på generelle antisemitiske ytringer på internettet, som AKVAH har modtaget i 2023 (rapportens afsnit 6), viser nogle af de samme tendenser som fremgår af #AMOS projektet. AKVAH har fået indberetninger om antisemitisme fordelt på flere forskellige online platforme, som fx det sociale medie X, Facebook og Instagram, og med udgangspunkt i flere forskellige temaer, fra omskæringsdebatten og Covid-19-håndtering til Mellemøstkonflikten, generelle stereotype forestillinger om jøder og konspirationsteorier om jødernes magt i og over samfundet.

4. Analyser og tendenser

I dette afsnit præsenteres en række analyser af hændelsesindholdet, og der skitseres nogle genkommende temaer og tendenser, som kan tjene til at tegne et billede af, hvordan antisemitisme i Danmark kommer til udtryk i dag. Analyserne indeholder både kvantitativ information om antallet af antisemitiske hændelser, fordeling af antisemitiske hændelser på forskellige internetplatforme, fordelingen af antisemitiske hændelser i forskellige hændelsestyper, samt information om hyppigheden og forekomsten af bestemte typer antisemitisme.

Afsnittet indeholder også kvalitative analyser af genkommende antisemitiske udsagn, udtryk, hadtale, stereotyper, konspirationer og tematikker, med udgangspunkt i udvalgte uddrag fra den registrerede hændelsesoversigt. Analyserne inddrager også eksempler fra de indberetninger om generelle antisemitiske ytringer på internettet, som AKVAH har modtaget, men som ikke tælles som en del af det registrerede hændesetal. Udvalgte uddrag af generelle antisemitiske ytringer på internettet bringes selvstændigt i afsnit 6 i denne rapport. Det skal bidrage til en større viden om den form og karakter, som antisemitisme i Danmark tager i 2023.

4.1 Antisemitiske hændelser i kølvandet på terrorangrebet i Israel d. 7. oktober

Af de 121 hændelser, er 102 (84 %) af hændelserne i 2023 forekommet på dagen for Hamas' terrorangreb mod Israel d. 7. oktober eller den resterende periode af 2023 efter 7. oktober. I 88 af de 102 hændelser på eller efter 7. oktober kan hændelsens indhold eller konteksten for hændelsen kobles direkte til den igangværende krig mellem Israel og Hamas.

At der findes en sammenhæng mellem en opblussen af konflikten i Mellemøsten og en stigning i antisemitisme i Danmark, kan også aflæses i AKVAHs tidligere årsrapporter, bl.a. AKVAH-rapporten for 2014. I 2014 så AKVAH en voldsom stigning i antisemitiske hændelser for juli og august 2014, der koinciderede med, at konflikten mellem Israel og Hamas blussede voldsomt op i juli 2014. I

2014 udgjorde hændelserne for juli og august således hele 75 % af det samlede antal registrerede hændelser for året.²⁸

Her er det vigtigt at skelne mellem legitim og saglig kritik af staten Israel og antisemitisme. Ifølge IHRA-definitionen er enhver kritik rettet mod staten Israel, som også kan rettes mod ethvert andet land ikke at betragte som antisemitisme.²⁹ Men når jødiske individer eller jødiske institutioner i Danmark holdes kollektivt ansvarlige for Mellemøstkonflikten og/eller tages til indtægt for staten Israels handlinger, er det at betragte som antisemitisme, jf. IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme.

4.1.a Jøder i Danmark holdes kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger

I 32 (26 %) af de 121 hændelser holdes jødiske individer eller jødiske institutioner i Danmark ansvarlige for staten Israels handlinger. Det forekommer bl.a. ved at jøder i Danmark anklages for at agere på vegne af den israelske stat eller kræves offentligt at tage afstand fra staten Israels handlinger.

Jøder i Danmark er lige så forskellige som alle andre borgere i Danmark, både hvad angår politiske holdninger, religiøsitet og også i deres tilknytning til staten Israel. Mange jøder i Danmark har en relation til Israel og ser Israel som en vigtig del af deres jødiske identitet, mens andre jøder ikke har en tæt relation til Israel eller føler en særlig tilknytning til Israel. Jøder i Danmarks relation til Israel kan være religiøs, kulturel, national eller familiemæssig tilknytning, og den tilknytning eksisterer uafhængigt af den israelske stats aktuelle politik eller handlinger som stat. At anskue jøder i Danmark som ansvarlige for staten Israels handlinger eller politik, alene fordi de er jøder, er at betragte som antisemitisme jf. IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme. At kræve at jøder i Danmark eller jødiske institutioner skal tage afstand fra Israel eller staten Israels handlinger, blot fordi de er jøder eller repræsenterer jøder i Danmark, er en racistisk antagelse, der med udgangspunkt i individers eller organisationers tilknytning til jødedommen ser dem som naturligt og selvfølgelig ansvarlige for handlinger begået af andre jødiske borgere eller af den jødiske stat.

Hændelser, hvor jødiske individer eller institutioner holdes kollektivt ansvarlige for Israels handlinger, forekommer i denne rapport både i e-mails, kommentarer eller beskeder tilsendt jødiske institutioner som Det Jødiske Samfund eller Jødisk Informationscenter³⁰ eller rettet mod jødiske individer, der deltager i den offentlige debat på sociale medier.

Både Det Jødiske Samfund og Jødisk Informationscenter har modtaget adskillige mails og kommentarer på sociale medieplatforme, der gør jøder generelt, eller jødiske organisationer

²⁸AKVAH "Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2014", 2014 (<https://mosaiske.dk/wp-content/uploads/2015/08/AKVAH-rapport-2014.pdf>)

²⁹ <https://holocaustremembrance.com/resources/ihras-arbejdsdefinition-antisemitisme>

³⁰ Jødisk Informationscenter er en organisation, som blev oprettet i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Det Jødiske Samfund i kølvandet på terrorangrebet på Københavns Synagoge i 2015. Jødisk Informationscenters arbejde består i at nedbryde fordomme og forebygge antisemitisme ved at informere om og undervise i jødedom, jødisk historie og jødisk liv samt bygge bro mellem minoriteter. Man kan læse mere om Jødisk Informationscenter på deres hjemmeside <https://joediskinfo.dk/>.

specifikt, ansvarlige for staten Israels handlinger. Dette ledsages i flere tilfælde med nedsættende sprogbrug om og hadtale mod jøder. I en hændelse modtager Jødisk Informationscenter en e-mail, hvor der bl.a. står: "Alle jøder skal skamme sig over den umenneskelige behandling de udfører i Gaza" (19.11.2023).

I flere hændelser bliver politiske tilråb relateret til konflikten i Mellemøsten rettet mod jødiske borgere. Det gælder fx budskabet "Free Palestine", som i flere hændelser råbes specifikt mod jødiske personer. Her skal det understreges, at udsagnet "Free Palestine" ikke i sig selv er antisemitisk. Men når udsagn som "Free Palestine" eller "Fuck Israel" rettes mod personer med jødisk baggrund i Danmark, fordi de har jødisk baggrund, er det at holde jøder kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger.

4.1.b Antisemitisme med udgangspunkt i antipati mod Israel

Af hændelsesoversigten for 2023 er der flere eksempler på antisemitiske handlinger eller ytringer rettet mod jøder – både danske og israelske – eller jødiske institutioner, hvor handlingerne synes at være motiveret af en aversion mod staten Israel, en opposition mod staten Israels handlinger eller er udtrykt i forbindelse med debatter om den aktuelle krig i Gaza.

Dette forekom eksempelvis på dagen for terrorangrebene mod Israel d. 7.10.2023, hvor en jødisk mand, der bærer den jødiske hovedbeklædning kalot, og som var på vej hjem fra synagogen med sin søn, fik råbt ukvemsord i sin retning fra en bil (7.10.2023). Chaufføren råbte bl.a.: "Nu overtager vi det hele igen" og andre bandeord mod den jødiske mand og hans søn, som den jødiske mand ikke kunne høre. Det er eksempel på, at jøder i Danmark pr. automatik sættes i forbindelse med de aktuelle hændelser i Israel og bliver offentligt anråbt med reference til begivenheder i Mellemøsten.

I en anden hændelse råber en taxachauffør voldsopfordrende, truende og nedsættende udsagn om jøder såsom: "Itbakh al Yahud", som betyder "slagt jøderne" på arabisk, "Yallah Hamas", som kan oversættes til "Kom så Hamas" og "Fucking Jews", mod en gruppe med israelske flag, der markerer 1-månedsdagen for terrorangrebet 7. oktober (7.11.2023). I en hændelse på en folkeskole går en jødisk drengs klassekammerat rundt på skolen og siger, at "alle israelere skal dø".

Klassekammeraten henvender sig også direkte til den jødiske dreng og siger, at israelere skal dø og den jødiske dreng bliver også holdt fast på et af skolens toiletter af samme klassekammerat, der siger, at han skal dø, fordi han er jøde (1.12.2023).

Lignende tilfælde forekommer også på internettet, eksempelvis i en hændelse, hvor en yngre jødisk kvinde modtager en dødstrussel afsendt på Instagram efter et udtrykt ønske om fred i Israel.

Beskeden er på engelsk med teksten: "I SWEAR TO GOD IM GONNA KILL YOU IN CPH". (Dansk: JEG SVÆRGER VED GUD JEG VIL DRÆBE DIG I KBH). (18.10.2023)

Disse hændelser understreger, at antipati mod Israel eller Israels handlinger også viser sig som en katalysator for antisemitiske hændelser i Danmark.

4.1.c Zionist som antisemitisk skældsord

Betegnelserne 'zionist' eller 'zionisme' benyttes ofte ved argumenter omkring Israel og Mellemøsten; nogle gange benyttes begrebet i legitime sammenhænge og på et sagligt historisk grundlag, men i AKVAHs hændelsesstatistik er der eksempler på, at "zionist" også benyttes i en kontekst eller på en måde, der må betragtes som antisemitisk.

At være zionist betyder hverken, at man er enig eller uenig i den aktuelle israelske stats politik og handlinger, men blot at man går ind for staten Israels ret til at eksistere. I en række af de hændelser, som AKVAH har registreret i 2023, bruges betegnelsen 'zionist' enten som en kodet erstatning for betegnelsen 'jøde', i flæng med ordet 'jøde' eller som et skældsord rettet specifikt mod jøder eller jødiske institutioner, fordi de er jøder eller repræsenterer jøder i Danmark eller i forbindelse med, at de har udtrykt støtte eller tilknytning til Israel i kølvandet på terrorangrebet d. 7. oktober.

Et eksempel på dette er en mail sendt til Det Jødiske Samfund med følgende indhold: "Zionister er børnemordere. I er nogle usle folkefærd. I er og forbliver pest her på denne jordklode. I vil aldrig nogensinde leve med fred i sindet, da i ved at i besætter et land der aldrig har været jeres og bliver det heller aldrig!! Længe leve Palæstina, og kun Palæstina. Jeres Israel, jeres falske og løgnagtig stat kan i skrotte langt oppe i jeres stinkende røvhuller. I forbandede børnemordere.... I er grådige, luskede, og kujoner så det stinker! Fuck jer og jeres lorte folkefærd. I vil aldrig blive anerkendt som mennesker. I er nogle ABER og SVIN i menneskeform. Heller sove,spise leve side om side med et døende vortesvin end med en lorte zionist!!!" (24.10.2023).

Da mailen er tilsendt Det Jødiske Samfund i Danmark, laves der en direkte forbindelse mellem jødedom og zionisme, som bruges i en negativ forstand og med nedladende sprogbrug. I mailen er det tydeligt, at de to ting hænger uløseligt sammen, blot i de to første sætninger, hvor zionister kaldes for børnemordere, hvorefter der står "I er nogle usle folkefærd" - altså må der her menes det jødiske folk, da mailen er tilsendt Det Jødiske Samfund. Samtidig holdes Det Jødiske Samfund i Danmark ansvarlig for staten Israels handlinger, bl.a. ved omtalen af Israel som "Jeres Israel". I denne hændelse optræder også flere klassiske antisemitiske stereotyper om jøder som "grådige" og "luskede" samt omtale af jøder som dyr og den dehumaniserende kommentar: "I vil aldrig blive anerkendt som mennesker". Antisemitiske stereotyper om jøder, vil blive udfoldet i **4.5** i denne rapport.

I en anden hændelse fra et træningscenter, bliver en jødisk mand udsat for antisemitisk hadtale af en anden mandlig besøgende, som har set den jødiske mands tatovering af en davidsstjerne på underarmen (30.10.2023). Denne hændelse viser et eksempel på en sammenblanding af betegnelsen 'zionist' og 'jøde'. Efter at have identificeret davidsstjernen - symbolet på det jødiske folk og den jødiske religion - på den jødiske mands arm, siger den anden mandlige besøgende i træningscentret: "Nå, du er en af de der zionistsvin, der støtter Israel". Da den jødiske mand forlader træningslokalet kort efter, siger manden "Fuck af med dig, dit jødesvin". Her optræder en sammenkobling af betegnelsen 'zionist' og "jøde", der i dette tilfælde bruges i flæng som skældsord med det nedladende skældsord "svin" koblet på ordene. Derudover er det også et

eksempel på, hvordan en jødisk mand, alene på baggrund af sin tatovering af en davidsstjerne, automatisk forbindes med den igangværende krig mellem Israel og Hamas, og hvordan at den anden mandlige besøgende antager, at den jødiske mand ved sit blotte tilhørsforhold til jødedommen er et "zionistsvin, der støtter Israel".

I en hændelse modtager en jødisk kvinde adskillige hadefulde kommentarer, som udpeger hende som "zionist" i en negativ forstand. Fx skrives der: "zionistluder", "må i alle zionister dø i helved", og samtidig refererer kommentarerne til Holocaust, såsom "Husk hvordan tyskerne kneppet jer" (13.11.2023). Her bruges begrebet "zionist" som erstatning for betegnelsen "jøde", da Holocaust, som vedkommende henviser til med sin kommentar: "Husk hvordan tyskerne kneppet jer", refererer til Nazitysklands systematiske folkedrab på jøder, fordi de var jøder. En lignende sammenkædning ses på en antisemitisk plakat ophængt på Poul Henningsens Plads Metrostation i København, der bl.a. indeholder teksten "Død over alle zionister" og "Vi håber at der bliver gjort som Hitler gjorde ved jer" (28.11.2023).

I et eksempel fra afsnit 6 over generelle antisemitiske ytringer på internettet, er der et opslag i en facebookgruppe med bl.a. følgende tekst: "ærgeligt Hitler ikke fik udryddet de skide zionister" (6.4). I disse eksempler bruges betegnelsen "zionist" i flæng med betegnelsen "jøde" og det, at der ønskes død over "alle zionister", må betragtes som en trussel mod jøder i disse tilfælde, da der på samme tid henvises til begivenheder begået specifikt mod jøder, fordi de var jøder, i disse tilfælde Holocaust.

I AKVAHs rapport over antisemitiske hændelser i 2023 er der eksempler på, at zionist bruges som led i en fjendtlig og hadefuld retorik mod jøder og det jødiske folk som gruppe, hvis udtryksform har klare paralleller til ældre antisemitisk sprogbrug, billeder, stereotyper, fordomme og konspirationsteorier om jøder. I afsnit 4.4 i denne rapport kan man læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier.

I et eksempel fra de generelle antisemitiske ytringer på internettet opgjort i afsnit 6, er der på et instagramopslag fra folketingspolitikeren Rosa Lund fra Enhedslisten, der skriver, at hun deltager i markeringen af Krystalnatten arrangeret af Det Jødiske Samfund. Her har en bruger kommenteret: "går demoen til zionisternes hoved kvarter Christiansborg eller den danske frimurerloge" (6.11). Denne kommentar gør brug af klassiske antisemitiske konspirationsteorier om jøder, herunder at jøder står bag eller styrer den politiske statsmagt, og at der findes en hemmelig sammensværgelse mellem jøder og frimurerne - en konspirationsteori, der stammer fra det antisemitiske traktat *Zions Vises Protokoller*. *Zions Vises Protokoller* er et historisk falsum, der har udbredt en af de mest vedholdende konspirationsteorier om jøder, som hævder at "jøderne" udnytter verdensorganisationen Frimurerne til at undergrave forskellige dele af verdenssamfundet både politisk, økonomisk, kulturelt og socialt.^{31 32} Den pågældende kommentar gør brug af denne klassiske antisemitiske konspirationsteori, uden direkte brug af betegnelsen "jøde". I stedet bliver

³¹ Hagemester, M. (2021) *The Perennial Conspiracy Theory: Reflections on the History of The Protocols of the Elders of Zion*. 1st edition. Vol. 1. [Online]. Milton: Routledge.

³² Hübscher, Monika og Sabine von Mering, *Antisemitism on Social Media*. Routledge, 2022.

der indirekte henvist til jøder ved brug af betegnelsen "zionisterne", som her optræder som en kodet erstatning for jøder.

4.2 Børne- og undervisningsområdet

17 (14 %) af de 121 antisemitiske hændelser, som AKVAH har registreret for 2023, involverer børn, enten som modtagere eller afsendere af antisemitisme. Af de 17 hændelser, er 2 hændelser sket før d. 7. oktober og de resterende 15 efter 7. oktober. Dette understreger, at terrorangrebet på Israel d. 7. oktober, og den efterfølgende krig i Gaza, også har haft en effekt på antallet af antisemitiske hændelser på børne- og undervisningsområdet.

Af de antisemitiske hændelser på børne- og undervisningsområdet er der særligt to tilbagevendende tendenser: **1)** Normalisering af symboler, gestusser og retorik forbundet med nazismen, og **2)** chikane, intimidering og mobning af jødiske børn og unge med udgangspunkt i krigen mellem Israel og Hamas.

4.2.a Nazistiske symboler og nazistiske gestusser blandt børn og unge

En række hændelser i 2023 består af nazistiske symboler og gestusser, hvor jødiske elever i folkeskolen har oplevet deres klassekammerater tegne hagekors eller udføre den nazistiske salut "heil" i deres selskab. En hændelse omhandler to drenge, der tegner et hagekors på et stykke papir lige ved siden af en jødisk klassekammerat. De taler højt om, hvordan det bør se ud (24.10.2023). I en lignende hændelse ser en jødisk dreng i udskolingen, at flere drenge i hans klasse har lavet et hagekors ud af tegnestifter (18.12.2023).

Herudover er der flere hændelser, hvor børn og unge heiler: En jødisk pige var på vej til time på sin skole. Hun gik sammen med en veninde og bag hende gik to drenge fra deres klasse. Da hun kiggede tilbage på dem, heilede den ene (10.08.2023). En anden hændelse omhandler den jødiske idrætsklub Hakoahs U16 pigehold, i forbindelse med en fodboldkamp i Dragør. Lidt inden kampen går spillerne fra omklædningsrummet til banen, og i den forbindelse er der 3-4 af pigerne fra den jødiske idrætsklub Hakoah som bliver spurgt af en gruppe unge drenge på ca. 15-17 år, om de er jøder. Derefter "heiler" gruppen af unge drenge foran spillerne, kalder dem "jødegris", og siger, at de skal vende tilbage til hvor de kommer fra (5.10.2023).

Børn og unges tegninger af hagekors og det at heile mod jødiske børn vidner om en normalisering af nazistiske symboler og gestusser. Det er uvist for AKVAH, hvorvidt disse handlinger er begået med en ond intention eller "blot" i forsøg på at forarge, få opmærksomhed eller lave sjov. Det er dog afgørende, at børn og unge forstår, hvorfor disse handlinger er upassende og kan være sårende overfor deres jødiske klassekammerater, hvilket tydeliggør behovet for saglig og grundig undervisning i betydningen af nazistiske symboler, retorik og gestusser. Handlingsplanen mod antisemitisme i 2022 har været et vigtigt skridt i denne proces, hvor bl.a. Holocaust blev

obligatorisk undervisning i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser.³³ Hændelserne fra 2023 indikerer dog, at der fortsat er en problematisk tendens til at bruge Holocaust mod jødiske elever i Danmark på ungdoms- og uddannelsesinstitutioner.

4.2.b Antisemitiske ytringer blandt børn og unge med relation til 7. oktober og krigen i Gaza

I folkeskoler og på ungdomsuddannelser tegner der sig et billede af, at børn og unge med jødisk baggrund stilles til ansvar for Israels handlinger, hvilket udmønter sig ved tilråb, mobning og to tilfælde af dødstrusler. I en hændelse beskrives det, hvordan en jødisk dreng og hans ikke-jødiske ven bliver drillet og provokeret med ”Free Palestine” tilråb i skolen (4.11.2023). I en lignende hændelse råbes der ”Free, Free Palestine” efter børn med jødisk baggrund i skolegården, på gangen eller i idrætshallen indtil de forlader området (13.11.2023). I en tredje hændelse råbes der ”Jødesvin” og ”Fucking terrorist” efter en jødisk pige, der er på vej ind i sin klasse efter et frikvarter (13.11.2023). En fjerde hændelse omhandler en elev i 3. klasse, der får tilråb som ”din mor er en luderjøde”, ”håber alle jøder dør, når Israel taber krigen” og ”du er en idiot, fordi du er jøde” (12.12.2023).

Herudover er der to tilfælde af dødstrusler mod to forskellige jødiske drenge på deres respektive folkeskoler. Den første hændelse involverer dødstrusler mod en jødisk dreng, som bliver holdt fast på toilettet af en klassekammerat, mens der bliver sagt, at han skal dø, fordi han er jøde, og at alle israelere skal dø (1.12.2023). Den anden hændelse omhandler en dreng i udskoling, som går rundt på skolen og spørger ”Hvem er fra Israel?”. En jødisk dreng med israelsk baggrund svarer, at han er fra Danmark, men en klassekammerat peger på ham og siger, at han er fra Israel. Den ældre dreng fra udskoling siger til den jødiske dreng ”Jeg dræber alle fra Israel” (7.11.2023).

På ungdomsuddannelser findes lignende hændelser, hvor en gruppe på omkring 10 drenge i alderen 17-19 år råber følgende efter en jødisk mand; ”fuck dig”, ”fuck jøder”, ”I skal alle dø” og ”fri Palæstina” (24.11.2023). Slutteligt beretter en jødisk pige om en samtale på hendes uddannelsesinstitution, der reproducerer antisemitiske konspirationsteorier i forbindelse med en pausesnak om Israel. Samtalen handler om, at en gruppe elever har boykottet firmaer, der støtter Israel. Herefter bliver der ytret antisemitiske konspirationsteorier, såsom at jøder styrer alt, og en elev ytrer, at vedkommende hader jøder og vil banke dem. Slutteligt siger en af eleverne, at vedkommende hader israelere i endnu højere grad end jøder. Den jødiske pige forlader klasselokalet, da samtalen gør hende utryg (7.12.2023).

4.3 Retorik og symboler forbundet med nazismen

35 (29 %) af de 121 hændelser indeholder referencer til nazismen, fx nazistiske symboler eller gestusser, såsom hagekors og den nazistiske salut ”Heil”, eller ved ytringer der refererer til Holocaust (fx udryddelsen af jøder i gaskamre i koncentrationslejre, Auschwitz, eller glorificering af

³³ Justitsministeriet, *Regeringens handlingsplan mod antisemitisme*, 2022.

Hitler og nazisterne) eller som anklager jødiske personer eller institutioner for at være nazister. I afsnit 4.4.d og 4.4.e i denne rapport forklares der uddybende om koncepterne Holocaustbenægtelse og Holocaustforvrængning, som en komponent af nutidig antisemitisme.

I det følgende analyseafsnit skelnes der mellem hændelser, der bærer præg af nazistisk antisemitisme fra den yderste højrefløj, og nazistiske symboler eller referencer til Holocaust, der optræder i forbindelse med debatter om Mellemøstkonflikten eller i relation til hændelserne 7. oktober eller den nuværende krig i Gaza.

4.3.a Nazistisk antisemitisme og antisemitisme fra den yderste højrefløj

Af hændelserne i 2023 er der eksempler på klassisk nazistisk antisemitisme. I en hændelse hang et SS-flag fra en lygtepæl på Frederiksberg (8.11.2023), og i en anden modtager en jødisk mand en besked i sin indbakke på Instagram, hvori der står, "Kikes are not welcome in Europe, Sieg Heil!" (9.11.2023). Betegnelsen "Kike" er et nedladende udtryk om jøder,³⁴ der her er koblet med et udtryk fra Nazityskland (Sieg Heil) og budskabet om, at jøder ikke er velkomne i Europa. Det bærer præg af en antisemitisme med rod i den yderste højrefløj.

I en anden hændelse finder en jødisk mand et billede i sin postkasse af Adolf Hitler med festhat og fløjte i munden, hvor der står "Hitlers fødselsdags invitation. Kom til Alexanderplatz 4/20/2069, medbring jeres yndlings jøder (Gerne iført pyjamas)" (17.04.2023). I yderligere en hændelse ses graffiti af en sort nazi-ørn med hagekors i en parkeringskælder (19.04.2023). Og på den jødiske gravplads i Århus finder en jødisk kvinde en sten malet i gul og blå med et hagekors foran en gravsten (22.06.2023). Stenen er malet som det ukrainske flag, og det er nærliggende at tænke, at hændelsen refererer til den verserende krig i Ukraine. Til at underbygge denne antagelse er det værd at notere, at projektet #AMOS' analyse af forekomsten af antisemitisme i den offentlige danske debat på Facebook har fundet, at krigen i Ukraine er et af de fem emner, hvor antisemitisme optræder hyppigst i den 2-årige undersøgelsesperiode fra maj 2021-maj 2023³⁵.

AKVAH kan ikke entydigt afgøre, om afsenderne bag disse hændelser kommer fra den ydre højrefløj eller nynazistiske organisationer. I nogle tidligere AKVAH-rapporter har det stået klart, hvem der har været afsender på lignende hændelser, fx i 2019, hvor en nynazistisk organisation på årsdagen for Krystalnatten skændede jødiske gravpladser og satte klistermærker, der benægtede Holocaust som historisk begivenhed i en koordineret aktion.³⁶ To af organisationens medlemmer blev senere kendt skyldig i skænding af jødiske gravpladser. De ovennævnte hændelser i 2023 antyder dog en relation til den yderste højrefløj i både retorik og det visuelle indhold.

³⁴ Cohen, Katie, Lisa Kaati og Björn Pelzer, 2021. Antisemitism in Social Media. Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial. FOI, Regeringskansellet, s. 19

³⁵ Analyse & Tal og Common Consultancy, Rapport: AMOS: Online antisemitisme i den offentlige debat på Facebook, 2023, s. 40

³⁶ AKVAH, Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019, 2019. <https://mosaiske.dk/wp-content/uploads/rapport-om-antisemitiske-haendelser-i-danmark-2019-210107.pdf>

4.3.b Nazistiske symboler og Holocaustreferencer i relation til krigen i Israel og Gaza

Af de antisemitiske hændelser i denne rapport er der et identificerbart mønster i benyttelsen af nazistiske symboler og retorik, samt referencer til Holocaust, når der tales om krigen i Israel og Gaza. Af de 88 hændelser der kan relateres til de aktuelle begivenheder i Mellemøsten, indeholder 16 hændelser nazistiske symboler eller referencer til Holocaust, der viser sig som en gennemgående tendens. At drage sammenligninger mellem Israels politik og nazisternes politik, er at betragte som antisemitisme jf. IHRAs arbejdsdefinition. Ydermere anskuer AKVAH brugen af Holocaustreferencer, nazistisk symbolik eller gestusser mod jøder i Danmark, både generelt og i forbindelse med debatter om Israel, som en bevidst udnyttelse af den mest traumatiske del af den kollektive jødiske historie til brug som et retorisk eller symbolsk våben mod jøder i Danmark, alene fordi de er jøder.

Nazistiske symboler eller referencer til Holocaust forekommer både på jødiske borgeres privatadresser, optræder i forbindelse med internetdebatter, ses i privatbeskeder til jødiske personer på internettet eller ved hærværk eller antisemitiske ytringer i det offentlige rum. Flere af disse hændelser indeholder også elementer af Holocaustforvrængning, et fænomen som vil blive uddybet i afsnit 4.4.e.

I kølvandet på at have modtaget en række antisemitiske hadbeskeder med tydelig rod i den aktuelle krig i Mellemøsten fra en række Instagramprofiler bl.a. med palæstinensiske flag som profild billeder, får en jødisk kvinde tegnet hagekors på vinduerne på hendes privatadresse, hendes hoveddør er forsøgt brudt op, og der er påmalet et hagekors med den tilhørende tekst: "Fucking DØ" på døren (15.10.2023). I en diskussion på Facebook om krigen i Israel og Gaza, modtager en jødisk kvinde kommentaren "afsted til auschwitz med dig" (6.11.2023). Under en samtale om hændelserne i Israel på en arbejdsplads siger en medarbejder til en jødisk ansat; "Hvis Hitler havde fortsat et par år mere, havde vi ikke haft noget problem i dag" (9.11.2023). I en anden hændelse finder en jødisk mand en seddel i sin postkasse med teksten: "I UDFØRER TERROR SELVOM I BURDE VIDE BEDRE EFTER HOLOCAUST". Nogle dage senere finder han en gul jødestjerne skåret ud i pap i sin postkasse, der ligner de gule stjerner, som jøder blev tvunget til at gå med under 2. verdenskrig i forskellige lande besat af Nazityskland (04.11.2023). På en mur uden for en skole i Københavnsområdet er der malet et hagekors nedenunder teksten "Israel" (25.11.2023).

I et eksempel fra **afsnit 6** over generelle antisemitiske ytringer på internettet, og som ikke er en del af det registrerede hændelsestal, har en facebookbruger delt et billede af en davidsstjerne med et hagekors indeni med den tilhørende engelske tekst "THE IRONY OF BECOMING WHAT YOU ONCE HATED" (figur 6.8).



“THE IRONY OF BECOMING WHAT YOU ONCE HATED” (figur 6.8). Eksempel fra afsnit 6 på generelle antisemitiske ytringer fra internettet.

Der er også flere eksempler på, at jøder – enten som kollektiv befolkningsgruppe eller individer – beskrives som eller anklages for at være nazister. I en hændelse får Det Jødiske Samfund tilsendt en e-mail, der omtaler jøder som “verdens mest hykleriske nazi folk” (15.12.2023). I en anden mail tilsendt Det Jødiske Samfund i Danmark, står der: “I dag er det jer som er nazisterne. I er hyklere I er de største svin i verden.” (14.12.2023). En jødisk kvinde kaldes i en chatbesked “En nazi som arbejder på en kommune” efter at have deltaget i en markering for ofrene for terrorangrebet i Israel d. 7. oktober (04.12.2023).

Af de generelle tilfælde af antisemitisme på internettet, er der i et kommentarspor på Facebook to kommentarer, der begge refererer til massedrab på jøder ved brug af gas under Holocaust, eksempelvis: “så længe man syntes det er ok at myrde børn syntes jeg det er helt fint vi gasser jøder” og “Gi de fucking jøder gas!!!” (figur 6.6). Som det fremgår af disse hændelser, er der et identificerbart mønster i benyttelsen af nazistiske symboler samt retorik og referencer til Holocaust, når der tales om krigen i Israel og Gaza. Der ses en bevidst påkaldelse af den mest traumatiske del af den nyere jødiske historie, der i disse hændelser vendes om, og bruges direkte imod jøder i Danmark. Det er at betragte som en trivialisering og forvrængning af Holocaust som historisk begivenhed og en forhånelse af et kollektivt jødisk traume. Derudover er samtlige af disse hændelser hadske og nedladende overfor de individuelle jødiske personer, som ingen part har i den aktuelle konflikt i Mellemøsten.

4.4 Antisemitiske konspirationsteorier

Ifølge Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme giver konspirationsteorier en alternativ forklaring på en begivenhed eller et fænomen, der er i skærende kontrast til de officielt etablerede fakta, forklaringer og kilder. Her kan en begivenhed blandt andet forklares med, at en ondsindet gruppe konspirerer for at få mere magt eller flere penge. Konspirationsteorier opererer

generelt med meget stærke fjendebilleder, og der gøres brug af kategoriseringer og stereotyper til at simplificere bestemte begivenheder.³⁷

Gennem historien har jøder som befolkningsgruppe været genstand for adskillige forskellige konspirationsteorier. Jøder er bl.a. blevet beskyldt for at stå bag historiske sygdomsepidemier, fra historiske pestepidemier og i dag Covid-19, for at forsøge at undergrave samfundet økonomisk og politisk og for at have opfundet Holocaust.^{38 39}

En rapport fra juni 2023 fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, som kortlægger aktuel forskning i antisemitisme, indikerer, at Covid-19-pandemien og de nedlukninger, der fulgte, har haft en stor effekt på både antallet af mennesker, der tror på konspirationsteorier, og på mængden af konspirationsteoretisk indhold, der spredes på sociale medier. Det har også medført en højere grad af normalisering af konspirationsteorier.⁴⁰ Denne tendens er bekymrende og underbygges af de antisemitiske hændelser, der fremgår i denne rapport for 2023.

15 (12 %) af de 121 antisemitiske hændelser for 2023 indeholder antisemitiske konspirationsteorier om jøder. Eksempler på dette er antisemitiske konspirationer om jødernes magt og indflydelse i samfundet, at jøder forsøger at udskifte den hvide befolkning i Europa og USA, at jøder stod bag Covid-19 eller Holocaustbenægtelse og -forvrængning.⁴¹

Forskellige konspirationer om jøder udtrykkes både i det offentlige rum, i form af løbesedler og ved samtaler på et gymnasium, men i allerhøjeste grad på sociale medier, hvor jødiske personer og organisationer modtager beskeder og e-mails med antisemitiske konspirationer om jøder.

4.4.a Jødernes magt over og indflydelse i samfundet

I en hændelse fra Facebook takker en jødisk kvinde statsminister Mette Frederiksen for hendes støtte til ofre i Israel i et kommentarspor. I kommentarsporet bliver der kommenteret følgende rettet mod den jødiske kvinde: "Stop med at påvirke statsministeren. Brug pengene til et bedre formål. Hun magter ikke jeres bestillinger længere" (28.11.2023). Denne antisemitiske kommentar benytter konspirationen om, at "jøder" kontrollerer statsmagten i en ondsindet sammensværgelse til at insinuere, at jøder som samfundsgruppe forsøger at påvirke statsminister Mette Frederiksens politik gennem økonomisk bestikkelse.

I en yderligere hændelse modtager Det Jødiske Samfund en e-mail, hvor der bl.a. står: "USA tør ikke byde jer trods, fordi I sidder på pengeskassen der, det har en jødisk kollega fortalt" (08.11.2023). Her udtrykkes forestillingen om, at jøder sidder på den økonomiske magt ("pengeskassen"), i dette

³⁷ Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, "Kortlægning af international forskning i antisemitisme", 2023.

³⁸ RAN Policy Support Training Programme (Prevent) on "Conspiracy narratives in times of crisis: case studies from during and 'after' the pandemic", webinar den 30.10.2022; Rose, H., *Pandemic Hate: COVID-related Antisemitism and Islamophobia, and the Role of Social Media*, 2021

³⁹ Hagemester, M. (2021) *The Perennial Conspiracy Theory: Reflections on the History of The Protocols of the Elders of Zion*. 1st edition. Vol. 1. [Online]. Milton: Routledge.

⁴⁰ Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, "Kortlægning af international forskning i antisemitisme", 2023.

⁴¹ Langer, A, 2022. "Deep state, child sacrifices and the "plandemic". The Historical Background of Antisemitic tropes within the QAnon movement" in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika and Sabine von Mering, Routledge, S. 18

tilfælde i USA, og bruger det til at argumentere for, at jøder styrer statsmagter, da dette skulle være årsagen til, at USA ikke tør "byde jer trods".

I en anden hændelse fra det offentlige rum, overhører en jødisk pige på en ungdomsuddannelse sine medstuderende udtrykke negative forestillinger om jøder med rødder i antisemitiske konspirationsteorier og med relation til den aktuelle krig i Mellemøsten. I samtalen bliver der bl.a. sagt om jøder: "de kontrollerer jo alt", "jøderne kontrollerer alle medier, de styrer alt", "du ser ikke en jøde der ikke har fingrene i noget. Alle de store ting, er der en jøde der styrer eller har investeret i", "de er bare sådan nogle, fuck dem" (7.12.2023). Denne hændelse centrerer sig ligesom de foregående om "jøders magt og kontrol". Sidstnævnte hændelse foregår på et gymnasium, hvilket viser, at konspirationer om jøder ikke udelukkende optræder på sociale medier, men også forekommer som ytringer i det offentlige rum.

Et eksempel på en kodet fremstilling af konspirationsteorien om jøders magt og indflydelse i samfundet forekommer som omtale eller benævnelse af den europæisk-jødiske familie Rothschild. Familien Rothschild havde en fremtrædende rolle i bankverdenen og siden 1800-tallet har de været en central komponent i konspirationen om en international jødisk sammensværgelse.⁴²

En hændelse fra 2023 trækker på netop konspirationen om familien Rothschild. På Det Jødiske Samfunds Facebook har en bruger kommenteret: "Er familien Rothschild medejere af Nationalbanken i Danmark? "stop jeres besættelse og landskadelige virksomhed. pak jeres lort og fis hjem til Askenazi-land klamme nazister!" (14.04.23). Denne kommentar kobler Det Jødiske Samfund sammen med konspirationen om familien Rothschild som en ondsindet magt, der styrer økonomien, hvilket underbygges af kommentaren om, at familien Rothschild er medejere af Nationalbanken i Danmark. Det konspiratoriske postulat udtrykkes i kommentaren sammen med en hadefuld og yderligere konspiratorisk påstand om, at jøder "besætter" Danmark og bedriver "landskadelige virksomhed" og en racistisk kommentar om, at jøder bør tage tilbage til deres "Askenazi-land". Ashkenazi er betegnelsen for gruppen af jøder med rødder i Østeuropa, der kaldes ashkenaziske jøder.

⁴² Langer, Armin. "Dog-Whistle Politics as a Strategy of American Nationalists and Populists: George Soros, the Rothschilds, and Other Conspiracy Theories". *Nationalism and Populism: Expressions of Fear or Political Strategies?*, edited by Carsten Schapkow and Frank Jacob, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2022, pp. 157-188)

I et af eksemplerne fra afsnit 6 om generelle antisemitiske ytringer på internettet, har en dansk profil med over 1 million følgere på det sociale medie X delt et *meme* fra filmen *Star Wars*, hvor den onde kejser Palpatine er markeret med et Israelsk flag og benævnelsen “Rothschild banking family”, og Anakin, der bliver til hovedskurken Darth Vader, der knæler overfor med teksten “Governments, presidents, politicians, banks” skrevet henover (figur 6.23). Teksten til opslaget lyder: BOYCOTT ZIONISM! Efterfulgt af et israelsk flag. Dette meme er ydermere et eksempel på, hvordan et antiisraelsk budskab formidles gennem klassiske antisemitiske konspirationsteorier og negative stereotype forestillinger om jøder, som i dette tilfælde forsøger at gå under dække som kritik eller modstand mod staten Israel. Dette vil blive uddybet i rapportens afsnit **4.4.b**.



Meme fra det sociale medie X (figur 6.23).

Dette eksempel illustrerer også, hvordan antisemitisme i dag og særligt på internettet, udtrykkes gennem humor, kodesprog og i visuel form gennem memes.^{43 44} I en anden indberetning fra afsnit 6, som ikke tæller med i den registrerede hændelsesstatistik, ses en karikaturtegning af en jødisk mand portrætteret med den gule jødestjerne på jakken, som blev påkrævet jøder at bære under 2. verdenskrig. Dette meme viser en karikeret tegning af en jødisk mand, der står bag flere forskellige bevægelser og fænomener, i dette tilfælde porno, LGBTQ+-bevægelsen, Black Lives Matter-bevægelsen, krig og Israel. Bagved den jødiske mand er der en afbildning af det ukrainske flag og Covid-19, hvilket også henviser til konspirationsteorien om, at jøder står bag disse. Herudover beskrives jøder også som løgnere med teksten “Jewish lies sold here” (figur 6.12).

⁴³ Gonzalez-Aguilar, J. M., & Makhortykh, M. “Laughing to forget or to remember? Anne Frank memes and mediatization of Holocaust memory”. *Media, Culture & Society*, 2022

⁴⁴ Cohen, Katie, Lisa Kaati og Björn Pelzer, 2021. “Speaking in Codes: The Case of (((coincidence)))” in *Antisemitism in Social Media. Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial*. FOI, Regeringskansliet, s. 19



“JEWISH LIES SOLD HERE”. Meme fra internettet (figur 6.12)

4.4.b Konspirationsteorier om jøder og antisemitiske budskaber i forbindelse med udsagn om eller kritik af Israel

I hændelserne er der også eksempler på, at negative holdninger til staten Israel udtrykkes gennem klassisk antisemitisk retorik eller konspirationsteorier om jøder. Når antiisraelske holdninger udtrykkes gennem klassiske antisemitiske konspirationsteorier om jøder eller på anden vis indeholder eller reproducerer antisemitiske stereotyper og negative eller nedladende portrætninger af jøder som gruppe, bliver det en antisemitisk handling.

Den antisemitiske konspiration om, at jøder udgør en særligt udspekuleret elite, der med magt kontrollerer forskellige dele af verdenssamfundet, fra bankerne, til medierne og de politiske magthavere, udtrykkes også i enkelte tilfælde gennem henvisninger til eller direkte referencer til staten Israel. Sådanne tilfælde er eksempler på, at antisemitiske forestillinger, stereotyper og konspirationsteorier om jøder forskydes over på Israel som jødisk stat. At reproducere antisemitiske forestillinger om jøder ved at benytte sig af klassiske antisemitiske former, retorikker, symboler i forbindelse med omtale eller kritik af Israel, er at betragte som antisemitisme. Det bidrager til at forstærke et bestemt fordomsfuldt, nedladende og usandt billede af jøder som befolkningsgruppe, i disse tilfælde blot formidlet gennem “kritik” af Israel og projiceret over på Israel som jødisk stat.

I én hændelse fra det sociale medie X får en jødisk kvinde en kommentar fra en profil, der spørger: “Hvor mange penge får du fra den israelsk stat for at lave drama og jøde propaganda i Danmark?” (15.12.2023). Denne hændelse indeholder de antisemitiske konspirationer og stereotyper om, at jøder, i dette tilfælde udskiftet med staten Israel, køber sig indflydelse i medierne og laver “jøde propaganda”.

Der er også eksempler på, at antisemitisme formidles gennem humor (fx *memes*), og de antisemitiske udsagn udspringer af eller optræder i sammenhæng med antiisraelske budskaber og holdninger. I afsnit 6 med eksempler på generelle antisemitiske ytringer fra internettet, optræder konspirationsteorier og negative stereotypiseringer af jøder i forbindelse med negative udsagn om Israel. I en offentligt tilgængelig gruppe på det sociale medie Snapchat kaldet DKGHETTO GHETTOSNAPPEN, er der adskillige opslag, der videreformidler antisemitiske konspirationsteorier eller reproducerer negative stereotyper og fordomsfulde betragtninger om jøder som gruppe. Mange af disse udtrykkes gennem kodet internetsprog, fx i en tekst hvor ordet “Jews” er erstattet med det enslydende engelske ord “Juice”, eller hvor der refereres til jøder gennem emojis (figur 6.2). Fx er der i et tilfælde en emoji af en næse med teksten “That’s how you avoid (emoji af en næse) problems” og et billede af karakterer med henholdsvis et amerikansk og et Nato-flag, der skovler penge ind i en skorsten med det israelske flag på sig (figur 6.2). Her bliver næse-emoji'en en kodet betegnelse for “jøde”, som henviser til den antisemitiske stereotyp om, at jøder har store næser. Samtidig refererer billedet også til, at USA og EU skovler penge til Israel for at undgå “jødeproblemer”.



“Juice know it and sadistically shove it in the world’s face”.
 Memes fra Snapchat (figur 6.2).

I samme snapchatgruppe er der også eksempler på antisemitiske karikaturer eller indhold, der optræder med reference til Ukraine; bl.a. til landet eller Ukraines premierminister Volodymyr Zelenskyj, som har jødisk baggrund, og som nedenfor er portrætteret som den klassisk antisemitiske karikatur “The Happy Merchant”⁴⁵, med bl.a. overdreven stor næse og hænderne sammenfoldet foran sig. Han har ydermere et israelsk flag på sin arm (figur 6.2).



Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj portrætteret som den antisemitiske karikatur “The Happy Merchant”. (figur 6.2)



“The Happy Merchant”, en antisemitisk karikatur af en jødisk mand. Billede fra Anti-Defamation Leagues hjemmeside⁴⁶

I snapchatgruppen findes der også indhold, der reproducerer klassiske antisemitiske konspirationsteorier om jøders magt og negative indflydelse i samfundet, der i flere tilfælde udtrykkes gennem udsagn om Israel som jødisk stat, fx i et billede med teksten: “Everything about israel is a big fat jewish lie” og “every horrible con act and sleazy shit they invented” (figur 6.2).

I en tekst på samme snapchatgruppe er der ligeledes en bruger, der fremsætter konspiratoriske påstande om, at jøder har ødelagt verden og gjort verdenssamfundet til slaver under kapitalismen, fx: “Lad alle dem brænde op ærligt hver og en af de fucking klamme jøder der har været med til at ødelægge vores verden og gøres allesammen til moderne slaver i et kapitalistisk samfund” (figur

⁴⁵ <https://www.adl.org/resources/hate-symbol/happy-merchant>

⁴⁶ <https://www.adl.org/resources/hate-symbol/happy-merchant>

6.2). Teksten inkluderer også en lige så konspiratorisk påstand om, at der betales skat på grund af en *ziomafia* – en sammentrækning af ordet “zionist” og ”mafia”, som en betegnelse for organiseret kriminalitet, fx: “blive en flittig lille arbejder så staten kan bruge dig som garanti for alt det din skylder ziomafien, betal din skat” (figur 6.2). Teksten indeholder også et israelsk flag og en “fuckfinger”.



”lad alle dem brænde op ærligt hver og en af de fucking klamme jøder”.
Fra snapchatgruppen DKGHETTO GHETTOSNAPPEN (figur 6.2).

4.4.c The Great Replacement og Covid-19

Konspirationen om at jøder står bag masseimmigration – kaldet “The Great Replacement” – stammer fra yderste højrefløjsmiljøer. Hovedtesen er, at hvide europæere og amerikanere er ved at blive udskiftet af immigranter fra ikke-vestlige lande. Denne proces ses som bevidst udført af politikere og magtelite, som enten udgøres eller styres af jøder.

En nyere konspirationsteori om at jøder stod bag Covid-19, opstod under pandemien. Nogle af de fremherskende konspirationenarrativer, der kobler sig til teorien, er, at sygdommen var skabt af den dybe stat og jødiske elite, som et instrument til at lukrere på masker og vacciner.⁴⁷ Denne konspirationsteori trækker på ældre antisemitiske konspirationer om alskens måder jøder tiltvinger sig magt og indflydelse i samfundet i et forsøg på at undergrave samfundet og profitere på det.

Konspirationsteoriene om “The Great Replacement” og at jøder stod bag Covid-19 figurerer i en hændelse, hvor løbesedler fra en antisemitisk organisation med rødder i USA distribueres til

⁴⁷ Kortlægning af international forskning i antisemitisme”, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, juni 2023

postkasser i Jylland. Løbesedlerne er på engelsk og kobler bl.a. jøder til Covid-19 og masseimmigration. Dette kommer til udtryk ved følgende citater på løbesedlerne: “Every single aspect of the covid agenda is Jewish”, “Jewish NGO’s promoting mass immigration” og “Every single aspect of mass immigration is Jewish”. Herudover er der benævnelse af individer og organisationer med jødisk islæt, som menes at stå bag (22.02.2023).



“EVERY SINGLE ASPECT OF THE COVID AGENDA IS JEWISH”. Løbesedler, februar 2023.



“EVERY SINGLE ASPECT OF MASS IMMIGRATION IS JEWISH”. Løbesedler, februar 2023.

Konspirationen om at jøder har skabt og orkestreret Covid-19 optræder også i følgende kommentar på det sociale medie X, hvor en mand kommenterer på det Jødiske Samfunds X-profil i forbindelse med en artikel om stigende antisemitisme i anledning af markeringen af Krystalnatten: “Aldrig mere igen... Det er også det vi tænker om jeres elendige kadavere hver eneste dag i stadig ikke befinder jer i et fængsel. Hvor er i heldige at der er kommet så meget opmærksomhed på alt muligt andet efter jeres covid stunt.” (9.11.2023). Kommentaren indeholder både hånligt sprogbrug mod mindet om Holocaust, nedgørende kommentarer om jøders “elendige kadavere”, at jøder burde sidde i fængsel og kommer med den konspiratoriske påstand om, at jøder stod bag Covid-19.

Den nyligt opståede konspirationsteori om jøders rolle i Covid-19 er et eksempel på antisemitismens plasticitet og formbarhed. Antisemitisme og konspirationsteorier gør ofte brug af historiske konspirationer og antisemitiske forklaringsrammer med rod i klassiske negative og racistiske fjendebilleder af jøder, der overføres på et væld af forskellige samfundsforhold og debatter.

Det øger behovet for et opsyn med de forskellige måder antisemitismen forandrer sig på og bliver koblet på nye samfundsproblematikker og konflikter.⁴⁸

4.4.d Holocaustbenægtelse

Holocaustbenægtelse er en konspirationsteori, som hænger tæt sammen med promovning af antisemitiske stereotyper såsom grådighed og bedrag. Man kan læse mere uddybende om antisemitiske stereotyper i rapportens afsnit 4.5. Holocaustbenægtelse er afvisningen af fakta omkring folkedrabet på jøder under 2. verdenskrig, og i dag er Holocaustbenægtelse ulovligt i flere lande i EU.⁴⁹ Eksempler på Holocaustbenægtelse kan være at benægte eksistensen af gaskamre eller dødslejre.⁵⁰ I en hændelse fra 2023 er et eksempel på entydig Holocaustbenægtelse. Her har en butik et maleri udstillet, hvor følgende sætning indgår: “the Holocaust never happened” (13.12.2023).



“FUCK THE JEWS”. Udstillet i en butik i København, december 2023.

I en anden hændelse modtager en jødisk mand adskillige antisemitiske mails fra den samme person, hvor der bl.a. indgår Holocaustbenægtende udsagn og deling af Holocaustbenægtende materiale, såsom “The Holofoax is a Hoax” (15.09.2023). Her kombineres ordet “Holocaust” og det engelske ord “hoax”, som betyder fup. Det er en term, der bruges blandt Holocaustbenægtere på tværs af det politiske spektrum, som påstår, at jøder enten overdriver eller har opfundet Holocaust.⁵¹

I et eksempel fra afsnit 6 på generelle antisemitiske ytringer på internettet fra en dansk gruppe på det sociale medie Snapchat, fremgår et billede med teksten “Palestine is the real Holocaust” (figur 6.2). Med brugen af det engelske ord “real” insinuerer teksten, at Holocaust ikke er “rigtigt” eller “ægte”, men at “Palæstina” derimod er det “rigtige” eller “ægte” Holocaust.

⁴⁸ Gunz, Hendrik, and Isa Schaller, 2021. “Antisemitic Narratives on Youtube and Telegram as Part of Conspiracy Beliefs about Covid-19” in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika and Sabine von Mering, Routledge. S. 129

⁴⁹ European Parliamentary Research Service (EPRS), “Holocaust denial in criminal law Legal frameworks in selected EU Member States”, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI\(2021\)698043_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI(2021)698043_EN.pdf)

⁵⁰ Cohen, Katie, Lisa Kaati og Björn Pelzer, 2021. Antisemitism in Social Media. Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial. FOI, Regeringskansliet, s. 19

⁵¹ Guhl, J. og Davey, J., *Hosting the ‘Holofoax’: A Snapshot of Holocaust Denial Across Social Media*, 10. August 2020.



“Palestine is the real Holocaust”. Fra snapchatgruppen DKGHETTO GHETTOSNAPPEN (figur 6.2).

4.4.e Holocaustforvrængning

I det 20. århundrede var Holocaustbenægtelse primært udbredt i ekstreme højreorienterede miljøer. I det 21. århundrede er Holocaustbenægtelse spredt ud over hele det ideologiske spektrum og tager i dag ikke nødvendigvis form som komplet benægtelse af Holocaust som historisk faktum, men læner sig derimod mere mod trivialisering og fordrejning. Dette har givet afsæt til et nyt begreb, kaldet Holocaustforvrængning, som refererer til en position, hvor man anerkender, at jøder blev myrdet under 2. verdenskrig, men man benægter antallet af mennesker, der blev myrdet og de metoder, der blev brugt.⁵² Ekspert argumenterer for, at en stor del af Holocaustbenægtelsen nu bliver overskygget af Holocaustforvrængning og grov trivialisering, og det sker i form af korte og midlertidige tekster og billeder, såsom memes, jokes, videoer og andre visuelle former.⁵³

Med stigningen og udbredelsen af konspiratorisk online indhold på sociale medier de seneste år ser vi nu en markant stigning af både Holocaustbenægtelse, men også forvrængning og trivialisering, der bagatelliserer både historisk etablerede fakta og de specifikke hændelser og gerninger under Holocaust. Ifølge UNESCO kan Holocaustforvrængning inddeles i seks forskellige kategorier, der beskriver forskellige varianter og tendenser for forvrængning af Holocaust:⁵⁴

- **Hyldest af Holocaust:** Ytringer der beskriver Holocaust som en positiv historisk begivenhed.
- **Anklager:** Kan forekomme som forsøg på at fordreje ansvaret og skylden for Holocaust over på jøder selv, ved at anklage dem for selv at stå bag Holocaust, at de var aktivt medskyldige i Holocaust, har brugt Holocaust til at få en nationalstat eller at de selv er skyld i eller fortjente deres skæbne.
- **Delegitimering:** Holocaustforvrængning der forekommer ved at beskrive Israel som en nazistisk stat eller sidestille Israels politik overfor palæstinenserne med gaskamrene, dødslejre eller masse mord under Holocaust.

⁵² Cohen, Katie, Lisa Kaati og Björn Pelzer, 2021. Antisemitism in Social Media. Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial. FOI, Regeringskanseliet, s. 19

⁵³ ”Kortlægning af international forskning i antisemitisme”, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, 2023

⁵⁴ UNESCO, *History Under Attack: Holocaust Denial and Distortion on Social Media*, 2022, s. 18

- **“Smearing”**: Holocaustforvrængning der forekommer ved at anklage jøder for at udnytte eller søge at profitere fra Holocaust. Dette inkluderer, at Holocaust gives større vigtighed end det fortjener, at jøder snakker for meget om Holocaust og bruger det til at manipulere andre.
- **Sidestille**: Forvrængning der forekommer ved at appropriere den emotionelle og retoriske vægt af Holocaust for at fremme en politisk, social eller moralsk agenda ved at sidestille Holocaust med en anden begivenhed uden omtanke for den historiske fortids integritet eller nazisternes ofre.
- **Udeladelser**: Intentionelle forsøg på at undskylde eller minimere Holocausts effekt eller dens primære elementer, herunder kollaboratører og Nazitysklands allierede.

I forbindelse med den aktuelle krig i Mellemøsten har AKVAH modtaget indberetninger, der eksemplificerer Holocaustforvrængning i en dansk kontekst. Det fremgår både af den registrerede hændelsesstatistik og af de udvalgte eksempler fra afsnit 6 på generelle antisemitiske ytringer på internettet.

I en hændelse ytrer en jødisk persons kollega under en samtale om Israel, hvad der opfattes som en hyldest til Holocaust og en begrædelse af, at Adolf Hitler ikke fik udryddet alle jøder: ”Hvis Hitler havde fortsat et par år mere, havde vi ikke haft noget problem i dag”. (9.11.2023)

I en anden hændelse, kommenterer en bruger på et opslag på Det Jødiske Samfunds profil på det sociale medie X i forbindelse med markeringen af årsdagen for Krystalnatten: “Nazi jøder selvoptaget tudefjæs” og anklager samtidig Det Jødiske Samfund for at misbruge holocaust for “at få medlidenhed og sympati mens de smiler og begår folkemord GazaHolocaust” (9.11.2023). Denne hændelse er et eksempel på Holocaustforvrængning, der forekommer ved “delegitimering” og ved at “sidestille”, hvilket forekommer ved brug af betegnelserne “Nazi jøder” og “GazaHolocaust”, hvorved “jøder” sidestilles med nazisterne under Holocaust med reference til den aktuelle situation i Gaza. Desuden forekommer også “smearing”, ved kommentarens udsagn om, at jøder udnytter Holocaust for “at få medlidenhed og sympati mens de smiler og begår folkemord”.



“Danmark støtter ikke Nazi jøder“.

Kommentar til Det Jødiske Samfund på det sociale medie X, november 2023.

Der er også eksempler på Holocaustforvrængning i eksemplerne på generelle antisemitiske ytringer på internettet, som AKVAH har modtaget som indberetninger i løbet af 2023. Her er bl.a. en hjemmeside blevet indberettet, som på sin forside har et israelsk flag og et nazistisk hagekors med et lighedstegn imellem. I den dertilhørende tekst står der: "Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. verdenskrig" (figur 6.17). Det betragtes af AKVAH som en Holocaustforvrængning, der opererer gennem "delegitimering" dvs. ved at sidestille Israels handlinger med nazisternes, og samtidig forvrænger hjemmesiden Holocaust som historisk begivenhed for at fremme en sag, jf. UNESCOs eksempler på Holocaustforvrængning. Ifølge IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme er sammenligninger mellem den israelske stats politik og nazisternes under Holocaust også at betragte som antisemitisk. AKVAH betragter ydermere sidestilling mellem staten Israels handlinger og begivenheder begået mod jøder under Holocaust som en specifik påkaldelse af den mest traumatiske del af det jødiske folks historie til intentionelt brug mod Israel med udgangspunkt i Israels selvforståelse som jødisk stat.



"Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa". (figur 6.17)

4.5 Antisemitiske stereotyper og karikaturer

I 7 (6 %) af de 121 hændelser optræder enten klassiske antisemitiske stereotyper om jøder som grådige, nærige eller løgnagtige eller karikaturer af jøder med grotesk forvrængede og overdrevne ansigtstræk.⁵⁵

I et kommentarspor på et opslag på Facebook modtager Det Jødiske Samfund adskillige antisemitiske kommentarer, herunder skriver en bruger: "Hvad kan i udover være grådige???" (27.10.2023). Den samme stereotyp om jødernes grådighed ytres til en korsamling. Her fortæller en kvinde, at hun havde været rejseleder for en israelsk gruppe i Danmark i sin ungdom. Nogle af israelerne havde taget småting fra buffetbordet med i bussen, hvortil kvinden kommenterede: "Man ved jo, hvordan jøder er" (4.11.2023). Den antisemitiske fordom om jøder som grådige anvendes også i relation til den aktuelle krig i Israel og Gaza. I en instagrabesked sendt til en

⁵⁵ Andermann, Hendrik-Zoltán, and Boris Zizek, 2021. "Reconstructing an Antisemitic Meme on Social Media Through Objective Hermeneutics" in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika and Sabine von Mering, Routledge, S. 162

jødisk kvinde, som havde udtrykt sympati med Israel i kølvandet på terrorangrebet 7. oktober, kobler afsenderen stereotypen om jøders grådighed på Mellemøstkonflikten: ”Jøderne skal udryddes. I forpester vores verden og stjæler uskyldige menneskers land fordi i er så grådige” (10.10.2023).

Ligesom ved de førnævnte konspirationsteorier synes klassiske antisemitiske stereotyper om jøder også at være blevet normaliseret, og indgår som en del af den offentlige debat om jøder på både sociale medier og i det offentlige rum.

I 2023 er der også eksempler på, at karikaturtegninger eller karikerede tekstportrætteringer af jøder med overdrevne store næser stadig flourerer, primært på internettet. En hændelse omhandler en karikaturtegning af en jødisk mand med overdreven stor næse, ørelokker og en saks brugt i forbindelse med en demonstration imod omskæring (21.06.2023).

Et eksempel fra afsnit 6 er en karikatur af den ukrainske præsident Zelenskyj portrætteret som den antisemitiske stereotyp “The Happy Merchant” med en overdreven stor næse og det israelske og ukrainske flag på armen (figur 6.2). Denne hændelse er også beskrevet i afsnit 4.4.b. Et andet eksempel på generelle antisemitiske ytringer på internettet, som ikke indgår i hændelsestallet, er et meme af den klassisk antisemitiske karikatur af en jødisk mand kaldet “The Happy Merchant” (figur 6.13). Manden er portrætteret med en overdreven stor næse, kalot på hovedet, stort skæg, og hænderne foldet sammen foran sig og en tekst, der hentyder til, at jøder skulle ønske alle hvide mennesker døde og bruger antisemitisme som en måde at bringe sig selv i en offerposition og bedyre sin uskyld.



Meme af “The Happy Merchant” (figur 6.13).

I endnu et eksempel på generelle antisemitiske ytringer på internettet har en facebookbruger skrevet et opslag, hvor der refereres til, at statsminister Mette Frederiksen “til trods for hendes store tud vil have den opereret større for at virke mere jødisk” (figur 6.22). Det opslag refererer til den klassiske antisemitiske stereotyp om, at jøder har store næser, hvilket i denne hændelse appliceres på Mette Frederiksen.



(figur 6.22)

5. Hændelsesoversigt for 2023 fordelt på kategorier

Hændelserne i 2023 er fordelt på følgende 4 kategorier:

- Trusler
- Antisemitiske ytringer
- Hærværk
- Tekstmateriale

Inddelingen af antisemitiske hændelser i kategorier skal tjene til at anskueliggøre hændelserne og sikre et analytisk sammenligningsgrundlag og en metodisk stringens på tværs af AKVAHs årlige rapporter, der har inddelt hændelser i kategorier igennem alle år. I flere tilfælde kunne enkeltstående hændelser retmæssigt placeres i flere forskellige kategorier, fordi de indeholder flere kategorikomponenter, fx hvis der forekommer hærværk og trusler i forbindelse med samme hændelse. Her har AKVAH efter bedste skøn valgt at placere hændelsen i den kategori, der bedst svarer til hændelsesforløbet.

De enkelte hændelser varierer i alt fra karakter, indhold og form, til grovhed og trusselsniveau. De betragtes dog alle som antisemitiske hændelser.

5.1 Trusler

Kategorien *Trusler* dækker over trusler om død eller vold rettet mod specifikke personer, persongrupper eller institutioner, eller mod jøder som kollektiv gruppe.

1-9. Jødisk kvinde modtager antisemitiske hadbeskeder og trusler, inkl. dødstrusler på Instagram fra 9 forskellige selvstændige profiler sendt uafhængigt af hinanden

10.10.2023

En jødisk kvinde deler teksten ”Jeg står sammen med Israel” og re-poster en story, hvori der bl.a. står ”Israel At War” med tre knuste hjerter på sin personlige instagramkonto. Efterfølgende modtager hun hadbeskeder fra 9 forskellige instagramprofiler, både anonyme profiler og profiler tilhørende personer, som den jødiske kvinde er bekendt med. Nogle af beskederne er skrevet på engelsk, andre på dansk. Den jødiske kvinde modtager beskeder med ønske om hendes død, såsom: ”I hope you die soon. The world will be better without you”, ”Din familie skulle være gået op i røg, og må jeres fremtid blive sort”.

Hun modtager også dødstrusler såsom, ”Vi rammer jer i aften! – Jeg håber du dør – Din fucking jødetamp” og ”You better kill yourself before good people do so. Jews can’t keep running away from being the most hated people on this planet.”

Derudover fremgår der også hadtale mod jøder generelt, bl.a. det udtrykte ønske om, at alle jøder skal udryddes, blandet med klassiske antisemitiske stereotyper om at jøder er grådige og løgnagtige, og at jøder er ulækre og beskidte dyr: ”Jøderne skal udryddes. I forpester vores verden og stjæler uskyldige menneskers land fordi i er så grådige”, ”Never trust the Jews. You should all be

wiped out.”, “Every rocket is deserved and soon we will take over the world and make sure there is no Jew left. You are pigs, disgusting and unclean animal beings”, og “Just like all Jews you are a mistake in this world. You should all burn to death while we free Palestine.”

Da den jødiske kvinde har modtaget beskeder fra 9 forskellige selvstændige instagramprofiler afsendt uafhængigt af hinanden, tælles afsendte beskeder fra hver enkelt instagramprofil som 1 selvstændig hændelse.

Udvalgte skærmbilleder af beskeder fra de 9 afsendere kan læses nedenfor og på næste side:



“I hope you die soon. The world will be better without you”.
Besked til jødisk kvinde, oktober 2023.



10. Jødisk kvinde får hagekors tegnet på vinduer og på sin hoveddør sammen med teksten "Fucking DØ"

15.10.2023

Den samme jødiske kvinde som i foregående indberetning får et hagekors malet på sine vinduer og hendes hoveddør er forsøgt brudt op. På hoveddøren er der blevet tegnet et hagekors med den tilhørende tekst: "Fucking DØ" skrevet på døren.



"Fucking DØ". Graffiti på jødisk kvindes hoveddør, oktober 2023.

11. Jødisk mand og kvinde modtager dødstrusel ved Mosaik Vestre Begravelsesplads

15.10.2023

Lige uden for indgangen til den jødiske begravelsesplads Mosaik Vestre Begravelsesplads i København bliver to jødiske personer, der netop har besøgt begravelsespladsen, antastet af en mand i camouflagenuniform med tørklæde for mund og næse. Den tildækkede mand spørger, hvem de er i krig med. Hertil svarer de jødiske personer tilbage, at de ikke er i krig, hvortil manden spørger, om de ved, hvem han er. Den ene jødiske person svarer nej. Derefter siger manden, at det er ham, som vil dræbe dem, "måske ikke nu, men næste gang vil de ikke se ham komme". Denne hændelse betragtes som en konkret dødstrusel mod jødiske personer med reference til de aktuelle begivenheder i Mellemøsten. Hændelsens antisemitiske karakter underbygges yderligere af, at hændelsen er foregået foran en jødisk begravelsesplads i København.

12. Jødisk kvinde modtager dødstrussel på Instagram

18.10.2023

En yngre jødisk kvinde modtager en dødstrussel på Instagram umiddelbart efter, at hun har udtrykt ønske om fred i Israel. Beskeden er på engelsk med teksten: "I SWEAR TO GOD IM GONNA KILL YOU IN CPH".



"I SWEAR TO GOD IM GONNA KILL YOU IN CPH". Besked til jødisk kvinde på Instagram, oktober, 2023.

13. En jødisk mand modtager adskillige hadbeskeder med trusler på Instagram

19.10.2023

En jødisk mand modtager hadbeskeder, der bl.a. udtrykker ønske om at flere israelere dræbes, med henvisning til Hamas' angreb på Israel, og trusler såsom "jeres dag kommer snart" efterfulgt af vrede emojis, to emojis af brune pegefingre, der peger opad og et palæstinensisk flag, samt "når Jeg fanger din lille forpulede røv får du en flaske op".

Den jødiske mand forklarer selv, at han har modtaget beskederne ud af det blå.

Skærbilleder med uddrag af beskederne kan læses nedenfor:



"Jeg håber flere israelere bliver dræbt". Besked til jødisk mand på Instagram, oktober 2023.



“Jeres dag kommer snart meget snart!!!!!!”

Besked til jødisk mand på Instagram, oktober 2023.

“når jeg fanger din lille forpulede røv så får du en flaske op”.

Besked til jødisk mand på Instagram, oktober 2023.

14. Jødisk person spyttet efter, overfuset med skældsord og truet

22.10.2023

Denne hændelse er yderligere anonymiseret efter ønske fra de involverede. En jødisk person bliver i en forretning overfuset med antisemitiske skældsord, spyttet efter og truet på livet med reference til vedkommendes jødiske baggrund og med henvisning til den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. Hændelsen involverer også fysisk vold, hvilket skærper hændelsen.

15. En jødisk mand modtager en truende facebookkommentar

23.10.2023

En jødisk mand modtager en trussel om jøders udryddelse i et kommentarspor på Facebook i forbindelse med en debat om den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. Afsenderen, hvis profilbillede er arabisk skrift på en sort baggrund, skriver: “I kommer til at blive udryddet en efter en” efterfulgt af tre emojis med en løftet pegefinger.

Dette vurderes til både at være en trussel rettet mod et jødisk individ med udgangspunkt i vedkommendes baggrund samt en generel og kollektiv trussel om udryddelse af jøder.



“I kommer til at blive udryddet en efter en”. Kommentar til jødisk mand på Facebook, oktober 2023.

16. Jødisk kvinde modtager dødstrusel på Facebook

29.10.23

En jødisk kvinde modtager en trussel via beskedtjenesten Facebook Messenger. Hun beskriver truslen som helt umotiveret, da hun ikke er aktiv på sociale medier eller i den igangværende offentlige debat om krigen mellem Israel og Hamas, som betragtes som konteksten for beskeden. Afsenderens profilbillede er et billede af de israelsk-palæstinensiske områder helt i hvidt med arabisk skrift henover.

Beskeden indeholder en konkret intimiderende dødstrusel mod den jødiske kvinde, "We know where you live, so be careful. Watch your back. If we catch you you'll never see another morning". Beskeden indeholder også antisemitisk hadtale og misogynt sprogbrug i omtalen af kvinden som "You fucking jewsiah whore," og en omtale af jøder som "pigs".

Beskeden kan læses i sin fulde længde nedenfor:



"We will drive you head around and celebrate just like our brothers do to you pigs".

Besked til jødisk kvinde på Facebook, oktober 2023.

17. Dødstrusel fra ældre elev mod en 9-årig jødisk dreng på folkeskole

07.11.2023

På en folkeskole spørger en 15-årig elev en gruppe yngre drenge: "Hvem er fra Israel?". En jødisk dreng på 9 år, som har israelsk baggrund, svarer, at han er fra Danmark, men en klassekammerat peger på den 9-årige jødiske dreng og siger, at han er fra Israel. Den 15-årige elev siger til den jødiske dreng "Jeg dræber alle fra Israel". Nogle uger senere møder den 15-årige elev op i skolen med patroner.

18. Mand råber "slagt jøderne" på arabisk til en markering for ofre for terrorangrebet 7. oktober

07.11.2023

Til en markering på månedsdagen for terrorangrebet i Israel d. 7.10.2023 går en gruppe mennesker fra Israels plads til Krystalgade i København med israelske flag. Ved Nørreport station står en taxachauffør og råber forskellige voldsopfordrende, truende og nedsættende udsagn om jøder, herunder, "Itbakh al Yahud", som betyder "slagt jøderne" på arabisk, "Yallah Hamas", som kan oversættes til "kom så Hamas", og "Fucking Jews". Politiet var til stede ved markeringen.

19. Jødisk dreng chikaneret og modtager dødstrusel på skole

01.12.2023

På en jødisk drengs folkeskole går en klassekammerat rundt på skolen og siger, at “alle israelere skal dø”. Klassekammeraten henvender sig også direkte til den jødiske dreng og siger, at israelere skal dø. Herudover har klassekammeraten holdt den jødiske dreng fast på et af skolens toiletter og sagt, at han skulle dø, fordi han er jøde.

Denne hændelse er et eksempel på, at en jødisk dreng tages til indtægt for staten Israels handlinger og trues på livet med udgangspunkt i den jødiske drengs baggrund.

20. Jødisk journalist modtager en kommentar på det sociale medie X med ønske om, at han bliver hængt

03.12.2023

En dansk journalist med jødisk baggrund, som dækker mellemøstkonflikten for danske og internationale medier, modtager en kommentar på et X-post med billeder fra Jerusalem, med et udtrykt ønske om, at han bliver “hængt på åben gade”.



“Når det palæstinensisk igen så bliver du forhåbentligt hængt på åben gade”.
Kommentar til jødisk mand på X, december 2023.

5.2 Antisemitiske ytringer

AKVAH modtager flest indberetninger, som kan kategoriseres som antisemitiske ytringer. Kategorien *Antisemitiske ytringer* er en overordnet samlebetegnelse for nedsættende, hadefulde, fordomsfulde og lignende ytringer rettet mod en enkelt person, en persongruppe eller en institution. Antisemitiske ytringer kan dog godt overhøres, læses eller generelt opfattes af personer, som ytringen ikke specifikt er rettet imod. Kategorien omfatter både skriftlige og mundtlige ytringer, samt ytringer, der anvender et mere symbolsk sprog i form af billeder, lyd eller lignende.

21. Det Jødiske Samfund modtager e-mail med antisemitisk hadtale og nedladende sprogbrug om jøder

02.02.2023

Det Jødiske Samfund i Danmark modtager en e-mail fra en mand med reference til Det Jødiske Samfunds offentlige fordømmelse af afbrændinger af Koranen.

Mailen indeholder hadtale mod jøder, fx "Fucking jøder". Derudover påstår afsenderen af e-mailen, at jøder søger en offerrolle og at jøder i Danmark skal skride til Israel "og sut på spædbørnsdillere dernede".

E-mailen kan læses i sin fulde længde i skærmbilledet nedenfor:



"Fucking jøder. Skrid dog til Israel og sut på spædbørnsdillere dernede."
E-mail til Det Jødiske Samfund, februar 2023.

22. Kommentar på et facebookopslag fra

Det Jødiske Samfund

14.04.2023

På et facebookopslag fra Det Jødiske Samfund har en bruger skrevet en kommentar, hvor der bl.a. står: "Er familien Rothschild medejere af Nationalbanken i Danmark? "stop jeres besættelse og landsskadelige virksomhed. pak jeres lort og fis hjem til Askenazi-land klamme nazister!"

Kommentaren henviser til en klassisk antisemitisk konspirationsteori om jøder med afsæt i den europæisk-jødiske familie Rothschild, der havde en fremtrædende rolle i bankverdenen, og som siden 1800-tallet har været en central komponent i konspirationen om en international jødisk sammensværgelse.⁵⁶ I denne kommentar kobles Det Jødiske Samfund på konspirationen om familien Rothschild som en særligt ondsindet jødisk magt, hvilket underbygges af kommentaren om, at familien Rothschild er medejere af Nationalbanken i Danmark.

Det konspiratoriske postulat udtrykkes i kommentaren sammen med en hadefuld og yderligere konspiratorisk påstand om, at jøder "besætter" Danmark og bedriver "landskadelige virksomhed", samt en racistisk kommentar om, at jøder bør tage tilbage til deres "Ashkenazi-land". Omtalen af et "Ashkenazi-land" er en henvisning til gruppen af jøder med rødder i Østeuropa, der kaldes ashkenaziske jøder. Der findes ikke et "Ashkenazi-land".

Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapport's afsnit 4.4.

Er Flemming Rose en brobygger i jeres optik?
 Hvorfor har i ligesom med Rasmus Paludan aldrig indrømmet han var jeres stik-i-rend-dreng!
 Er i jøder eller mest af alt bare konverteret Ashkenazi-folk som har påtvunget Gud sig selv som hans udvalgte?
 Var det jer der reddede Kongehuset og Nationen fra statsbankerot i 1813, eller var det et arrangeret statskup?
 Er familien Rothschild medejere af Nationalbanken i Danmark?
 Hvorfor har i taget patent og monopol på den skatteyderbetalte spalteplass og bedriver censur mod kritik af jeres landsskadelige nepotisme, kvaksalveri, angrebskrige, pædofili, socialbedrageri og momssvindler?
 Tror i selv på i som jeres forfædre før Internet er signifikant mere intelligente end alle goyim?
 Hvorfor medvirker i til at fastholde Danmark i forældet repræsentativ pseudo-demokrati?
 Hvorfor kalder i Danmark for retsstat når i praktiserer Noahide Laws?
 Det er jer som står bag Frimurerlogen - Det er jeres global-religiøse interesser de pædofile logebrødre varetager og forfølger - præcis ligesom vores kriminelle og religiøst kidnappede medier!
 Aktive medlemmer af en besættelsesmagt er juridisk legitime mål for rigtige danskere jvf. International lov - og en stor del af jeres menighed har målrettet og bevidst gennem en årrække nu formået at reducere sig selv til legitime mål gennem landsskadelig virksomhed for Ashkenazibanden og Satans Synagoge!
 De kan ikke blive i Danmark og skal ikke være her længere!
 De og I kan selv fise ned til Ukraine og slås for globale Noahide Laws der, mens vi afmonterer dem og jeres organiserede løgne her. I skal ikke misbruge Danmark til opfyldelse af jeres rabiate og sindssyge agenda mere!
 Stop jeres besættelse og landsskadelige virksomhed, pak jeres lort og fis hjem til Ashkenazi-land klamme Nazister!

"pak jeres lort og fis hjem til Ashkenazi-land klamme Nazister!". Kommentar til Det Jødiske Samfund, april 2023.

⁵⁶ Langer, Armin. "Dog-Whistle Politics as a Strategy of American Nationalists and Populists: George Soros, the Rothschilds, and Other Conspiracy Theories". *Nationalism and Populism: Expressions of Fear or Political Strategies?*, edited by Carsten Schapkow and Frank Jacob, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2022, pp. 157-188)

23. Graffiti af sort nazi-ørn (*Parteiadler*) med hagekors i en parkeringskælder

19.04.2023

I en parkeringskælder under et supermarked ses et graffitistempel af en sort *Parteiadler* med hagekors fornedet. Det er logoet for det tyske nazistparti (Nationalsocialistiske Arbejderparti) ledet af Adolf Hitler fra 1921-1945, som stod bag Holocaust, det systematiske masse mord på 6 mio. jøder under 2. verdenskrig.



Parteiadler i parkeringskælder, april 2023.

24. Jødisk kvinde modtager antisemitisk e-mail

16.05.2023

Jødisk kvinde får en e-mail tilsendt af en person, som er AKVAH bekendt. I e-mailen, der relaterer sig til hendes profession, står der bl.a. "Ashkenazibandens 210 års besættelse er slut, og hvis du fortsætter aktiv landsskadelig virksomhed for en fremmed magt og sindssyg religiøs sekt der har forvandlet forvirrede og bange til syge og ernæringsobjekter - vil du som de værste af logens klamme medlemmer, blive retsforfulgt som dem".

Omtalen af "Ashkenazibanden" er en henvisning til jøder med rødder i Østeuropa, der kaldes ashkenaziske jøder. Her omtales "Ashkenazibandens besættelse" som en "fremmed magt" og en "sindssyg religiøs sekt der har forvandlet forvirrede og bange til syge og ernæringsobjekter", og hændelsen trækker således tråde til ældre konspirationsteorier om jødernes magt og indflydelse i samfundet, i dette tilfælde en undergravning af det danske samfund. Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapport's afsnit 4.4.

Enslidende mails fra samme afsender, er blevet sendt til flere forskellige personer. AKVAH medregner hver mail til en selvstændig person som en antisemitisk hændelse.

25. Antisemitisk kommentar til en fest

08.06.2023

En person med jødisk baggrund er til fest med sit arbejde. En kollega råber gennem rummet, at jøderne blev gasset. Den jødiske person svarer herefter: "Det er så mig, der er den jøde, du taler

om”, hvorpå kollegaen ignorerede dette og ifølge indberetteren sagde en racistisk joke på bekostning af sorte mennesker. Hertil svarede den jødiske person: ”Og jeg er så den jøde, som er gift med en sort mand”.

26. Jødisk medarbejder i en dyrevelfærdsorganisation får en e-mail med antisemitisk indhold 08.06.2023

En jødisk medarbejder i en dyrevelfærdsorganisation modtager på sin arbejds-mail en e-mail, hvor der bl.a. står: “Aktive medlemmer af ashkenazibanden og Satans Synagoge bliver retsforfulgt - Undlad at følge dine forfædres spor hvis du vil blive i Danmark”.

Udover hændelsens antisemitiske og konspiratoriske indhold, betragter AKVAH denne hændelse som bevidst chikane af en jødisk person på vedkommendes arbejdsplads. Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapportes afsnit 4.4.



“Aktive medlemmer af ashkenazibanden og Satans Synagoge bliver retsforfulgt”.
E-mail til jødisk medarbejder i en dyrevelfærdsorganisation, juni, 2023.

27. En ungdomsorganisation får tilsendt en e-mail med konspiratorisk antisemitisk indhold 17.6.2023

En ikke-jødisk ungdomsorganisation modtager en mail, hvori der bl.a. står, at den pågældende ungdomsorganisation skulle være et “tiltag under ledelse af PET og/eller den danske Frimurerorden og ashkenazibanden - Danmarks 210 år gamle og skjulte besættelsesmagt!”

“Stop din medvirken til landsskadelig virksomhed eller forvent at blive retsforfulgt når ashkenazibanden og Satans Synagoge er nedkæmpet i Danmark!”

Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapportes afsnit 4.4.

E-mailen kan læses i sin fulde længde på næste side:

Dato: 17. juni 2023 kl. 19.47.51 CEST
Til: [REDACTED]
Emne: VIGTIGT

Først en besked til alle jer som ikke ved hvad ASHKENAZI er..

I bliver misbrugt af Danmarks skjulte besættelsesmagt - [REDACTED] er ikke en demokratisk organisation opstået ud af det blå, men besættelsesmagts screening af folk før de får adgang til at ytre sig.

Med [REDACTED] har man givet én organisation monopol på at udvælge de unge stemmer! - Tænk lidt over hvor åndsvagt det er at sige man vil behandles på lige fod med de ældre, og så lave en forening der netop skiller ungdommen fra de ældre - [REDACTED] er et tiltag under ledelse af PET og/eller den danske Frimurerorden og ashkenazibanden - Danmarks 210 år gamle og skjulte besættelsesmagt!

Dernæst en besked til afkom af ashkenazibanden som er et flertal

Det er meget muligt jeres forfædre var signifikant mere intelligente end alle goyim før jer og Internet - Det er i ikke, uansethvad i er blevet bildt ind!

Hvis du deltager aktivt i besættelsen af Danmark og fastholdelse i forældet og religiøst korrumpet repræsentativt pseudo-demokrati, har du reduceret dig selv til et legitimt mål for Danmarks befolkning og skal ikke være her længere!

210 års besættelse er slut - Stop din medvirken til landsskadelig virksomhed eller forvent at blive retsforfulgt når ashkenazibanden og Satans Synagoge er nedkæmpet i Danmark!

“Frimurerorden og ashkenazibanden - Danmarks 210 år gamle og skjulte besættelsesmagt”. E-mail til en ungdomsorganisation, juni 2023.

28. Det Jødiske Samfund får tilsendt en e-mail med konspirationsteorier om jøders magt og indflydelse i verden

17.06.2023

Det Jødiske Samfund modtager en e-mail fra en person, der reproducerer antisemitiske konspirationsteorier om jøders magt og indflydelse i verden, ved at skrive, at dem der “styrer denne her verden bag facaden er jøder”, og anklager jøder for at bruge “Holocaust som en undskyldning.” Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapport afsnit 4.4. E-mailen kan læses i sin fulde længde nedenfor:

Sendt: 17. juni 2023 19:56
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Holocaust/terrorangreb på syngegoen

Hej synagogen [REDACTED] kan vi ikke nok få en fredelige debat ??? Vil gerne tale med jøder som åben om Holocaust /2 verdenskrig terrorangrebet på krudtønden/synagogen 2015 og bæsættelsen i dk 1940-1945 jeg er ikke antisemitiske nej det er ikke elsker jøder/kan godt lide jer i nogle søde og rare mennesker og imødekommen det er bare som styrer denne her verden bag facaden er jøder jeg er aktivt og frihedskæmper og ikke nazi eller kkk nej det handler om facts for mig kom nu hvorfor lægger i røret på når ringer altså vil ikke noget ondt jeg ønsker at vi kan at må være kritisk og spetisk i bruger altså Holocaust som en undskyldning for fremad had synes er lidt dumt ??? Hey ved i hvem der startede Hollywood er jøder alle sammen alle film selskaber frk Warner brothers og metro goldwyn Meyer jøder alle sammen der en dokomantar om det Empire own there own er både en bog og film se den er kun facts se den lægger på nettet mange venlige hilsner [REDACTED]

“styrer denne her verden bag facaden er jøder jeg er aktivt og frihedskæmper”. E-mail til Det Jødiske Samfund, juni 2023.

29. Hagekors foran gravsten på jødisk gravplads i Aarhus

22.06.2023

På den jødiske gravplads i Århus finder en jødisk kvinde en sten malet i gul og blå med et hagekors på foran en gravsten. Hændelsen kan muligvis kobles til den aktuelle krig i Ukraine, idet stenen er malet i de ukrainske farver. Projektet #AMOS' analyse af forekomsten af antisemitisme i den

offentlige danske debat på Facebook fandt, at krigen i Ukraine er blandt de fem emner, hvor antisemitisme optræder hyppigst i den 2-årige undersøgelsesperiode fra maj 2021-maj 2023⁵⁷.



Sten i de ukrainske farver med hagekors på den jødiske begravelsesplads i Aarhus, juni 2023.

30. Jødisk akademiker modtager en mail med stærkt antisemitisk indhold

06.07.2023

En jødisk akademiker modtager en e-mail med både nedsættende sprogbrug som “din pædofile og kriminelle syge rotte” og med konspirationsteorier om jøder, bl.a. anklager om svindel, bedrageri og pædofili. Udover det antisemitiske indhold, betragter AKVAH e-mailen som bevidst og målrettet chikane af en jødisk person.

Datum: torsdag 6 juli 2023 09:52

Till: [redacted]

Åmne: Skrid nu hjem til ashkenaziland din pædofile og kriminelle syge rotte - du kan ikke blive i et land hvor du har reduceret dig selv til et legitimt mål for befolkningen

Tillykke - Du er efterlyst for medvirken til landsskadelig virksomhed for en fremmede magt og religiøs sekt (straffelovens §99)

Du vil blive retsforfulgt når Ashkenazibanden og Satans Synagoge er nedkæmpet i Danmark. Herunder for medvirken til religiøst organiserede valgsvindel, kvaksalveri, pædofili samt socialbedrageri.

PAK DIT LORT OG SKRID HJEM TIL ASHKENAZILAND - DU KAN IKKE BLIVE HER!

<https://b2cstreaming.com/janmaxbrik>

“Du er efterlyst for medvirken til landsskadelig virksomhed for en fremmede magt og religiøs sekt”.
E-mail til jødisk akademiker, juli 2023.

⁵⁷ Rapport: AMOS, 2023. Online antisemitisme i den offentlige debat på Facebook. Analyse & Tal og Common Consultancy, s. 40

31. Den nazistiske gestus "Heil" mod jødisk pige på gymnasium

10.8.2023

En jødisk pige var på vej til time. Hun gik sammen med en veninde og bag hende gik to drenge fra deres klasse. De grinede og pigen følte, at de snakkede om hende. Da hun kiggede tilbage på dem, heilede den ene. De sagde ellers ikke noget til hende.

32. En ikke-jødisk person modtager en e-mail med antisemitisk indhold

14.09.2023

En ikke-jødisk person modtager følgende e-mail, med emnefeltet: "Opfordring til angreb på landsforræder og falsk jøde". Selve mailen bestod kun af et screenshot af et tweet på det sociale medie X med teksten: "AKTIV MEDLEM AF DANMARKS BESÆTTELSESMAGT, PROFESSIONEL LØGNER OG MORDER FOR ASHKENAZIBANDEN" og dernæst personens navn og privatadresse og en afsluttende bemærkning om, at personen er "100% legitimt mål for danske patrioter". E-mailen indeholder udover konspiratoriske forestillinger om jøder også voldsomt nedsættende sprogbrug.

33. En jødisk mand chikaneret over en længere periode med enslydende antisemitiske mails sendt fra den samme person

15.09.2023

En jødisk mand har igennem en periode på flere år modtaget et tocifret antal mails med stærkt antisemitisk indhold, bl.a.: "File no. 1 'John F. Kennedy Assassinated by the Jews" og "File no. 17. The Jews control the Press.", "File no. 2 The Holofoax is a Hoax has been restored.", "Real Jew News updated. Adolf Hitler Denied The Holofoax is back. September 11th, 2023 (9/11) og "File no. 113. The Jews are Extreme Racists."

Man kan læse uddybende om antisemitiske konspirationsteorier i denne rapport's afsnit 4.4.

Flere jødiske og ikke-jødiske personer har meldt til AKVAH, at de har modtaget lignende e-mails afsendt fra samme mailadresse. Den pågældende afsender er kendt af politiet.

AKVAH har af metodiske årsager valgt ikke at registrere hver enkelt mail fra vedkommende afsendt til den samme mailadresse som selvstændige hændelser.

34. Antisemitiske skældsord og den nazistiske gestus "Heil" rettet mod spillere fra den jødiske idrætsklub Hakoah

05.10.2023

Den jødiske idrætsklub JIF Hakoahs U16 pigefodboldhold er i Dragør for at spille en kamp. Lidt inden kampen går nogle af spillerne fra holdet fra omklædningsrummet mod banen, og i den forbindelse er der 3-4 af Hakoahs spillere, som bliver konfronteret af nogle unge drenge på omkring 15-17 år, der spørger dem, om de er jøder. Derefter "heiler" gruppen af unge drenge foran Hakoah-spillerne og kalder dem "jødegris" og siger, at de skal vende tilbage, hvor de kommer fra.

35. Kalotbærende jødisk mand råbes ad på gaden efter angrebet på Israel

07.10.2023

Få timer efter angrebene mod Israel d. 07.10.23 blev en jødisk mand, der bærer kalot, og som var på vej hjem fra synagogen med sin søn, råbt ad fra en bil. Chaufføren råbte: "Nu overtager vi det hele igen" og der blev råbt flere bandeord på en intimiderende måde mod den jødiske mand og hans søn, som den jødiske mand ikke kunne høre.

36. Mand billiger Hamas-angreb overfor offentlig ansat med jødisk baggrund og omtaler dræbte jødiske civile som "svin"

10.10.2023

En offentlig ansat med jødisk baggrund får at vide af en af sine klienter, at han var "så glad den anden dag" da "de endeligt fik smadret en god stak af de svin", ifølge den jødiske kvinde med klar henvisning til Hamas' terrorangreb på Israel d. 7. oktober. Den jødiske kvinde siger, at hun ikke ønsker at tale om dette, hvorefter klienten svarer "de svin skyder deres fjender i benene, så de mister deres krigerstatus". Herefter oplyser den jødiske kvinde, at hun selv er halvt israeler, og at hun har familie, der er berørt af situationen. Herefter udtrykker klienten, at han er skamfuld over sine udtalelser.

37. Antisemitisk hændelse på skole

10.10.2023

En jødisk dreng fortæller om terrorangrebet d. 7. oktober til sin bedste ven i klassen. Hans ven svarer: "Havde jeg vidst at du var jøde, var vi to aldrig blevet venner". Den samme dreng begynder at grine, da den jødiske dreng fortæller, at to af hans familiemedlemmers huse i Israel er blevet ramt af missiler.

38. Jødisk mand råbt ad fra en forbi passerende bil

10.10.2023

Efter festgudstjeneste med HM Dronningen i Gilleleje Kirke d. 09.10.23, afholdt i forbindelse med markeringen af 80-året for de danske jøders flugt, går en jødisk mand fra kirken mod sin bil. En bil kører hurtigt forbi med åbne vinduer, og der bliver råbt: "Æv jøde, fucking jøde!" efter manden.

39. Tegning af "Hangman" med ordet "Jehud" på Syddansk Universitet

13.10.2023

På et whiteboard i et læserum på Syddansk Universitet finder en person en tegning af en tændstikperson, der hænger i en galge, med den dertilhørende tekst "JEHUD", som er det arabiske ord for jøde.



"Jehud" på et whiteboard. Syddansk Universitet, oktober 2023.

40. Kvinde modtager kommentar på Facebook om, at “jøder lugter af blod”

14.10.2023

En kvinde debatterede hændelserne d. 7.10.2023 under statsminister Mette Frederiksens opslag på Facebook, hvor hun lagde blomster ved den israelske ambassade. Derefter modtog kvinden en kommentar fra en profil med Klippemoskeen i Jerusalem som profilbillede, hvori der bl.a. stod: “jeg behøver ikke skrive så meget jøderne. I lugter på afstand af blod...”



“I lugter på afstand af blod”.

Kommentar til jødisk kvinde på Facebook, oktober 2023.

41. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, der gør jøder kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger

16.10.23

Det Jødiske Samfund får tilsendt en e-mail, der holder Det Jødiske Samfund i Danmark ansvarlig for staten Israels handlinger. Afsenderen “fordømmer” Det Jødiske Samfund, der anklages for at “behandle palæstinenserne på præcis samme måde” som Hitler “der dræbte og forfulgte jeres forfædre. Her bliver der skrevet at “I”, underforstået jøder, “ikke bedre end hitler”.

Dato: mandag, 16. oktober 2023 kl. 12.48
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Det jødiske samfund

Det var forfærdeligt hitler og hans nazier prøvede at udrydde jer, men giver jer ikke ret til at behandle palæstinenserne på præcis samme måde. Derfor har størstedelen af verdens borgere ingen sympati med jer samt fordømmer jer. I ikke bedre end hitler der dræbte og forfulgte jeres forfædre føj

“I ikke bedre end hitler”. E-mail til Det Jødiske Samfund, oktober 2023.

42. En jødisk mand modtager en besked om at gasse jøder i et kommentarspor på Facebook

20.10.23

I et kommentarspor på Facebook, hvor den aktuelle krig mellem Israel og Hamas debatteres, skriver en person til en jødisk mand: "Vi gassede jer før. Vi gasser jer igen".

Denne kommentar henviser til massedrabene på jøder, der bl.a. blev dræbt i gaskamre i de nazistiske koncentrationslejre under Holocaust og tilkendegiver et ønske om at gentage drab af jøder ved hjælp af gas.



"Vi gassede jer før. Vi gasser jer igen."

Kommentar til en jødisk mand på Facebook, oktober 2023.

43. Klassekammerater tegner hagekors ved siden af en jødisk klassekammerat

24.10.2023

I en matematikundervisning på et gymnasium sidder to drenge og tegner hagekors på et stykke papir lige ved siden af deres jødiske klassekammerat. De taler højt om, hvordan det bør se ud.

44. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail med diverse hadefulde og fordomsfulde udtalelser om jøder i relation til krigen i Mellemøsten

24.10.23

Det Jødiske Samfund i Danmark modtager en e-mail med titlen "Børnemordere", hvori jøder beskyldes for at være bl.a. "pest her på denne jordklode", "grådige, luskede og kujoner så det stinker" og "ABER og SVIN i menneskeform". E-mailen refererer desuden til den aktuelle krig mellem Israel og Hamas, bl.a. "Længe leve Palæstina, og kun Palæstina".



"I er grådige, luskede, og kujoner så det stinker! Fuck jer og jeres lorte folkefærd."

E-mail til Det Jødiske Samfund, oktober 2023.

45. Kommentar på Det Jødiske Samfunds facebookside

25.10.23

På en video af overrabbineren for Det Jødiske Samfund i Danmark, der sender en “shabbathilsen” på Det Jødiske Samfunds facebookside, kommenterer en mand: “Uden tvivl verdens mest ondskabsfulde folkegruppe”.



“Uden tvivl verdens mest ondskabsfulde folkegruppe.”

Kommentar på Det Jødiske Samfunds Facebook, oktober 2023.

46. Kommentar på Det Jødiske Samfunds facebookprofil

27.10.23

Det Jødiske Samfund modtager flere antisemitiske kommentarer i kommentarsporet på et opslag på Facebook. Her bliver der kommenteret: “Hvad kan i udover være grådige???”.

Denne kommentar reproducerer en klassisk og historisk negativ stereotyp om jøder som grådige. I rapportens afsnit 4.5 kan man læse uddybende om antisemitiske stereotyper.



“Hvad kan i udover være grådige???”. Kommentar på Det Jødiske Samfunds Facebook, oktober 2023.

47. Jødisk kvinde modtager besked med opfordring til boykot af hendes forretning

28.10.23

En jødisk kvinde modtager en kommentar på Instagram med opfordring til boykot af hendes “zionistiske” virksomhed efter at have opfordret til fordømmelse af Hamas i et kommentarspor på sociale medier. Efterfølgende opfordres der også til boykot af hendes forretning i en gruppe på Facebook.



“Håber alle boykotter din zionistiske virksomhed”. Besked på Instagram til jødisk kvinde, oktober 2023.

48. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, der sammenligner jøder med ukrudt

28.10.2023

Det Jødiske Samfund i Danmark modtager en e-mail, hvori afsenderen sammenligner jøder med ukrudt, med begrundelsen om, at: "De formerer sig begge hurtigt og gør krav på nye landområder (Vestbredden)".

Sendt: 28. oktober 2023 17:18
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Det jødiske folk

Hvad har jøder og ukrudt tilfældes? De formerer sig begge hurtigt og gør krav på nye landområder (Vestbredden) 😊

Mvh

"Hvad har jøder og ukrudt tilfældes?"

E-mail til Det Jødiske Samfund, oktober 2023.

49. En jødisk mand modtager en SMS med antisemitisk indhold

29.10.2023

En jødisk mand, der er kendt i offentligheden, modtager en SMS fra en person med både antisemitisk og islamofobisk indhold, samt holocaustbenægtende udsagn.

Der står bl.a. "jøder i er roden til alt ondt", "houlocoast har aldrig eksisteret" og "Jeg ville ønske at der kom en ny Hitler."

Sun, 29 Oct at 15:29

I beskidte jøder i er roden til alt ondt.i siger at Hitler var ved at udrydde jer men det er direkte løgn.hvad er det i gør nu. I slår Palestinensere i massevis i har ikke lært noget.i bygger og bygger o presser dem ud af landet.i vil ikke give dem deres eget land.i er også terrorister.det er kun jer og Usa som bestemmer.usa er også terrorister.det er jer som bestemmer i hele verdenen.jeg håber at vi en dag får sandheden at vide.houlocoast har aldrig eksisteret. Jeg ville ønske at der kom en ny Hitler.så

Han kunne få ryddet op og få jøder og muslimer udslettet fra denne verden.i er roden til alt ondt.religion skulle fuldstændig forbydes.

Fra en ægte dansker det er i jo ikke og bliver det aldrig.

Da jeg gik i skole havde vi religion.og jeg husker tydeligt at der stod at jøderne aldrig havde

"I beskidte jøder I er roden til alt ondt."

SMS til jødisk mand, oktober 2023.

50. Hadtale mod jødisk mand i et træningscenter

30.10.2023

En jødisk mand går i bad efter fitness i et træningscenter. Manden går dagligt med en halskæde med en davidsstjerne og har også en tatovering af en davidsstjerne på sit håndled. Da manden er færd med at tage sit tøj på, er der en person, der beskrives som af mellemøstligt udseende, der siger til ham: "Nå, du er en af de der zionistsvin, der støtter Israel". Den jødiske mand kigger på

ham uden at svare og går ud af lokalet, hvortil manden råber "Fuck af med dig, dit jødesvin". I denne hændelse ser vi, at Davidsstjernen som symbol er med til at identificere manden som jødisk, hvorefter han bliver anklaget for at være zionist og støtte Israel. Han bliver chikaneret og bedt om at "fucke af" samtidig med, at det hadske og nedladende ord "jødesvin" bruges mod ham.

51. Jødisk pige chikaneres på sin skole

30.10.2023

En jødisk pige får gentagne gange kommentarer fra andre elever og bliver konfronteret på baggrund af den aktuelle krig i Gaza. Her har hun bl.a. oplevet at blive konfronteret af en meget vred dreng fra parallelklassen og nogle af hans venner, der omringer hende og råber hende ind i ansigtet. Hun følte sig udsat, gik på toilettet for at græde og bad om at få lov at tage hjem.

52. Kommentar om at det må være slut med at jøder lever længe på jødisk kvindes uddannelsessted

30.10.2023

I en samtale på en jødisk kvindes uddannelsessted bliver der under en frokostsamtale bl.a. sagt: "Jøder lever længe". Herefter svarer den jødiske kvinde: "min morfar har levet i 96 år, min mormor i 98 år". Herefter er der en anden person ved bordet, der siger: "Det må vist være slut med det". Af indberetningen fremgår det, at kommentaren er kommet med henvisning til den aktuelle situation i Mellemøsten.

53. En jødisk folkeskoleelev mobbes på baggrund af sin israelsk/jødiske baggrund i skolen og til fodboldtræning

30.10.2023

En jødisk dreng med israelsk baggrund får daglige kommentarer om krigen i Gaza, både i skolen og til fodboldtræning. I begyndelsen var det primært konfrontationer i pauserne, hvor en gruppe børn sluttede sig sammen og råbte "Free Palestine", "Fuck Israel", "Fuck israelere", "Israel dræber børn i Gaza" efter ham.

I de efterfølgende uger eskalerer situationen; palæstinensiske flag bliver hængt op på dørene, og en klassekammerat tegner det israelske flag på et stykke papir i billedkunst, hvorefter han kaster det på gulvet og begynder at trampe på det. Ugen efter får den jødiske dreng fortalt, at en ældre elev leder efter ham, fordi drengen har israelsk baggrund, hvorefter drengen frygter at blive fundet. Han fortæller, at han er bange for at blive slået eller noget lignende.

Lignende episoder er foregået til fodboldtræning, hvilket har fået den jødiske dreng til at stoppe med at gå til træning. Han har derudover bedt om at blive hjemme fra skole gentagne gange, fordi han har haft brug for en pause.

54. Jødisk Informationscenter modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel

30.10.2023

Jødisk Informationscenter får tilsendt en e-mail, hvori afsenderen holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel. I denne sammenhæng bl.a. "Se TV avisen de sidste døgn om hvad I Mener der skal ske

med Palæstina”. Det beror på en grundlæggende racistisk forestilling om, at jøder udgør en ensartet gruppe, hvor enkelte jødiske personer eller jødiske organisationer grupper eller nationalstaters handlinger eller udsagn repræsenterer alle jøder kollektivt. Det er at betragte som antisemitisme jf. IHRAs arbejdsdefinition.

Sendt: 30. oktober 2023 08:03
Til: Jødisk Informationscenter <hello@joediskinfo.dk>
Emne: Krigsforbrydelser mod menneskeheden

Først vil jeg gerne tage stor afstand fra Hamas terrorhandling, dem kan og vil jeg ikke accepterer.

Lige lidt fra min familiehistorie, havde 2 onkler der sad i koncentrationslejre i Tyskland fordi de havde hjulpet jøder til Sverige i 1943, 1 onkel der blev skudt og dræbt på befrielsesdagen. Min far, der kørte med våben rundt til frihedskæmperne og til daglig måtte mærke frygten for tyske repressalier, hvis han var blevet fanget, det gjorde han bl.a. for også at redde Jeres folk.

Min fortælling til mine efterkommere om hvordan i behandler Palæstinas civilbefolkning lig nu, vil ligge på højde med Nazitysklands krigsforbrydelser.

Se TV avisen de sidste døgn om hvad I Mener der skal ske med Palæstina.

Med hilsen

“Se TV avisen de sidste døgn om hvad I Mener der skal ske med Palæstina.”

E-mail til Jødisk Informationscenter, oktober 2023.

55. Antisemitisk kommentar om jødisk forfatter på Københavns Universitet

31.10.2023

Ved en forelæsning på Københavns Universitet om plagiat henviser underviseren til en sag mellem to forfattere, hvoraf den ene har jødisk baggrund. Her beskriver underviseren den jødiske forfatter som “en ubetydelig, lille jødedreng”.

I dette tilfælde bruges betegnelsen “jøde” i en negativ og nedsættende kontekst i omtalen af en person med jødisk baggrund.

56. Unge mænd råber “FUCK JØDER!” på Nørreport station.

03.11.2023

Natten mellem fredag og lørdag går en jødisk kvinde på Nørreport station i København for at tage et tog hjem. Her går et par unge fyre og råber gentagne gange højt ud til tilfældige mennesker: “ER DU JØDE?”. Derefter råber de “FUCK JØDER!” gentagne gange. Den jødiske kvinde holder hovedet nede og tager en hånd om den davidsstjerne, der hænger på hendes taske og skynder sig ned til perronen.

57. En fyldt kaffekop kastes på et vindue til en lejlighed, hvor der er et israelsk flag og en menorah (jødisk lysestage)

03.11.2023

En fyldt kop kaffe bliver kastet mod et vindue til en lejlighed, hvor en jødisk familie har et israelsk flag og en menorah (jødisk lysestage) i vindueskarmen. Den jødiske familie har nu fjernet flaget og lysestagen for første gang i flere årtier.

58. En jødisk kvinde modtager adskillige antisemitiske e-mails fra tidligere politikere

03.11.23

E-mail sendt af en person, som er tidligere politiker og er AKVAH bekendt, med stærkt antisemitisk

indhold, herunder emnefeltet: "Klaus Schwab is a Filthy old Jew and Pedophile From Hell". Den pågældende jødiske person meddeler til AKVAH, at hun har modtaget flere e-mails med lignende eller identisk indhold fra den samme afsender over en længere periode.



“Denmark Murdered by Yid Mette Stalin and Kike Klaus Schwab”. E-mail til jødisk kvinde, november 2023.

59. Jødisk mand kaldes “smovs” i kommentarspor på Instagram

04.11.2023

I en diskussion på Instagram om omskæring bliver en jødisk mand kaldt “smovs”. Smovs er et nedladende udtryk om jøder.



“Du rammer da fuld plade på stereotyp-bank, din smovs.” Besked til jødisk mand på Instagram, november 2023.

60. Jødisk dreng og hans ikke-jødiske ven taget til indtægt for staten Israels handlinger på folkeskole

04.11.2023

En jødisk dreng på 12 år og hans ikke-jødiske ven på 13 år er i ugerne efter d. 7.10.23 gentagne gange blevet konfronteret af nogle drenge på deres skole, som har råbt “Free Palestine” i hovedet på dem. De ved, at den ene dreng er jøde og har familie i Israel. Den ikke-jødiske dreng er blevet drillet på lignende vis, sandsynligvis på grund af hans venskab med den jødiske dreng. Det er endnu et eksempel på, at jødiske børn og unge holdes til ansvar for staten Israel og krigen i Gaza af klassekammerater på skoler, fordi de har jødisk baggrund. I dette tilfælde forekommer der

også mobning af et ikke-jødisk barn med udgangspunkt i Mellemøstkonflikten, fordi barnet er associeret med et barn med jødisk baggrund.

61. Kvinde modtager intimiderende besked fra en fremmed person

04.11.2023

En kvinde modtager en besked på Facebook Messenger efter at have deltaget i den offentlige debat om krigen mellem Israel og Hamas. I beskeden står der blot "hva så din jøde". Beskeden er sendt af en mand, der bor i kvindens nærområde. Hun oplever beskeden som intimiderende og vælger efterfølgende at få hemmelig adresse.



"hva så din jøde".
Besked til jødisk kvinde, november 2023.

62. En kvinde udtrykker antisemitisk fordom om jøders grådighed ved en korsamling

04.11.2023

En ældre kvinde fortæller en historie til en korsamling, om at hun engang i sin ungdom havde været rejseleder i Danmark og havde haft en israelsk gruppe. Kvinden fortæller, at nogle af israelerne havde taget småting fra buffetbordet med i bussen, hvortil kvinden kommenterede til korforsamlingen: "Man ved jo, hvordan jøder er".

I denne hændelse udtrykkes en antisemitisk fordom om, at jøder er grådige.

63. Jødisk kvinde anklaget for at være agent for Israel på det sociale medie X

04.11.23

På det sociale medie X giver en jødisk kvinde udtryk for, at den islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrirs demonstration fredag den 4. november 2023 er dybt bekymrende. Herefter bliver hun anklaget for at være spion for Israel.

At gøre jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger og at anklage jøder for at agere på vegne af den israelske stat klassificeres som antisemitisme IHRAs arbejdsdefinition af antisemitisme.



"Jeg vil opfordre dig til at melde åbent ud om din mission her i landet!"
Kommentar til jødisk kvinde på X.

64. Jødisk studerende får antisemitiske kommentarer til fest på Københavns Universitet

04.11.2023

Til en temafest på Københavns Universitet var studerende klædt ud som politibetjente. En jødisk studerende har en plastikpistol med til festen. En studiekammerat, der var bekendt med, at den jødiske studerende havde jødisk baggrund, tager plastikpistolen fra den jødiske studerende, og begynder at vifte rundt med den og sige “det ligger i din kultur” og “det ligger til dit folk” gentagne gange henvendt til den jødiske studerende. Den jødiske studerende beder studiekammeraten om at stoppe, men ender med at gå grædende hjem fra festen.

65. Ikke-jødisk mand antastet af kvinde på Nørrebro efter udtrykt sympati for Israel i en samtale med venner

05.11.2023

En ikke-jødisk mand udtrykker sympati for Israel i en samtale med sine venner på Blågårdsgade i København. En kvinde, der overhører samtalen, begynder at råbe “Yahudi” og “Junkie” i en aggressiv tone efter manden, følger efter ham og filmer ham, mens hun bl.a. siger: “Den her junkie *Yahudi* er på vores Nørrebro”. “Yahudi” er det arabiske ord for jøde.

66. Jødisk kvinde afkrævet at tage afstand fra Israel på det sociale medie X

05.11.23

En jødisk kvinde modtager en kommentar på sin X-profil, efter hun har skrevet opslag om, at hun vil indsamle antisemitiske kommentarer mod hende. En person skriver, at hun skal stoppe med sin offerrolle, og, at hun skal “tag et klart standpunkt og fordøm det som de andre. Så vil du måske få din tryghed tilbage”.

Dette er et eksempel på, at en jødisk person der ytrer sine holdninger i det offentlige rum afkræves at tage afstand til Israel. Det er at holde jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger. Det klassificeres som antisemitisme, jf. IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme. Ydermere indeholder kommentaren en intimiderende trussel om, at den jødiske kvindes tryghed er betinget af hendes afstandtagen, eller mangel på samme, til staten Israels handlinger.



“Stop nu med din offerrolle”. Kommentar til jødisk kvinde på X, november 2023.

67. Jødisk kvinde anklages for at arbejde for Israel på det sociale medie X

05.11.2023

Jødisk kvinde anklages for at arbejde for den israelske stat, efter hun har lavet et opslag på sin X-profil, hvor hun udtrykker sin utryghed og bekymring for en stigende antisemitisme. En profil i kommentarsporet anklager hende for selv at bidrage til antisemitisme og for at være en såkaldt "Hasbara troll" (en person ansat til at lave statssponsoreret kommunikationsarbejde for Israel). Profilen skriver også, at vedkommende håber, hun bliver godt betalt og slutter af med at skrive: "Tag for pokker og tag noget ansvar".

At gøre jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger klassificeres som antisemitisme jf. IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme. Anklagen om at vedkommende som jøde, der udtrykker sig offentligt, automatisk skulle agere på vegne af den israelske stat, betragter AKVAH som en skærpende omstændighed.



"Tillykke du har nået rang af Hasbara troll, håber du bliver godt betalt".

Kommentar til jødisk kvinde på X, november 2023.

68. Jødisk kvinde kaldes "Jødesvin" i kommentarspor på det sociale medie X

05.11.2023

I en kommentar på en jødisk kvindes opslag på X skriver en bruger: "Jødesvin, dræber civile". Denne kommentar indeholder både hadtale og nedsættende sprogbrug om jøder og holder den jødiske kvinde ansvarlig for staten Israels handlinger ved at påstå, at hun "dræber civile".



"Jødesvin, dræber civile". Kommentar til jødisk kvinde på X, november 2023.

69. Jødisk kvinde får en personrettet kommentar i en facebookdebat med teksten "afsted til auschwitz med dig!"

06.11.23

En mand skriver "afsted til auschwitz med dig!" til en jødisk kvinde i et Facebook kommentarspor i forbindelse med en diskussion om konflikten i Mellemøsten. Auschwitz var en nazistisk koncentrationslejr, hvor omkring 1 mio. jøder blev dræbt under Holocaust.



“afsted til auschwitz med dig!”
Kommentar til jødisk kvinde på Facebook,
november 2023.

70. Journalist med jødisk baggrund bliver kaldt “Jødesvin” i en privatbesked på Instagram

06.11.2023

En dansk journalist med jødisk baggrund får tilsendt en besked på Instagram, hvor han bliver kaldt “Jødesvin” efterfulgt af en smiley.



“Jødesvin”.
Besked til jødisk mand på Instagram, november 2023.

71. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger

08.11.2023

Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, hvori der bl.a. står: “USA tør ikke byde jer trods, fordi I sidder på pengeskassen der, det har en jødisk kollega fortalt” og “Mon I stopper, når I har myrdet 6 millioner palæstinensere, eller er det en nedarvet hævnakt I bærer i blodet. Jeg ved at mange i DK har samme holdning som jeg, og jeg håber i besinder jeres ondskab. Med godhed skal ondt fordrives, ellers er I ikke bedre end nazisterne”.

E-mailen holder Det Jødiske Samfund ansvarlige for staten Israels handlinger og indeholder desuden referencer til Holocaust og en kommentar om, at Det Jødiske Samfund eller jøder generelt skal “besinde” sin eller deres “ondskab”, ellers er de “ikke bedre end nazisterne”.

Sendt: 8. november 2023 18:40
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Palæstina

Kære Israel.
 Det angreb Hamas udførte er på ingen måde i orden, og jeg forstår jeres sorg.
 Men nu er jeg bare trist og ked af det.
 Min far var i politiet og modstandsmand under 2. verdenskrig, og hjalp mange jøder til Sverige før han selv blev en del af regiment Danforce i Sverige. Selv blev jeg ofte passet af fru Houliberg, jøde, hvis søn Alf døde i Shellhuset.
NU BLIVER MIN FARS GERNINGER GJORT TIL SKAMME, FOR HANS HUMANITÆRE INSATSER ER HELT MENINGSLØSE NU.
 Personligt har jeg nu mistet al min sympati for Israel og det jødiske folk.
 Palæstina har ligeså stor ret til at være der, som I har. Og alligevel behandler I den mindreværdigt, forhindrer dem i at holde dyr, dyrke jord og få adgang til vand. I rager mere og mere af jorden til jer, helt koldt og kynisk...
 Det er præcis derfor Hamas eksisterer. I har selv skabt denne konflikt!
 Hvad blev Palæstina lovet, da verdenssamfundet støttede oprettelsen af staten Israel???
 Og hvorfor er det Israels ret at løbe fra alle aftaler.
 Min kusine var sygeplejerske, gift med Dan og bosat i Jerusalem.
 Hun arbejdede i Gaza, men der hvor hun boede, kastede jøderne sten efter hendes bil pga hendes arbejde.
 Til sidst måtte flytte fra Israel.....
 USA tør ikke byde jer trods, fordi I sidder på pengekasen der, det har j en jødisk kollega fortalt, en som i øvrigt havde hele sin voksne familie i Theresienstadt, som heldigvis overlevede.
 I opfører jer ikke bedre end de fjender I havde "den gang".
 Bliver I ved til I har slået alle palæstinensere ihjel .
 Mon I stopper, når I har myrdet 6 millioner palæstinensere, eller er det en nedarvet hævnakt I bærer i blodet.
 Jeg ved at mange i DK har samme holdning som jeg, og jeg håber i besinder jeres ondskab. Med godhed skal ondtdrives, ellers er I ikke bedre end nazisterne.
DET ER DYBT INHUMANT AT BLIVE VED MED AT SLÅ IHJEL I GAZA!!!!
 Min fars navn er vanæret og skam få jer!

“Mon I stopper, når I har myrdet 6 millioner palæstinensere, eller er det en nedarvet hævnakt I bærer i blodet.”

E-mail til Det Jødiske Samfund, november 2023.

72. SS-flag på Frederiksberg

08.11.2023

På Frederiksberg ser en jødisk mand et SS-flag hænge fra en lygtepæl. SS står for Schutzstaffel og var et nazistisk korps i Nazityskland, der under 2. verdenskrig var med til at udføre Holocaust, det systematiske folkedrab på 6 mio. jøder i årene 1939-1945.



SS-flag hænger fra en lygtepæl på Frederiksberg, november 2023

73. En jødisk mand modtager en besked med nazistisk og jødehadsk sprogbrug i sin indbakke på Instagram

9.11.2023

Som kommentar på et billede til minde om Krystalnatten og med budskabet om at stoppe antisemitisme, modtager en jødisk mand en kommentar i sin indbakke på Instagram: “Kikes are not welcome in Europe, Sieg Heil!”

Betegnelsen “Kike” er et nedladende udtryk om jøder, der her er koblet med retorik fra Nazityskland og et klart budskab om, at jøder ikke er velkomne i Europa.



“Kikes are not welcome in Europe, Sieg Heil!”.
Instagrambesked til jødisk mand, november 2023

74. Jødisk Informationscenter modtager en hadsk e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel

09.11.2023

Jødisk Informationscenter modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger. I mailen står der bl.a.: “Så måske i skulle feje for egen dør først, Og fordømme og bekæmpe det der sker. DER ER KUN EN LØSNING, OG DET ER EN TOSTATS LØSNING OG FREDELIG SAMEKSISTENS”.

Ved at sende en e-mail til Jødisk Informationscenter, der kræver at en jødisk institution i Danmark skal “feje for egen dør først” og “fordømme og bekæmpe det der sker”, med henvisning til de aktuelle begivenheder i Mellemøsten, drages en jødisk organisation i Danmark til ansvar for staten Israels handlinger, alene fordi den er en jødisk organisation. Det er at betragte som antisemitisk at gøre jøder, blot fordi de er jøder, kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger, jf. IHRA’s arbejdsdefinition på antisemitisme.

E-mailen kan læses i sin fulde længde nedenfor:

Sendt: 9. november 2023 12:09
Til: Jødisk Informationscenter <hello@joediskinfo.dk>
Emne: Krystalnatten

Jeg er enig med jer om at det er utroligt sørgeligt det der skete, men det er jo endnu sørgeligere at det samme sker dagligt på vestbredden, hvor rabiate besættede smadrer butikker og dræber arabere.
 Så måske i skulle feje for egen dør først,
 Og fordømme og bekæmpe det der sker.
 DER ER KUN EN LØSNING,
 OG DET ER EN TOSTATS LØSNING OG FREDELIG SAMEKSISTENS

“Måske i skulle feje for egen dør først”. E-mail sendt til Jødisk Informationscenter, november 2023

75. Kommentar om Hitler i forbindelse med samtale om konflikten i Mellemøsten

09.11.2023

Under en snak om hændelserne i Israel, siger en kollega: "Hvis Hitler havde fortsat et par år mere, havde vi ikke haft noget problem i dag". Det vides ikke, om kollegaen ved, at personen der har indberettet hændelsen, er jøde.

76. Kommentar på Det Jødiske Samfunds profil på det sociale medie X i forbindelse med opslag om Krystalnatten

09.11.2023

På et opslag i forbindelse med markeringen af årsdagen for Krystalnatten på Det Jødiske Samfunds X-profil skriver en bruger en antisemitisk kommentar, der bl.a. kalder Det Jødiske Samfund for "Nazi jøder selvoptaget tudefjæs" og anklager Det Jødiske Samfund for at misbruge Holocaust for "at få medlidenhed og sympati mens de smiler og begår folkemord GazaHolocaust".

Denne hændelse er både et eksempel på, at Det Jødiske Samfund tages til indtægt for staten Israels handlinger, samt et eksempel på Holocaustforvrængning. Der kan læses uddybende om Holocaustforvrængning som fænomen, og denne hændelse specifikt, i afsnit 4.4.e i denne rapport.



“Danmark støtter ikke Nazi jøder som misbruger holocaust”.
Kommentar på X til Det Jødiske Samfund, november 2023.

77. Konspiratorisk kommentar om jøder på Det Jødiske Samfunds profil på det sociale medie X

09.11.2023

En mand kommenterer på det Jødiske Samfunds X-profil i forbindelse med en artikel om stigende antisemitisme i anledning af markering af Krystalnatten, bl.a. at det er heldigt, at der er “kommet så meget opmærksomhed på alt muligt andet efter jeres covid stunt”.



Kommentaren indeholder hånlige sprogbrug om mindet om Holocaust, nedgørende kommentarer om jøders “elendige kadavere”, at jøder burde sidde i fængsel, og kommentaren indeholder en konspiratorisk påstand om, at jøder stod bag Covid-19.


“Det er også det vi tænker om jeres elendige kadavere hver eneste dag i stadig ikke befinder jer i et fængsel.”

Kommentar på X til Det Jødiske Samfund, november 2023.

78. Jødisk kvinde modtager en række umotiverede hadbeskeder på Instagram

09.11.2023

En jødisk kvinde får tilsendt en række beskeder med forskelligt usammenhængende indhold med både racistiske henvisninger til den jødiske kvindes DNA og ophav, herunder: “at hun er dansk, polsk, tysk, måske lidt perker”. Kvinden sammenkædes også med staten Israel og tages til indtægt for den, bl.a. med udsagnet: “I har intel-jøder”. Beskederne indeholder også hadtale, bl.a. kaldes kvinden en “Zionist bitch”, og der skrives: “jeg må gerne synes du er pisse grim”.

<p>Lekh tiz dayan 🙄 Zionist bitch</p>  <p>Believe me, we all know by today</p> <p>And the world will know more and more, from this day and on booboo</p> <p>No safe space for you in an occupied apartheid land, which never been yours or your ancestors in the first place.</p>	<p>Bebe - i just wanna let you know, that ur mothers coffee tastes like blood</p> <p>All of you have blood on your hands</p> <p>And a fun fact - in Israel you get prosecuted by the state, if you conduct a DNA sample or simply test it.</p> <p>How come?</p> <p>Cuz the truth will expose</p> <p>Polska, Germania, America, Ukrainka</p> <p>Du burde vise solidaritet med Gaza - men det kan du ikke, fordi du er bange for at træde dine forfædre over tærerne.</p> <p>How can YOU be human among us</p>	<p>RUSIDIRUJ</p> <p>Jeg er iøvrigt 25-40% tjetjener i mit blod og biometri. Ikke som dig, dansk polsk tysk muligvis lidt perker - men så igen 🙄🙄🙄</p> <p>Man'am Pars'e hastam. Are, jende, are! Vi taler også Farsi, Tyrkisk, Arabisk og Russisk her honnæææh</p> <p>Som du selv siger - bitch i don't know you I have my opinion, and you have yours.</p> <p>Jeg må gerne synes du er pisse grim og jeg må også gerne ELSKE iran og rusland, as much as I want</p> <p>Love their ballisticsssss Just like you love the Sephora cosmeticsssss</p>
<p>You're a hyppocrite, and you should be ashamed of your mother looking like a polish/german zionist bitch, who waves the flag of an occupation state.</p> <p>The embarrassment lowkeeyyyy</p> <p>Og ja, som I har intel-jødere som taler fuldt arabisk, skal du vide, at jeg har studeret Ivrit i lidt over 4,5 år nu.</p> <p>I speak that lingua bebe ..</p> <p>Haha. Utroligt. Hvorfor har du behov for at skrive til mig? Jeg kender dig ikke? Kan du gemme din retorik og holdninger til en som er interesseret i at høre på den. Du følger mig ikke engang. God dag til dig. 🙄</p> <p>Bebe - i just wanna let you know, that ur mothers coffee tastes like</p>	<p>“you should be ashamed of your mother looking like a polish/german zionist bitch“.</p> <p>Besked til jødisk kvinde på Instagram, november 2023</p>	

79. Jødisk mand, der bærer kalot og er offentligt kendt, bliver antastet og spyttet efter på Sydhavn station.

09.11.2023

En jødisk mand, der bærer kalot og er offentligt kendt, får et skulderskub i ryggen af en mand, bliver spyttet efter og får rakt "fuckfingeren" på Sydhavn station, da han er på vej i TV for at tale om Krystalnatten og den aktuelle situation for danske jøder.

Hændelsen involverer fysisk vold, hvilket skærper hændelsen.

80. Jødisk kvinde udpeges som jøde i bus på intimiderende vis

13.11.2023

En jødisk kvinde sidder i en bus, og ved siden af hende sidder nogle unge piger på ca. 14-15 år. De fjoller og griner. På et tidspunkt spørger en af pigerne den jødiske kvinde, hvorvidt hun elsker Palæstina. Den jødiske kvinde bliver forbavset og svarer, at det har hun ikke lige tænkt over.

Herefter bliver pigen aggressiv og råber "Så elsker du Israel", hvorefter hun råber ud i bussen "Jahudi!, Jahudi!" (det arabiske ord for jøde), mens hun peger på den jødiske kvinde. Der var ingen, der reagerede i bussen, og kvinden steg af ved næste stop.

81. Jødiske børn drages til indtægt for Israels handlinger på folkeskole

13.11.2023

På en folkeskole oplever to jødiske børn, at der i flere tilfælde og over en længere periode råbes "Free, Free Palestine" efter dem i skolegården, på gangen eller i idrætshallen, indtil de forlader området.

Det er yderligere et eksempel på, at jødiske børn og unge holdes til ansvar for staten Israel og krigen i Gaza af klassekammerater på skoler, fordi de har jødisk baggrund.

82. Jødisk kvinde modtager hadbeskeder i Facebook Messenger og kommentarer på sine facebookbilleder

13.11.2023

Jødisk kvinde modtager hadbeskeder fra en profil, der kalder hende "Ziniost svin", "luder" og der skrives: "husk hvordan tyskerne kneppet jer", med klar reference til Nazitysklands folkedrab på jøder under 2. verdenskrig.



"Må i brænde op i helved i luder unger".
Besked til jødisk kvinde, november 2023

83. Jødisk barn udsat for antisemitisk hadtale på folkeskole

13.11.2023

En jødisk pige oplever chikane fra, hvad der i indberetningen beskrives som muslimske elever i skolen. De pågældende elever råber "jødesvin" og "fucking terrorist" efter hende, da hun er på vej ind i klassen efter frikvarter.

I denne hændelse fremgår der både hadtale om jøder rettet mod en jødisk pige, samt eksempler på at en jødisk pige tages til indtægt og gøres ansvarlig for Israels handlinger på sin skole, fordi hun er jødisk.

84. Kommentar på Det Jødiske Samfunds facebookprofil

16.11.2023

I en kommentar på Det Jødiske Samfunds facebookprofil skriver en bruger at jøder i Danmark skal "forvente en stigende antisemitisme", efter spørgsmål om Det Jødiske Samfunds og jødernes holdning til, om der skal indføres våbenhvile.

Kommentaren insinuerer, at antisemitisme med udgangspunkt i de aktuelle forhold i Mellemøsten er legitim, så længe jøder i Danmark ikke har ytret deres politiske holdninger til, hvorvidt der skal indføres våbenhvile i den aktuelle krig. Kommentaren forskyder således ansvaret for antisemitisme over på jøder selv ved at gøre spørgsmålet om jøder i Danmarks holdninger til den aktuelle krig til en betingelse for deres sikkerhed, tryghed og mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre borgere i Danmark.



"Men så skal man også forvente en stigende antisemitisme."
Kommentar på Det Jødiske Samfunds Facebook

85. Jødisk Informationscenter modtager en hadsk e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel

19.11.2023

Jødisk informationscenter modtager en e-mail, hvor der bl.a. står, at “Alle jøder skal skamme sig over den umenneskelige behandling de udfører i Gaza”. Her holdes jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger, hvilket ifølge IHRA’s arbejdsdefinition på antisemitisme defineres som antisemitisme.

Sendt: 19. november 2023 19:15

Til: Jødisk Informationscenter <hello@joediskinfo.dk>

Emne: Brutalitet i Gaza.

Alle jøder skal skamme sig over den umenneskelige behandling de udfører i Gaza. Før syntes jeg om jøder, men ikke mere. Magen til brutalitet og grusomhed er ikke set i mange år. Glæder mig til at de ansvarlige jøder kommer for en menneske domstol og får deres straf.

“Alle jøder skal skamme sig over den umenneskelige behandling de udfører i Gaza”.

E-mail til Jødisk Informationscenter, november 2023.

86. Graffiti med teksten “KILL ALL ZIONIST” ved Sydhavn Station

20.11.2023

På flere søjler tæt ved Sydhavn Station i København ses graffiti med teksten “FREE GAZA – KILL ALL ZIONIST”. Udsagnet “Free Gaza” er ikke i sig selv at betragte som antisemitisk. Budskabet “Kill All Zionist” anses som opfordring til drab på “zionister”. Zionismen er en jødisk idé og bevægelse, og mange jøder betragter sig selv som zionister. I kontekst af en generel tendens til, at betegnelserne “jøde” og “zionist” bruges i flæng i debatter om krigen i Mellemøsten, hvilket også er afspejlet i denne rapport (afsnit 4.1.c), betragtes denne graffitimalede tekst som et utryghedsvækkende og voldeligt antisemitisk budskab, der kalder på drab på jøder.



“KILL ALL ZIONIST”. Graffiti ved Sydhavn st., november 2023.
Billede indsendt med indberetningen til AKVAH.

87. Jødisk kvinde modtager hadefuld kommentar på Facebook, der holder hende kollektivt ansvarlig for Israels handlinger

20.11.2023

I forbindelse med markeringen af Krystalnatten d. 9. november kommenterer en jødisk kvinde under Lars Løkke Rasmussens instagramopslag med følgende tekst. ”Tak fordi du tør kæmpe kampen mod antisemitisme. Det betyder uendeligt meget”. Hun modtager følgende svar på sin kommentar fra en profil, der skriver: ”Fuck dig din so din fucking terroristsympatør jeg håber du dør”. I denne kommentar holdes en jødisk kvinde kollektivt ansvarlig for Israels handlinger, samt modtager adskillige ukvemsord ”bl.a. ”so” og ”fucking terroristsympatisør”, samt et udtrykt ønske om, at hun dør. Dette udtrykkes i forbindelse med, at hun udtrykker glæde over, at der kæmpes mod antisemitisme.

88. Unge drenge råber ”fuck jøder”

24.11.2023

Omkring 10 drenge på ca. 17-19 år råber efter en jødisk mand ”fuck dig,” ”fuck jøder,” ”I skal alle dø,” ”fri Palæstina” og lignende tilråb.

Dette er endnu et eksempel på hvordan herboende danske jøder tages til indtægt for den aktuelle krig i Mellemøsten. Dette sker i ledtog med tilråb, som ønsker drab på jøder samt hadtale mod jøder.

89. Hagekors malet på mur ved en skole i Københavnsområdet

25.11.2023

Billede af et hagekors fra en skole i Københavnsområdet med ”Israel” stående under. Her laves en direkte sammenkobling mellem staten Israel og hagekorset, symbolet på Nazityskland og udryddelsen af 6 mio. jøder under Holocaust.

Jf. IHRAs arbejdsdefinition på antisemitisme er sammenligninger mellem staten Israel og den nazistiske politik under Holocaust at betragte som antisemitisk.



Hagekors på skolemur i Københavnsområdet, november 2023.

Billede indsendt med indberetningen til AKVAH.

90. En jødisk kvinde modtager adskillige hadkommentarer efter kommentar på Mette Frederiksens opslag på Facebook

28.11.2023

En jødisk kvinde skriver en facebookkommentar, hvor hun takker statsminister Mette Frederiksen for hendes støtte og udtrykker håb om, at de israelske gidsler frigives, og at Hamas ikke længere er ved magten i Gaza. Efterfølgende modtager hun en række antisemitiske kommentarer, der bl.a. henviser til, at jøder bestikker eller på anden vis bruger økonomiske midler til at påvirke statsminister Mette Frederiksen, hvilket ses i kommentaren “Stop med at påvirke statsministeren. Brug pengene til et bedre formål. Hun magter ikke jeres bestillinger længere”.

Kommentaren trækker på en klassisk konspiratorisk antisemitisme, der ser jøder som del af en magtfuld elite. Derudover modtager den jødiske kvinde også racistiske og nedladende kommentarer møntet på hendes ophav, med kommentarer om at hun skal have “en returbillet til Ukraine” eller “skrub tilbage til Polen”.



“Skrub tilbage til Polen i stedet for at besætte og slagte civile”. Kommentar til jødisk kvinde på Facebook, december 2023.

91. Kvinde bliver kaldt nazist i facebookbesked

04.12.23

En kvinde modtager en besked på Facebook fra en person, som hun ikke kender, efter at have kommenteret i en facebookgruppe, at en arrangeret stille march for de civile ofre i Israel havde været smuk. I beskeden kalder afsenderen den jødiske kvinde for “En nazi som arbejder på en kommune” og skriver yderligere: “Tænk nazister som dig må arbejde i Danmark”.



“Tænk nazister som dig må arbejde i Danmark”. Besked til jødisk kvinde på Facebook, december 2023.

92. Det Jødiske Samfund modtager en hadsk besked på Facebook med antisemitisk indhold

4.12.2023

Det Jødiske Samfund modtager en besked på Facebook, hvori der bl.a. står: “fuck jøderne og fuck israel. beskidte luder mennesker ... hverdag ser jeg nye kvinder mænd og børn blive dræbt af beskidte jødiske nazi Svin I israel”.

Den sidste besked indeholder brækemojis, to emojis, der forestiller afføring og to emojis af en skraldespand, efterfulgt af et “= jøderne”.

“Fuck jøderne og fuck Israel. Beskidte luder mennesker”.
Besked til Det Jødiske Samfund på Facebook, december 2023.



93. Antisemitisk samtale på gymnasium

07.12.2023

I en jødisk piges klasse har nogle elever en samtale om Israel, der indeholder antisemitiske ytringer og konspirationsteorier om jøder. Pigen beretter, at i samtalen tales der groft om Israel, og der bliver nævnt ord som masse mord, og hvordan firmaer som Starbucks, Cola og McDonalds støtter Israel. Her nævner en af eleverne, at hun har valgt at boykotte disse firmaer.

Herefter drejer samtalen sig ind på jøders "magt" og indflydelse over medierne. Der bliver bl.a. sagt: "de kontrollerer jo alt", "jøderne kontrollerer alle medier, de styrer alt", "du ser ikke en jøde, der ikke har fingrene i noget. Alle de store ting, er der en jøde, der styrer eller har investeret i", "de er bare sådan nogle, fuck dem" og at alt fra tavlen i klasselokalet til deres tøj og computere, enten er lavet af jøder eller i Israel. Herefter udtrykker en af dem: "Ad! Jeg sværger, at hvis jeg nogensinde møder en jøde, vil jeg banke dem, jeg fucking hader dem". Hertil svarer en anden: "Ja... De styrer jo alt".

Den jødiske pige vælger at forlade klasselokalet og siger til sin veninde, at det er ubehageligt for hende at overheøre denne samtale. Veninden spørger herefter en af eleverne, der deltog i samtalen og som udtrykte sig negativt om jøder, om hun ikke tror, der findes "gode" jøder, og hvorvidt hun overhovedet kendte nogle jøder og om hun måske var "biased" i sine udtalelser. Hertil svarer eleven, at vedkommendes underbo er jøde, og denne person drak engang en Coca Cola foran hende, hvilket hun fandt meget stødende. Slutteligt bliver der sagt, at hvis hun "nogensinde møder en israeler, vil hun fucking banke dem, fordi hun hader dem endnu mere end jøderne".

I denne samtale udtrykkes der klare antisemitiske holdninger. Først og fremmest købes der ind på konspirationsteorien om jøders magt, herunder hvordan jøder "styrer" alt. Samtalen begynder med at handle om negative holdninger mod Israel, men eskalerer til at handle om jøder. Herudover har samtalen karakter af hadtale, da der udtrykkes et klart had mod jøder og samtalen indeholder også trusler om vold ved at en af personerne siger, at hvis vedkommende møder en jøde, vil hun banke dem.

94. Jødisk Informationscenter modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel

09.12.2023

Jødisk Informationscenter får tilsendt en e-mail, hvori afsenderen skriver: "Nazisterne har ikke levet forgæves" og dertil skrives det: "I er ikke en hak bedre end nazisterne. Verden er ved at få øjnene op for jeres grusomheder".

Sendt: 9. december 2023 06:47
Til: Jødisk Informationscenter <hello@joediskinfo.dk>
Emne: Nazister

Nazisterne har ikke levet forgæves. Efter at have set jeres behandling af palæstinensiske børn og fanger. I er ikke en hak bedre end nazisterne. Verden er ved at få øjnene op for jeres grusomheder, At palæstinenserne slår tilbage er en naturlig konsekvens af årtiers umenneskelig behandling. Erdogan har ret i hans omtale om Netanyahu, som slagteren fra Gaza.

"Nazisterne har ikke levet forgæves."
E-mail til Jødisk Informationscenter,
december 2023.

95. Kalotbærende jødisk dreng chikaneret og filmet mod sin vilje af en dreng på sin skole

11.12.2023

En jødisk dreng, der bærer kalot, er på vej hjem fra skole, da en elev, der beskrives som muslim, spørger, om han må tage et billede af ham. Den jødiske dreng svarer nej, hvorefter den anden elev begynder at filme ham, imens han siger noget på arabisk.

96. Antisemitiske kommentarer til elev i 3. klasse

12.12.2023

En jødisk pige i 3. klasse er gentagne gange i skolen blevet mødt af en klassekammerat med kommentarer som: “luderjøde”, “din mor er en luderjøde”, “håber alle jøder dør, når Israel taber krigen”, “du er en idiot, fordi du er jøde”.

97. Det Jødiske Samfund modtager en chikanerende besked på Facebook

13.12.2023

Det Jødiske Samfund får tilsendt en besked på Facebook, hvori afsenderen skriver, at vedkommende “gør en kæmpe indsats for at i får hitler igen”.



“Jeg gør en kæmpe indsats for at i får hitler igen”.

Besked til Det Jødiske Samfund på Facebook, december 2023.

98. Det Jødiske Samfund modtager adskillige kommentarer på X efter opslag med opdatering om sikkerheden for danske jøder

14.12.2023

På Det Jødiske Samfunds X-profil, under et opslag med opdateringen om sikkerhedssituationen for danske jøder, er der flere kommentarer fra forskellige profiler, der afkræver, at Det Jødiske Samfund tager afstand fra den israelske stat og beskylder Det Jødiske Samfund for “konstant at smide offerkortet”.



“Ta nu noget ansvar for jeres egne (Det zionistiske apartheid regimes) handlinger”.

Kommentar på Det Jødiske Samfunds X-profil, december 2023.

99. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel og anklager jøder for at være “de største svin i verden”

14.12.2023

Det Jødiske Samfund modtager en e-mail fra en person, hvori der bl.a. står: “Palæstina er ikke Israels land. I fik landet fordi hitler var modbydelig overfor jøder. Det er ikke jeres land” og “Idag er det jer som er nazisterne. I er hyklere I er de største svin i verden. Større svin end Putin” og “Jeg hader ikke jøder. Jeg hader Israel og alt hvad det står for. Håber at Israel en dag selv bliver bombet på samme måde og andre bestemmer over jeres grænser.”

E-mailen indeholder også et eksempel på Holocaustforvrængning, som er uddybet i rapportens afsnit **4.4.e**.

Sendt: 14. december 2023 20:38
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Nazi Israel

Palæstina er ikke Israels land. I fik landet fordi hitler var modbydelig overfor jøder.
Det er ikke jeres land.
Idag er det jer som er nazisterne. I er hyklere I er de største svin i verden. Større svin end Putin. England og Frankrig gav jer et land. Som aldrig har været jeres.
Jeg hader ikke jøder. Jeg hader Israel og alt hvad det står for.
Håber at Israel en dag selv bliver bombet på samme måde og andre bestemmer over jeres grænser.
Venligst

“I er de største svin I verden.”
E-mail til Det Jødiske Samfund, december 2023.

100. Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel og kalder jøder “verdens mest hykleriske nazi folk”

15.12.2023

Det Jødiske Samfund modtager en e-mail, hvor afsenderen sammenstiller Det Jødiske Samfund med Israel og den israelske stat, bl.a. ved at omtale Det Jødiske Samfund – og i forlængelse deraf, jøder – som “verdens mest hykleriske nazi folk”.

Sendt: 15. december 2023 19:48
Til: Det Jødiske Samfund <mt@mosaiske.dk>
Emne: Naziland

Endnu en dag er gået i
Gaza koncentrationlejeren
Israels nazi folk har dræbt flere hundrede uskyldige mennesker igen idag.
I er verdens mest hykleriske nazi folk.
Håber Israel bliver jævnet med jorden.
Så Palæstina kan komme tilbage til de rigtige mennesker.
Historien smadre lige i hovedet på jeres nazi fjæs.

“I er verdens mest hykleriske nazi folk”.
E-mail til Det Jødiske Samfund, december 2023.

101. Kommentar på et facebookopslag af Det Jødiske Samfund

15.12.2023

En mand skriver “HYKLERE & FARISÆERE” efterfulgt af en emoji med en tommelfinger, der peger nedad og en vred emoji, som kommentar på det Jødiske Samfunds facebookopslag, der ønsker alle en glædelig Channukah – den jødiske lysfest.

Farisæere var en religiøs retning indenfor jødedommen, der optræder i Det Nye Testamente i et negativt lys som modstandere af Jesus. Hændelsen bærer præg af en historisk form for antisemitisme med rødder i kristen teologi. I dag bruges ordet farisæer også som en betegnelse for en selvretfærdig og skinhellig holdning.

At kommentaren optræder i forbindelse med et facebookopslag, der fejrer jødisk liv og kultur i Danmark, skærper hændelsen som en antisemitisk ytring.



“HYKLERE OG FARISÆERE”. Kommentar på Det Jødiske Samfunds Facebook, december 2023.

102. Jødisk kvinde anklages for at lave “jøde propaganda i Danmark” på det sociale medie X 15.12.2023

En jødisk kvinde udtrykker sig med bekymring på det sociale medie X om stigende antisemitisme i Danmark. I kommentarsporet anklages hun af en bruger for at få penge af den israelske stat for “at lave drama og jøde propaganda i Danmark”. Herudover anklages hun også for at nyde “at se spædbørn bombet ihjel i Gaza”.

Anklagen om, at den jødiske kvinde, som jøde, der ytrer sig offentligt, automatisk skulle agere på vegne af den Israelske stat, betragter AKVAH som en skærpene omstændighed.



“Hvor mange penge får du fra den israelsk stat for at lave drama og jøde propaganda i Danmark”. Kommentar på jødisk kvindes X-profil, december 2023.

103. Antisemitiske ytringer på Christianshavns bibliotek

16.12.2023

En fuld mand på Christianshavns bibliotek råber “Fuck all the Jews”. Det bliver ikke rettet mod nogen specifik person. Personalet havde tidligere bedt ham forlade biblioteket uden held, hvorefter han lagde sig til at sove.

Da personalet vækker ham og beder ham om at gå, fordi han ikke kan sove på biblioteket, svarer manden; “You don't care about the Arabs” og “I'm all for the Palestinian cause”.

Personalet svarer: “This is not about politics, please, you cannot sleep here”. Han siger: “It is because I'm Polish” og derefter: “Fuck all the Jews”, som bliver gentaget.

104. Klassekammerater har lavet hagekors ud af tegnestifter

18.12.2023

En jødisk dreng i udskolingen fortæller, at flere drenge i hans klasse har lavet et hagekors af tegnestifter på en tavle.

105. En mand råber på drab på jøder i metroen i København

20.12.2023

En mand råber "Kill all Jews and all problems are solved, free Palestine" i Københavns metro.

106. Nedsættende kommentar om jøder til julegudstjeneste i en kirke

24.12.2023

En jødisk kvinde var med sin familie til julegudstjeneste i en kirke. Under sin prædiken, kommenterede præsten på de aktuelle begivenheder i Gaza og sagde til forsamlingen, at man skulle støtte befolkningen i Gaza. Den jødiske kvinde sagde efter prædiken til præsten, at hun syntes, det var upassende at blande politik ind i gudstjenesten. Det mente præsten ikke, at han havde gjort og sagde derefter til den jødiske kvinde: "Det er jo det, der er problemet med jer jøder, I hører ting, der ikke er der".

Kommentaren betragtes som nedsættende og generaliserende om jøder som gruppe.

107. Jødisk Informationscenter modtager en e-mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger

25.12.2023

Jødisk Informationscenter får tilsendt en mail, der holder jøder kollektivt ansvarlige for Israel ved at kræve, at Jødisk Informationscenter tager afstand fra "massakren i Gaza og bosættelserne på Vestbredden", en afstandtagen, som afsenderen gør til en betingelse for jøders tilstedeværelse i Danmark, ved at skrive: "Så længe I som forening ikke meget højlydt og kategorisk tager afstand fra den israelske statsterrorisme, så kan jeg kun sige – FORSVIND pariaer i det danske samfund".

Mailen kan læses i sin fulde længde nedenfor:



"Forsvind hele bundet – hvad helvede skal I forpøste Danmark for."

E-mail til Jødisk Informationscenter, december 2023.

108. I et kommentarspor på Det Jødiske Samfunds Facebook omtales jøder som en utaknemmelig og ondskabsfuld race

27.12.2023

I et facebookkommentarspor under Det Jødiske Samfunds Facebook skriver en person, at jøder er “jordens mest utaknemmelige race og nok den meste ondskabsfulde af alle i verden”.

Kommentarens indhold er både nedladende, usand og racistisk. Brugen af betegnelsen “race” i omtalen af jøder trækker tråde til den historiske biologiske form for racisme og muliggør kommentarens generaliserende og nedladende betragtninger om jøder som en kollektiv gruppe, der skulle være den “mest ondskabsfulde af alle i verden”.



“de jordens mest utaknemmelige race og nok den meste ondskabsfulde”.
Kommentar på Det Jødiske Samfunds Facebook, december 2023.

5.3 Hærværk

Kategorien *Hærværk* dækker over hærværk typisk udøvet mod jødisk ejendom eller jødiske institutioner. Hærværk af antisemitisk karakter begået mod offentlige eller ikke-jødiske ejendomme eller institutioner kategoriseres i rapporten som antisemitiske ytringer.

109. Jødisk religiøs genstand ved hoveddør revet ud ved vold

13.09.2023

En jødisk kvinde kommer hjem, og finder sin mezuzah revet ud af dørkammen og skriftrullen indeni er hevet ud og vandaliseret. En mezuzah er en jødisk religiøs genstand, man sætter på dørkammen, og som indeholder den jødiske trosbekendelse.

110. Snublesten fjernet i Assens

26.10.2023

En snublesten (en betonkub, der placeres som mindesmærke til de personer, der blev forfulgt af og blev ofre for nazisterne under 2. verdenskrig) til minde om Julius Moritz, er fjernet i Assens med vold. Den var sat i fortovet i en betonblanding, og hullet og de omgivende chaussese sten bærer spor af værktøj.

Politiet efterforsker, om hændelsen kan have motiv for en hadforbrydelse.

5.4 Tekstmateriale

Kategorien *Tekstmateriale* dækker over hændelser, der involverer fysisk tekst og/eller visuelt materiale, der er fremstillet med henblik på distribution til en bredere offentlighed eller adresseres mod specifikke modtager, enten enkeltpersoner, grupper eller institutioner.

111. Løbesedler med konspirationsteorier om jøder med udgangspunkt i Covid-19 og “The Great Replacement”

22.02.2023

Løbesedler fra en antisemitisk organisation med rødder i USA findes i en række postkasser i Jylland. Løbesedlerne er på engelsk og kobler bl.a. jøder til COVID og masseimmigration. Det er et eksempel på både en klassisk konspirationsteori om “The Great Replacement”, der stammer fra de yderste højrefløjsmiljøer. Der kan læses uddybende om disse konspirationsteorier i afsnit 4.4.c.



“EVERY SINGLE ASPECT OF THE COVID AGENDA IS JEWISH”. Løbesedler lagt i postkasser, februar 2023.



“EVERY SINGLE ASPECT OF MASS IMMIGRATION IS JEWISH”. Løbesedler lagt i postkasser, februar 2023.

112. En jødisk kvinde finder et israelsk flag med hagekors tegnet over davidsstjernen i sin postkasse

23.3.2023

En jødisk kvinde finder et israelsk flag i sin postkasse, hvor der er tegnet et hagekors med kuglepen over davidsstjernen i midten. I denne hændelse er davidsstjernen, det centrale symbol på det jødiske folk, blevet overstreget med et hagekors,



Hagekors er tegnet ovenpå davidsstjernen i det israelske flag.

Lagt i jødisk kvindes postkasse, marts 2023

symbolet på nazismen og forsøget på at udrydde det jødiske folk, i det israelske flag. Flaget med hagekorset er blevet lagt i en jødisk persons postkasse, hvilket skærper hændelsen.

113. Seddel lagt i en jødisk mands postkasse med teksten: "Hitlers fødselsdags invitation" 27.04.2023

I sin postkasse finder en jødisk mand et billede af Hitler med festhat og fløjte i munden, hvor der står "Hitlers fødselsdags invitation. Kom til Alexanderplatz 4/20/2069, medbring jeres yndlings jøder(Gerne iført pyjamas)." Pyjamas formodes at være en reference til de stribede fangedragter, som jøder blev påtvunget at bære i koncentrationslejre under 2. verdenskrig.



"Hitlers fødselsdag invitation", april 2023.

114. Grov karikaturtegning af jødisk mand i forbindelse med demonstration mod omskæring 21.06.2023

Karikaturtegning af en jødisk mand med grotesk overdrevne træk, fx en voldsomt stor næse, forstørrede læber, øreløkker og som holder en saks. Billedet er blevet brugt i forbindelse med en demonstration arrangeret d. 21. juli 2023 med titlen "Bevar pikken: Stop holocaust mod tisse-mænd demonstrerer mod omskæring foran synagogen i Krystalgade".

Billedet er taget fra et østrigsk nazistisk propagandamagasin fra 1930'erne.



"Stop holocaust mod tisse-mænd". Antisemitisk karikaturtegning, juni 2023.

115. Jødisk mand modtager hadefulde beskeder og gul jødestjerne i sin postkasse

04.11.2023

En jødisk mand finder en seddel i sin postkasse med teksten: "I UDFØRER TERROR SELVOM I BURDE VIDE BEDRE EFTER HOLOCAUST". Nogle dage senere finder han en gul jødestjerne i pap i sin postkasse, der ligner de gule stjerner, som jøder blev tvunget til at gå med i flere lande under nazistisk besættelse under 2. verdenskrig. Han finder også et papir, hvorpå der står: "I HAR ET LAND HVORFOR TAGER I IKKE HJEM" printet med store bogstaver.

116. Antisemitisk klistermærke på Nørrebro station

20.11.2023

På Nørrebro station er der hængt en plakater op, der forestiller Israels premierminister Benjamin Netanyahu med grisenæse og dertilhørende antisemitisk tekst: "Jøder er en af de mest beskidte folk de forbandede folk. Yackubi".



"Jøder er en af de mest beskidte folk". Plakat på Nørrebro Station, november 2023.

117. Antisemitisk plakat på Grøndal Station

21.11.2023

På Grøndal station er der hængt en lignende plakater op, der ligeledes forestiller Israels premierminister Benjamin Netanyahu med grisenæse og dertilhørende antisemitiske tekst: "Jøder er en af de mest beskidte folk de forbandede folk. Yackubi".



"Jøder er en af de mest beskidte folk". Plakat på Grøndal Station, november 2023.

118. Antisemitisk plakat på Poul Henningsens Plads Metrostation

28.11.2023

På Poul Henningsens Plads Metrostation i København er der hængt en antisemitisk plakat op med citater som “Død over alle zionister”, “Vi håber at der bliver gjort som Hitler gjorde ved jer” og “død over de hadefulde mennesker”. Her ser vi et eksempel på, hvordan betegnelsen “zionister” i denne kontekst bruges som erstatning for “jøde”, idet henvisningen til, at der bliver gjort “som Hitler gjorde ved jer”, refererer til Holocaust, det systematiske drab på jøder i Europa. Man kan læse uddybende om brugen af ”zionist” som antisemitisk skældsord i afsnit 4.1.c i denne rapport.



“Død over alle zionister”. Plakat på Poul Henningsens Plads Metrostation, november, 2023.

119. Antisemitisk plakat på Frederiksberg

28.11.2023

På Frederiksberg er der hængt endnu en plakat op, der forestiller Israels premierminister Netanyahu med grisenæse og dertilhørende antisemitiske tekst: “Jøder er en af de mest beskidte folk de forbandede folk. Yackubi”.



120. Antisemitisk brev tilsendt Det Jødiske Samfund

12.12.2023

Et maskinskrevet brev tilsendt Det Jødiske Samfund med forskellige antisemitiske udtalelser, der bl.a. gør jøder kollektivt ansvarlige for Israels handlinger, med kommentarer der afkræver, at jøder udenfor Israel skal tage afstand fra Israel eller kritisere Israel offentligt, for at vise at "jøder også er MEDmennesker", samt kommenterer på, at "jøderne fører sig frem som Herrevolk" og at jøder har "taget noget af nazismen til sig".

Her er udvalgte sætninger fra brevet: "Desværre oplever vi jo i Gaza massemyrderier af palæstinensere, og det har undret mig, at ingen jøder rundt om protesterer derover eller bare giver udtryk for, at de ikke sympatiserer med terror/myrderier udført af jøder."

"Nu skal jøder så rundt omkring beskyttes særligt, mens man støtter at palæstinenserne massakreres. Det hænger ikke sammen".

"Tænk om jøder også behandlede andre som mennesker"

"Ser vi på Israel, hvor jøderne fører sig frem som Herrevolk ser det jo ud som om de har taget noget af nazismen til sig f.eks. Lebensraum når man ser på Vestbredden."

"Jeg tror, at hvis jøder udenfor Israel tog afstand eller blot øvede kritik offentligt af myrderierne i Israels omgivelser, ville det vise, at jøder også er MEDmennesker og ikke bare ukritisk støtter forbrydelser bare de begås af jøder".

121. Butik med antisemitiske konspirationer og antisemitiske udtalelser fra butiksejeren

13.12.2023

To kvinder går forbi et galleri i København med forskellige billeder i vinduet. På det ene billede står der "Fuck the Jews", på det andet billede står der "Fuck Israel", og på det tredje står der "Zionism is over if you want it!".

Herefter går de to kvinder ind i butikken og spørger, hvorfor butiksbestyreren udstiller Israel og jøder i hans "kunst" på en hadefuld måde. Hertil kommer butiksejeren med antisemitiske udsagn som "Jøder er pædofile og tilbyder satan", og "Alle jøder, der tilbyder Talmud, skal dø".



"and the Holocaust never happened that's why they laugh in the synagogue". Billede til udstilling i butik i København, december 2023.

6. Eksempler på generelle antisemitiske ytringer fra internettet

Materialet i følgende afsnit er udvalgte uddrag af de generelle antisemitiske hændelser på internettet, som AKVAH har modtaget som indberetninger i løbet af 2023. Det er ikke et udtømmende billede af hverken antallet af antisemitiske hændelser, der optræder generelt på internettet, som AKVAH har modtaget i 2023. Det er heller ikke et fyldestgørende billede af den antisemitisme, som vi ved flourer på internettet, og som bl.a. fremgår af projekt #AMOS' algoritmebaserede undersøgelse af antisemitisme på det sociale medie Facebook.

De vedhæftede uddrag skal tjene som supplement til de registrerede antisemitiske hændelser og som eksempler på den karakter og form, som antisemitisme tager på internettet i Danmark anno 2023.

Figur 6.1. Kommentarsporet under Weekendavisens facebookopslag om en artikel bragt om Det Jødiske Samfund



Figur 6.2. Snapchatgruppe med antisemitisk indhold





Figur 6.3. Antisemitiske kommentarer fra Facebook, der udbreder konspiratoriske forestillinger om jøder, bl.a. at jøder “manipulerer med verden”





Figur 6.4. Hyldest til Hitler på Facebook og udtrykt ønske om udryddelsen af jøder



Figur 6.5. Antisemitiske kommentarer på Facebook om gasning af jøder og omtale af jøder som svin



Figur 6.6. Kommentarer på Facebook, der udtrykker, at “det er fint vi gasser jøder”



Figur 6.7. Antisemitisk kommentar om, at jøder “tuder” over Holocaust, at jødernes “opførsel skader deres eget folk”, samt at vedkommende “deler holdninger og værdier” med Hamas



Figur 6.8. Antisemitisk billede på Facebook, der forener hagekorset med davidstjernen, symbolet på det jødiske folk.



Figur 6.9. Kommentar under opslag på TV2's Facebook om danske jøders oplevelse med antisemitisme. Kommentaren påstår, at jøder selv maler hagekors for at få medlidenhed.



Figur 6.10. Antisemitiske kommentarer på Facebook i form af ønsket om endnu et Holocaust og konspiration om, at jøder selv var skyld i Krystalnatten



Figur 6.11. Forskellige antisemitiske udtalelser på nettet



Figur 6.12. Antisemitisk meme med konspirationsteorier om jøder



Figur 6.13. Karikaturtegning af en jødisk mand



Figur 6.14. Facebookprofil med diverse antisemitiske opslag og kommentarer, bl.a. at hvis Hitler havde vundet krigen, havde det være bedre for menneskeheden



Figur 6.15. Grov antisemitisk joke



Figur 6.16. Antisemitisk facebookside kaldet VI-partiet, der bl.a. poster indhold om, at jøder har sex med børn og behandler ikke-jøder som dyr på Facebook og sætter hagekors på HM Dronningen og Martin Krasnik.



Figur 6.17. Hjemmeside der påstår, at Israels handlinger overgår Nazitysklands under 2. verdenskrig.



Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warszawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har **Israel** indledt et folkemord i **Gaza**. Det officielle civile tabstal er nu over 22.000 civile (heraf over 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: *Israel og myten om 'selvforsvar'*. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Figur 6.18. Antisemitisk kommentar på Facebook

En tidligere landsretsdommer skriver en antisemitisk og racistisk kommentar på Facebook, bl.a. “jøderne har altid været et stridbart og intolerant folkefærd” og er en “skændsel for den hvide race”.



Figur 6.19. Antisemitisk hjemmeside med lyrik

En hjemmeside med stærkt antisemitisk indhold, bl.a. et digt på dansk, om at “JØDERNE” hader hvide mennesker og “ejer det hele”, og forsøger at “sætte satan ind på tronen” og hylder Adolf Hitler og Holocaust med sætningen “Jøderne skal i ovnen som Adolf så klogt sagde.”

Digtet kobler sig også til konspirationsteorien om, at jøder stod bag Covid-19 for at tjene penge på vaccinerne og udbreder konspirationsteorier om, at rige jøder infiltrerer samfundet og styrer medicinalindustrien og medieverdenen. Man kan læse mere om antisemitiske konspirationsteorier i afsnit 4.4 i denne rapport.

JØDERNE

hader hvide mennesker som intet andet nogensinde på denne jord.

Men du hører intet om det for de ejer jo det hele.

Hadet driver alt i denne verden, for den hvide mand skal dø.

Først da kan jøden sætte satan ind på tronen.

Jøderne skal i ovnen som Adolf så klogt sagde.

YOU GOTTA UNDERSTAND

how a jew thinks
i'm the chosen one
the rest is my servants
monkeys in my theatre
work camps
said Red Cross
no said the jews
horror is the key
to a credit card to heaven
never again question a jew
a lie has never
been unfolded
on such a scale
but that's what you do
if you are a jew

ONCE UPON A TIME

there was a bunch of rich jews
who bought everything to do with medicine
and installed Jews in all leading positions
10-15% of the world's population
would they love to kill with vaccines
Bill Gates went on TV and said it
but it was not shown to others
than the conspiracy theorists
the news on television
in the newspapers
and all research funds
they also owned
some real doctors said Ivermectin
but then their Nobel prize was lost
the mission succeeded
you shall die say the Jews
because they are allowed to do anything
in the city of London

JUST LIKE NAPOLEON AND HITLER

The US wants
the resources of Ukraine
hybrid war from the West
against Russia
in the hands of a CIA actor
on cocaine
3rd time you're lucky
thought the Jews
they were behind
in all 3 attempts
I love you
Putin

Figur 6.20. Antisemitisk kommentar på Facebook, der udbreder en konspirationsteori om, at jøder styrer medierne



Figur 6.21. Forskellige antisemitiske kommentarer på TV2's facebookside

Forskellige antisemitiske kommentarer i et kommentarspor under TV2 Nyhedernes instagramopslag, der omhandler en polsk politiker, der brugte en brandslukker til at slukke en chanukiah. Bl.a. omtales jøder som "indavl", at "Antisemitisme er sandheden", og den klassiske og tusind-år gamle antisemitiske anklage om, at jøder slog Jesus ihjel.



Figur 6.22. Antisemitisk reference til stereotypen om, at jøder har store næser og til konspirationsteorien om, at jøder yder indflydelse og magt over politikere



Figur 6.23. På det sociale medie X poster en dansk læge med 1.1 mio. følgere antisemitisk og konspiratorisk indhold



Figur 6.24. Antisemitisk kommentar fra en profil på det sociale medie X, der påstår, at jøder spytter på kristne



Figur 6.25. Hjemmeside med hyldest til Adolf Hitler og andet antisemitisk indhold



Litteraturliste

AKVAH, *Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2014*, 2014 <https://mosaiske.dk/wp-content/uploads/2015/08/AKVAH-rapport-2014.pdf>, tilgået d. 12.10.2023.

AKVAH, *Rapport om antisemitiske hændelser i Danmark 2019*, 2019. <https://mosaiske.dk/wp-content/uploads/rapport-om-antisemitiske-haendelser-i-danmark-2019-210107.pdf>, tilgået d. 12.10.2023.

Analyse & Tal og Common Consultancy, #AMOS: *Online antisemitisme i den offentlige debat på Facebook*, 2023. https://joediskinfo.dk/files/media/document/Online%20antisemitisme%20i%20Danmark_2023_0.pdf, tilgået d. 05.02.2024.

Andermann, Hendrik-Zoltán, and Boris Zizek. "Reconstructing an Antisemitic Meme on Social Media Through Objective Hermeneutics" in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika og Sabine von Mering, Routledge, 2021.

Anti-Defamation League (ADL), "Hate Symbol: The Happy Merchant", <https://www.adl.org/resources/hate-symbol/happy-merchant>, tilgået d. 13.02.2024

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, "Kortlægning af international forskning i antisemitisme", 2023.

Cohen, K., Kaati, L. og Pelzer, B., *Antisemitism in social media: conspiracies, stereotypes, and holocaust denial*, FOI-R--5198, 2021, <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--5198--SE>, tilgået d. 02.02.2024.

Community Security Trust (CST), *Antisemitic Incidents Report 2023*, 2023, <https://cst.org.uk/news/blog/2024/02/15/antisemitic-incidents-report-2023>, tilgået d. 10.02.2024.

European Agency for Fundamental Rights (FRA), "Oplevelser og opfattelser af antisemitisme — Anden undersøgelse af forskelsbehandling af og hadforbrydelser mod jøder i EU" https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_da.pdf, tilgået d. 03.01.2024.

European Agency for Fundamental Rights (FRA), "Second Survey on Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States - Technical Report," 2018, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-technical-report_en.pdf, tilgået d. 03.01.2024.

European Parliamentary Research Service (EPRS), “Holocaust denial in criminal law Legal frameworks in selected EU Member States”, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI\(2021\)698043_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI(2021)698043_EN.pdf), tilgået d. 12.02.2024.

FRA, “Experiences and Perceptions of Antisemitism Survey Summary” 2018, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_da.pdf, tilgået d. 03.01.2024.

Gonzalez-Aguilar, J. M., & Makhortykh, M. “Laughing to forget or to remember? Anne Frank memes and mediatization of Holocaust memory”. *Media, Culture & Society*, 2022

Guhl, J. og Davey, J., Hosting the ‘Holohoax’: A snapshot of Holocaust denial across social media. The Institute for Strategic Dialogue (ISD), 2020, <https://www.isdglobal.org/isd-publications/hosting-the-holohoax-a-snapshot-of-holocaust-denial-across-social-media/>, tilgået d. 13.02.2024

Gunz, Hendrik, and Isa Schaller. “Antisemitic Narratives on Youtube and Telegram as Part of Conspiracy Beliefs about Covid-19” in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika og Sabine von Mering, Routledge, 2021.

Hagemester, M., *The Perennial Conspiracy Theory: Reflections on the History of The Protocols of the Elders of Zion*. 1st edition. Vol. 1. Milton: Routledge. 2021

Hübscher, Monika og Sabine von Mering, *Antisemitism on Social Media*. Routledge, 2022.

Institute for Jewish Policy Research (JPR), “How many Jews live in France?”: <https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-france>, tilgået d. 10.02.2024

Institute for Jewish Policy Research (JPR), “How many Jews live in United Kingdom?”: https://www.jpr.org.uk/countries/how-many-jews-in-united-kingdom?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuNGuBhAkEiwAGId4akhUGo8uPhH5f9QapglfFM8yxwi57TTvyqG4J6UZl6lafYXPSz0VPxoCclIQAvD_BwE, tilgået d. 10.02.2024

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), “IHRA’s arbejdsdefinition af antisemitisme”, <https://holocaustremembrance.com/resources/ihras-arbejdsdefinition-antisemitisme>, tilgået d. 12.10.2023.

Justitsministeriet, *Regeringens handlingsplan mod antisemitisme*, 2022, <https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2022/01/Antisemitisme-handlingsplan.pdf>, tilgået d. 02.09.2023

Langer, A, "Deep state, child sacrifices and the "plandemic". The Historical Background of Antisemitic tropes within the QAnon movement" in *Antisemitism on Social Media* By Hübscher, Monika og Sabine von Mering, Routledge, 2022.

Langer, A. "Dog-Whistle Politics as a Strategy of American Nationalists and Populists: George Soros, the Rothschilds, and Other Conspiracy Theories" in *Nationalism and Populism: Expressions of Fear or Political Strategies?*, edited by Carsten Schapkow and Frank Jacob, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2022.

RAN Policy Support Training Programme (Prevent) on "Conspiracy narratives in times of crisis: case studies from during and 'after' the pandemic", webinar d. 30.11.2022.

Rose, H., *Pandemic Hate: COVID-related Antisemitism and Islamophobia, and the Role of Social Media*, 2021, https://www.iffse.eu/wp-content/uploads/2021/10/IFFSE-report-Entwurf-Doppelseiten-12_13-10-21.pdf, tilgået d. 07.02.2024.

SPCJ, *Figures for Antisemitism in France 2023*, 2023, <https://www.spcj.org/antis%C3%A9mitisme/figures-for-antisemitism-france-2023>, tilgået d. 10.02.2024

UNESCO, *History under attack: Holocaust denial and distortion on social media*, 2022, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382159>, tilgået d. 12.02.2024.